

Onderweg, september 2015

Kerkdiensten Bonifaciuskerk



zondag 6 september aanvang 09.30 uur.

Voorganger: mevr. ds. H. Keur uit Hilversum.

Collecte: 1^e Diaconie: PKN. Missionair werk en kerkgroei,
 2^e Kerk: Instandhouding eredienst.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 13 september **Startzondag (zie blz. 8).**

09.30 uur: koffie, aanvang viering 10.00 uur, 12.00 uur lunch.

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie: Twinkle Stars,
 2^e Kerk: Onkosten.

Koster: J. Klercq, tel. 543921.

zondag 20 september aanvang 09.30 uur.

Voorganger: ds. K. H. Zijlstra uit Creil.

Collecte: 1^e Diaconie: PKN Vredeswerk,
 2^e Kerk: Onderhoud tuin en terrein.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 27 september aanvang 09.30 uur.

Oecumenische dienst in de Martinuskerk.

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie: Bootvluchtelingen.
 2^e Kerk: Onkosten.

zondag 4 oktober aanvang 09.30 uur. **Israëlzondag.**

Voorganger: ds. H. van Olst.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk en Israël,
 2^e Kerk: Onderhoud gebouwen.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

Overdenking

Spiritualiteit

Steeds
Proberen
Ispiratie op te doen voor
Richting in je leven
Ispiratie voor een
Toekomst die verborgen ligt
Uitkomend bij het
Al
Lampen brandende houden
In
Tijden van duisternis tot
Engelen ons thuis brengen
In het huis van onze ziel
Thuis

Jacqueline Thun,
Ingezonden door Wil Zeldenrust.
(De beginletters vormen het woord 'spiritualiteit')

Van de predikant

Het is september. Een nieuw seizoen met activiteiten begint voor de kerk. Voor de prediking hoop ik het komend jaar regelmatig te grijpen naar het boek Handelingen. Juist omdat het boek Handelingen zo dichtbij ons concrete mens-zijn komt.

Het boek gaat erover hoe de eerste volgelingen na Jezus' opstanding en hemelvaart verdergaan. Hoe een gemeente zich vormt en steeds verder uitbreidt. En vervolgens over hoe het christendom verspreid wordt over de dan bekende wereld.

Wat is er zo 'menselijk' aan dit boek? Ik denk vooral het feit dat het over concrete mensen gaat binnen die gemeente. Mensen, die

Onderweg, september 2015

allemaal een naam hebben. Mensen die allemaal verschillend zijn. En mensen die allemaal een andere levensweg lopen. En toch vormen zij, ondanks alle verschillen, één gemeenschap van gelovigen.

Zo vinden wij er Mattias, die de apostel Judas vervangt en zo van de elf weer 'de twaalven' maakt. Wij vinden er Simon de Tovenaar, Lydia de purperverkoopster. Wij vinden er Cornelius, de hoofdman die gedoopt wil worden, en Stefanus die getuigt van zijn geloof, maar de eerste christelijke martelaar wordt. En wij vinden er Ananias en Saffira – met wie het overigens ook niet goed afloopt. En Filippus die een Ethiopiër de Schriften uitlegt en hem vervolgens doopt.

Het mooie hieraan is dat wij een overvloed aan mooie verhalen vinden. Verhalen die ons doen denken aan de manier waarop wij kerk zijn. Er is veel veranderd sinds de tijd van de eerste gemeente, de wereld is veranderd, maar één ding blijft gelijk: met al die verschillende mensen proberen wij één geloofsgemeenschap te vormen.

Dat gaat nooit vanzelf. Ook in Handelingen lezen we over conflicten in de gemeente, over onenigheid. Maar ook over groei. En dat laatste zal ons uitgangspunt blijven. Want mensen zijn zo verschillend, wij kennen elkaar soms niet eens. En toch worden we bijelkaar gehouden. Door wat? Door ons geloof in God. En daarom willen wij één gemeenschap zijn en die opbouwen. We moeten daar wel voortdurend hard voor werken met zijn allen. Maar helemaal alleen hoeven we het niet te doen. Daarom zeg ik bewust: we worden ook bijelkaar *gehouden*, namelijk door een kracht van buiten. Over die kracht van buiten vertelt het begin van het boek Handelingen: de Geest van God, die in het Pinksterverhaal door de deuren heen breekt "en het gehele huis vult".

In het 'oude' liedboek stond een mooi Pinksterlied: 'De wereld is gewonnen door Woord en Geest' (gezang 251 Liedboek voor de Kerken). Helaas, helaas heeft het Nieuwe Liedboek dat lied niet overgenomen. Maar een kerkmusicus uit Fryslân wilde toch de melodie behouden en vroeg de dichter Eppie Dam er een nieuwe tekst bij te schrijven. Het bleef een 'Pinkster'-lied, maar de tekst omzeilt bewust het woord 'Pinksterfeest', zodat het ook gezongen kan worden als ochtendlied; 'als wedergeboorte na het ontwaken' of 'overal waar het

Onderweg, september 2015

licht het wint van de nacht en er perspectief ontstaat in tijden van
uitzichtloosheid', zo vertelt de dichter ons erbij.

*Wij zijn de nacht ontsprongen
als in 't begin,
Gods adem blaast de longen
nieuw leven in.
Hij laat iets groots gebeuren,
zijn bries volhardt
en rammelt aan de deuren
van huis en hart.*

*Nog lag op onze wangen
die vale blos.
Nu maakt gewekt verlangen
de tongen los
om met de rouw te breken
die 't zicht benam
en weer de taal te spreken
van vuur en vlam.*

*Wij gingen haast ten onder
aan eigen pijn.
Vandaag geschiedt het wonder
van samenzijn:
elkaar een goed verstaander
die ogen leest,
ontmoet de één de ander
naar ziel en geest.*

(tekst: Eppie Dam; muziek: Frits Mehrstens).

Ik denk, dat dit lied verwoordt die oorspronkelijke geestkracht,
waarmee alle geloof begint. De geestkracht die ons samenhoudt, één
als wij zijn in geloof en hoop. Op naar een nieuw seizoen!

ds. Oane Reitsma.

In Memoriam.

Jannetje Maria Hamers-van Luyken (1913-2015).

“Dat stelt niks voor, dat gaat vanzelf,” zei mevrouw Hamers de eerste keer dat ik haar op de ouderenmiddag van de kerk ontmoette over haar leeftijd van toen ruim een eeuw oud. De andere aanwezigen gaven er hoog van gaven. Maar wat zegt een leeftijd? Het gaat om de mens erachter. Oorspronkelijk uit Haarlem vandaan met haar man Leo Hamers al enkele decennia terug in Medemblik komen wonen. Kinderen heeft ze nooit gehad. Maar met een moederlijke zorg ontfermde ze zich over wie er maar op haar pad kwam. Zodoende waren het nicht Marion en haar man Rein Grooters die regelmatig uit Brabant kwamen om hun tante Jo op te zoeken. Zij hebben haar ook de laatste twee weken van haar leven bijgestaan: “we doen het heel graag, omdat tante ook altijd goed was voor iedereen.”

Wat mij betreft staat het woord ‘dankbaarheid’ voorop. Mevrouw Hamers wist zich gezegend, al vroeg ze zich een week voor haar overlijden af waarom God haar zo liet lijden, maar dat was een momentopname. Al met al is groot lijden haar bespaard gebleven. De eerste keer dat ik haar thuis in de Valbrug opzocht – ze was ‘een kaartje aan het leggen’, want patience was haar liefhebberij sinds ze niet meer kon borduren – zag ik een Bijbeltje op tafel liggen. “Ja, dominee, daar lees ik iedere dag een stukje uit.” Toen ik haar vroeg wat ze graag las, zei ze: “dat maakt niet uit, want het is allemaal even mooi.”

Ds. Mataheru, die tijdens mijn afwezigheid de uitvaart in crematorium Schagerkogge leidde, had met de familie gekozen voor de beroemde herderspsalm 23. Want in vol vertrouwen op haar Heer heeft zij haar lange leven geleefd. In vol vertrouwen op haar Heer heeft ze handen en voeten gegeven aan liefde, gastvrijheid, zorgzaamheid en dankbaarheid. En in vol vertrouwen op haar Heer is zij heengegaan. Dat haar nagedachtenis ons tot een zegen moge zijn. En een woord van dank aan haar directe burens in de Valbrug, die altijd naar haar hebben omgekeken en haar met zorg hebben omringd – ook dát is gestalte geven aan Christus’ liefde in deze wereld.

ds. Oane Reitsma.

Onderweg, september 2015

Johanna Helena Kool-Breen (1918-2015).

Op de leeftijd van 97 jaar verloor onze gemeente mevrouw Annie Kool, de moeder van Han en Jan Piet, schoonmoeder van Heilke.

Mevrouw Kool, geboren en getogen in het Zeeuwse Ouddorp, had voor ze in 1949 naar Medemblik kwam al een bewogen leven achter de rug. Haar eerste echtgenoot, Gerrit Molesteege, was een oorlogsslachtoffer geworden. Haar tweede huwelijk, met Jacob Kool, was een tweede zeer gelukkig huwelijk, gezegend met twee zoons. Na twintig jaar echter, werd zij in 1969 voor de tweede maal weduwe.

Maar het negatieve heeft niet overheerst in haar leven. Zij aanvaardde het leven zoals het kwam. Mopperde niet, was gastvrij en zorgzaam. Wel had ze een groot plichtsbesef: ze voelde zich verantwoordelijk voor wat en wie haar was toevertrouwd. Veel heeft ze opgeofferd voor de kinderen. Later werd ze gezegend met de drie kleinkinderen Jaap, Wilhelmine en Laurens, die tot het einde toe graag bij hun grootmoeder kwamen.

Altijd heeft ze in de Bangert gewoond. Pas drieënhalf jaar geleden verhuisde ze naar Sorghvliet in Andijk, vooral om de kinderen te ontlasten. Daar was ze een dankbare bewoonster. Ad rem en scherp kon ze ook zijn en dat sierde haar.

Pas de laatste twee weken van haar leven ging het echt achteruit. Gezond is ze altijd gebleven. Door ouderdom is ze in hoge leeftijd overleden. Tot op de laatste dag hebben de kinderen haar dagelijks bezocht. Een niet te onderschatten zegen voor haar.

Bij de uitvaart stonden we stil bij 1 Tessalonicenzen 5: "U bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en aan de duisternis." Dat dat Han en Heilke tot troost moge zijn. En vooral ook Jan Piet, die zo lang samen met zijn moeder gewoond heeft. Dat zij na de periode van rouw ook in dankbaarheid terug kunnen zien dat zij, in tegenstelling tot hun vader, wèl heel lang hun moeder bij zich konden hebben.

ds. Oane Reitsma.

Onderweg, september 2015

Anne Minnema (1958-2015).

Ontdaan namen wij kennis van het zeer tragische overlijden van Anne Minnema. Anne was een Medemblicker en levenslang lid van onze gemeente.

Het leven was voor Anne niet eenvoudig. Zijn psychisch ziek-zijn liet hem perioden van duisternis meemaken. Soms ging het tijdelijk beter. Anne was getrouwd met Ria Keurhorst en was de vader van Andra en Jarik. Gedurende de jaren werd het voor hem moeilijk de rol van echtgenoot en vader volledig te vervullen. Sinds acht jaar woonde hij op zichzelf.

Verschillende gemeenteleden – bij dezen met ere genoemd! – hebben Anne jarenlang opgevangen met nu en dan een maaltijd en altijd een open deur waar hij binnen mocht stappen. Al deze zorgen hebben niet kunnen voorkomen dat zich gestaag en herhaaldelijk negatieve gedachten van hem meester maakten, wat er op dinsdag 11 augustus toe leidde dat hij zichzelf het leven ontnam.

Altijd was Anne bezig met de bijbel en met het geloof. In ieder geval geloven wij heilig dat hij zijn rust nu gevonden heeft. In de dienst van zondag 16 augustus hebben we tot zijn aandenken psalm 139 gezongen.

*Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.*

Wij bidden voor Ria, Andra en Jarik.

ds. Oane Reitsma.

Onderweg, september 2015

Startzondag

De Taakgroep Eredienst nodigt ALLE gemeenteleden uit voor de aftrap van het nieuwe seizoen:

**STARTZONDAG 13 SEPTEMBER
BONIFACIUSKERK**

THEMA: “DE REIS VAN JE LEVEN”

9.30 KOFFIE

10.00-12.00 VIERING (MET ‘SPEL’*)

12.00 UUR LUNCH

* De startzondag houden we dit jaar *in* onze eigen kerk. Echter, de vorm van de zondagse dienst ziet er een beetje anders uit dan anders.

We beginnen om 10.00 uur met een liturgische opening, met onze eigen cantorij onder leiding van Arnold de Greeuw en met Henk Vogelsang aan het orgel.

In plaats van een preek, vinden we deze keer de toepassing van de bijbeltekst in een bordspel. In tien groepjes zullen wij dit spel spelen. Het lijkt op ganzenbord, maar is ontleend aan Paulus' reis in Handelingen 27. We proberen in gesprek te komen aan de hand van tien vragen naar aanleiding van deze tekst.

Daarna sluiten we weer af met een kort liturgisch moment.

Wij hebben gekozen voor een vorm die voor iedereen toegankelijk is, ook voor de ouderen onder ons of wie slecht ter been is. Er hoeft niet te worden gelopen. We willen samen met ALLE gemeenteleden ons jaar beginnen. Oud en jong.

De Taakgroep Eredienst nodigt u van harte uit iets mee te nemen voor de aankleding van de kerk. Dat kan een attribuut zijn dat raakt aan het thema: ‘de reis van je leven’. U kunt iets meenemen dat u

Onderweg, september 2015

meeneemt op reis, zoals een koffer, of een zomerhoed of een foto van een bijzondere plek waar u ooit geweest bent. Maar het mag ook een voorwerp zijn dat een belangrijke rol speelt in uw 'levensreis': iets dat u al lang met u meedraagt. Graag laten we het over aan uw creativiteit. Foto's en ansichtkaarten proberen we aan een lange lijn op te hangen.

Wie normaal gewend is meteen na de dienst naar huis te gaan, moet er rekening mee houden dat deze ene keer de viering van de gemeente langer duurt dan gewoonlijk. We nodigen u van harte uit om te blijven, in ieder geval tot 12 uur.

Wij vragen u om zich op te geven voor de lunch. Dit kan twee zondagen van tevoren op de **intekenlijst** in de foyer. Maar u mag zich ook opgeven bij

Laura van Bergen: **541684** of **jabergen@hetnet.nl**; of bij

Lucie Bloemhof: **541342** of **luciebloemhof@hetnet.nl**.

Vorig jaar hebben wij bewezen er samen een feest van te kunnen maken. Dat heeft ons allen goed gesmaakt. Daarom: komt allen! Zodat wij kunnen tonen hoe wij samen gemeente van Christus kunnen zijn. In feest en vreugde. Vieren. Dàt willen wij.

De Taakgroep Eredienst: *Laura van Bergen,
Folkert en Lucie Bloemhof, Dicky Poot, Oane Reitsma.*

Agenda

ma. 7 september	18.45 uur	Consistorie	Moderamen.
	19.30 uur	Consistorie	Kerkenraad.
vr. 11 september	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
do. 24 september	tot 12.00 uur	Inleveren kopij	Onderweg.
ma. 5 oktober	18.45 uur	Consistorie	Moderamen.
	19.30 uur	Consistorie	Kerkenraad.
di. 6 oktober	19.30 uur (??)	Bonfoyer	Gespreksgroep (zie blz. 11).
di. 20 oktober	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag (zie blz. 10,11).

Onderweg, september 2015

Kopij-inleverdata voor 2015

Onderweg	oktober	inleveren tot	24 september 12.00 uur,
	november		29 oktober,
	december		3 december.

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met

donderdag 24 september 2015, 12.00 uur

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste moment gedaan te worden!

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 2 oktober verschijnen.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Foto's van Korea

In het voorjaar heb ik voor het eerst het vaderland van mijn vrouw bezocht: Zuid-Korea. Een boeiend land met een heel rijke geschiedenis.

Op verzoek van vele gemeenteleden willen wij graag op het grote scherm u iets laten zien van dit land met zijn rijke culturele en religieuze achtergrond. De Boeddhistische tempels, de immens grote stad Seoul, de bergen en de natuur – we laten u graag een keer zien waar Hyun-Ah vandaan komt. Ook zullen we dan iets laten zien van hoe de kerken daar functioneren, want mijn beide Koreaanse zwagers (Hyun-Ah's broers) zijn ook predikant.

Onderweg, september 2015

Op de ouderenmiddag op 20 oktober, van 14.30-16.30 laten wij deze fotopresentatie zien in de foyer.

De middag is nadrukkelijk bedoeld voor IEDEREEN, dus ook voor wie zich nog niet geroepen voelt tot de 'ouderen'-middag. 'Jongeren' (in de breedste zin van het woord) ook welkom!!

Graag opgeven bij:

Hieke van der Goo,; 542808 of vdgoot@quicknet.nl; of bij
Oane Reitsma, 820490 of ds.a.reitsma@gmail.com.

ds. Oane Reitsma en Hyun-Ah Kim.

Gespreksgroep over geloven

Vorig jaar hebben we in de gespreksgroep van onze kerk het boek Zo zou je kunnen geloven besproken. Een uiterst trouwe schare van 16 deelnemers deed daar maandelijks aan mee. We kijken terug op een zeer geslaagde avond met de spreker van dit boek, dr. habil. Maarten Wisse. Het komende seizoen krijgt de gespreksgroep een andere draai. We hebben samen gekozen voor de titel '**Beelden van Jezus**'. We volgen nu niet één boek, maar steeds losse hoofdstukken uit verschillende boeken. Zo zullen aan bod komen de Bijbelse Jezus, de historische Jezus, Jezus in de dogmatiek, maar ook Jezus in de kunst(en), Jezus intercultureel en tot slot de hermeneutiek rond Jezus en postmoderne opvattingen van Christus.

Maakt het u nieuwsgierig? Kom er dan gewoon bij. Voorkennis is niet vereist. We gaan gewoon met elkaar in gesprek wat ons geloof in Jezus Christus voor ons persoonlijk betekent. Het onderlinge gesprek staat voorop.

We houden de avonden steeds op de **eerste dinsdag van de maand**, te beginnen in oktober. Dus: 6 oktober, 3 november, 1 december, enzovoorts. Opgeven bij mij: 820490 of ds.a.reitsma@gmail.com.

ds. Oane Reitsma.

Ingezonden

Holy Cross Choir zingt Evensong in Bonifaciuskerk

Op mijn persoonlijke uitnodiging komt er een Anglicaans koor, afkomstig uit de geboorteplaats van Bonifatius, een Evensong verzorgen in ónze Bonifaciuskerk. In het verleden ben ik verschillende keren bij hen te gast geweest in het Engelse Crediton (Devon). Het koor is in oktober in Nederland vanwege een uitwisseling met de Bonifatiusstad Dokkum (Fryslân) en komt vandaar op zondagmiddag 25 oktober naar Medemblik, waar we om 16.00 uur deze gezongen dienst vieren.

Een Evensong is een gezongen liturgie, zoals die dagelijks als middaggebed in de grote Engelse kathedralen gezongen wordt. Ook in Medemblik zal de beroemde Engelse kerkmuziek tot klinken gebracht worden in een klein uur van muziek, lezing en gebed. De Evensong is voor een breed publiek toegankelijk: voor een ieder die van deze prachtige muziek wil genieten.

De geschiedenis van dit koor gaat in directe lijn terug tot de Middeleeuwen. Het koor bestaat uit 25 volwassen zangers en 15 kinderstemmen. Zij zingen wekelijks in de liturgie. The Choir of the Collegiate Church of the Holy Cross and the Mother of Him Who Hung Thereon staat onder leiding van Tim Woodford. Richard Stephens zal het Pieter Backerorgel bespelen. Ds. Oane Reitsma is voorganger. Bijzonder is dat de organisatie van deze Evensong wordt gedragen door de Protestantse Gemeente Medemblik en de Stichting Bonifaciuskerk gezamenlijk: een prachtige en veelbelovende samenwerking.

Komt allen om gezamenlijk met onze Engelse gasten ons geloof te vieren in een uurtje vol hemelse muziek.

ds. Oane Reitsma.

Kerkenraad

Wisseling scribaat.

Afscheid scriba.

“Een gouden scriba,” zo beschreef iemand mij onlangs Elly van der Heijden. En dat zijn ware woorden. Secuur, trouw, zorgvuldig en met heel erg veel inzet is zij de kerk de afgelopen jaren dienstbaar geweest. Het scribaat is een niet te onderschatten functie, die op veel manieren een spil is in de plaatselijke kerkelijke organisatie. Zelf heb ik dat ervaren toen ik hier predikant werd: het was juist de scriba die me wegwijs maakte in de gemeente. Graag hadden we Elly in ons midden gehouden, maar de kerkenraad neemt nu afscheid van Elly in haar functie als ouderling-scriba. Met buitengewoon veel dank. Laten wij haar en haar man Rob allen in onze dagelijkse gebeden opnemen in een moeilijke tijd voor hen beiden. Wij bidden dat Elly nog een tijd in ons midden mag zijn.

Nieuwe scriba.

Het stokje van het scribaat wordt overgenomen door Geke Geveke. In het verleden is Geke voorzitter geweest van de kerkenraad en van het CvK. Ook is zij op landelijk niveau kerkelijk actief geweest. Zij is dus geen vreemde onder ons, hoewel de functie van scriba wel nieuw is voor haar. Indien er binnen een week na deze publicatie geen wettige bewaren binnenkomen bij de voorzitter van de kerkenraad, zal de herbevestiging in het ambt plaatsvinden in de avondmaalsdienst van 11 oktober. De kerkenraad verwelkomt Geke weer in haar midden en ziet uit naar een vruchtbare samenwerking.

ds. Oane Reitsma.

Diakonie

Zaterdag 21 november ontmoeten diakenen, leden van zwo-groepen en predikanten elkaar in het Beatrixtheater van de Jaarbeurs in Utrecht voor de jaarlijkse Landelijke Diaconale Dag. Samen, in Nederland en wereldwijd, zijn we als kerken krachtig verbonden in actie. Vanuit

Onderweg, september 2015

diaconale bewogenheid en inzet is onze bindende kracht zichtbaar. We delen hoop en perspectief op een wereld waarin ieder mens telt. Met onder andere synodevoorzitter Karin van den Broeke over 'Geloof in de kracht van delen' en Rob Visser, diaconaal predikant in IJburg, over 'Zonder diaconie geen kerk'. Veel diaconale voorbeelden uit het hele land, workshops, samen zingen en cabaret door Charlotte Glorie.

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477.



Overleden:

26-07: Mevrouw J.H. Kool-Breen op 97-jarige leeftijd.
11-08: De heer A. Minnema op 57-jarige leeftijd.

Verhuisd:

29-05: De heer H.G. Pasterkamp van Overtoom 17 naar Oosterblokker.
15-06: De heer en mevrouw D. Schaap van Lijnbaanplantsoen 6 naar Overtoom 94.

Verjaardagen:

04-09: Mevrouw T. Koolhaas-Groot, Valbrug 53.
07-09: De heer J.K. Steeman Molenmeesterstraat 6.
08-09: De heer G. de Graaff, Overtoom 48.
14-09: Mevrouw P.M. Meijers-van Gijzen, Waterborg 31.
17-09: Mevrouw T.G. Smoor-Grootenhuis, Pekelharinghaven 11.
21-09: Mevrouw A.M. van de Wetering-Gelmers, Bottelierstraat 54.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Liornehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB Lutjebroek.
AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

Onderweg, september 2015

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Ingezonden

Een avond met Sytze de Vries: 'Zolang wij ademen',
op dinsdagavond 6 oktober om 20.00 uur in de kerk van Wognum,
Raadhuisstraat.

Tekst en uitleg door Sytze de Vries en samenzang met begeleiding
van organist Bas Rijkeboer.

Een avond over de noodzaak van het zingen, in een inleiding rond
onder andere de thema's:

- zingen, luxe of noodzaak?
- zingen als inademen
- zingen als godsdienstoefening
- zingen als gemeenschapsoefening
- zingen als derde sacrament
- zingen als toekomstmuziek.

Elk thema wordt belicht vanuit een (eigen) liedtekst. We zingen samen
de liederen.

Sytze de Vries is emeritus-predikant, heeft veel liederen geschreven
en hertaald en is jarenlang predikant geweest van de Oude Kerk in
Amsterdam. In 2013 is zijn liedbundel *'Het liefste lied van overzee,
zestig vertalingen en nieuwe teksten op bekende Engelse melodieën'*
uitgekomen.

Eén van zijn bekendste liederen (lied 657 in het nieuwe liedboek) is:
Zolang wij ademen, schept Gij ins ons de kracht om zingend te

Onderweg, september 2015

vertalen waartoe wij zijn gedacht: elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank'.

Hartelijk welkom bij deze avond met lofzang en diepgang.

Entree: 5 euro pp, incl koffie/thee. Zegt het voort.

Info: Dieneke Annema, email:annemadi@xs4all.nl

Ingezonden

Gevraagd: BOEKEN.

Voor de bewoners van huize St. Martinus zijn wij op zoek naar allerhande leesboeken: Romans, detectives, boeken met veel foto's, boeken over reizen en over kunst, encyclopedieën, boeken met grote letters etc. Alles is welkom.

Als u boeken wilt opruimen, gooi ze niet weg, maar breng ze naar huize St. Martinus. De bewoners zullen er heel blij mee zijn.

U kunt uw boeken afgeven bij de receptie van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 13.00 uur.

Bij voorbaat dank.

Cliëntenraad St. Martinus.



Het nieuwe Kerk in Actie jaarverslag is uit.

Wat gebeurde er in 2014 bij Kerk in Actie? Waar is uw geld terechtgekomen?

Het Jaarverslag 2014 geeft een helder antwoord op deze vragen. U leest hierin bijvoorbeeld over de nieuwe uitgezonden medewerkers in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika en over Dianda Naomi uit Burkina Faso,

Onderweg, september 2015

het gezicht van de 40dagencampagne 2014, die samen met 32 vrouwen een inkomen verwerft door zeep te maken. En het werk in Nederland wordt belicht, zoals het programma Zorgzame Kerk en de klacht tegen de Nederlandse Staat op het gebied van de opvang van vluchtelingen.

Het verslag kunt u downloaden op de website van Kerk in Actie.

Overgenomen uit de Nieuwsbrief van Kerk in Actie.



Kinderbijbels voor Oekraïne.

Sinds juli 2014 zijn er ruim 1,2 miljoen mensen gevlucht uit het zuidoosten van Oekraïne, onder wie 240.000 kinderen. Al deze kinderen moesten hun huis verlaten vanwege de onveilige situatie die is ontstaan door de strijd tussen de separatisten en het Oekraïense leger. Ze zijn met hun ouders gevlucht naar de omgeving van de Oekraïense stad Kharkiv. De kinderen hebben het zwaar te verduren: ze lijden onder slapeloosheid en angstaanvallen.

Vera Bagina: "Bij zoveel ellende blijkt God de enige om nog op terug te vallen."

Lokale kerken en vrijwilligers in Kharkiv delen soep en dekens uit, en het Oekraïens Bijbelgenootschap stelt kinderbijbels beschikbaar. Studente Vera Bagina deelt de bijbels uit aan de kinderen: 'Overal zag ik radeloze, hongerige mensen. Ik moest iets doen!' Vera sloot zich aan bij de lokale hulpacties die waren opgezet. Ze deelde soep uit en dekens. 'Maar ook evangelieboekjes en die werden met veel dank aangenomen.'

De Bijbel geeft perspectief.

Deze mensen hadden zo veel ellende meegemaakt. Voor hen was God de enige om op terug te vallen. De verhalen uit de Bijbel geven deze kinderen troost en hoop. Het geeft ze, midden in de oorlog, een perspectief van vrede.' Door de kinderbijbels en de persoonlijke

Onderweg, september 2015

aandacht die de kinderen krijgen van vrijwilligers als Vera, voelen ze dat God hen niet vergeet.

Het Oekraïens Bijbelgenootschap wil 40.000 kinderen hun eigen kinderbijbel geven. Daarmee krijgen deze kinderen meer dan die bijbel zelf; ze krijgen weer perspectief. Hoe meer aandacht ze krijgen, hoe kleiner de kans dat ze afglijden. Als ze weer leren wat vrede is, kunnen ze in vrede leven.

Wilt u bijdragen met een gift? Dat kan! Kijk op www.bijbelgenootschap.nl/kinderbijbels.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.

Overgenomen uit: 'Kerkbulletin'

Commentaar bij de tijd - Geef ons het voetbal terug.

De bekende theoloog A.A. van Ruler hield erg van voetbal. Van hem komt de prikkelende stelling dat op zondag 's morgens naar de kerk gaan en 's middags naar Feijenoord-Ajax het toppunt van levensheiliging is.

Eerst God eren en dan je als zijn schepsel verheugen in het spel van mensen. Hij lanceerde die uitspraak toen langs de lijn nog werd gezongen: 'zoek een plaatsje in de zon, waar je zo gezellig zit'. Deze uitspraak zou Van Ruler nu waarschijnlijk op de lippen besterven. Heden ten dage wordt een voetbalwedstrijd afgelast wanneer de politie staakt. Soms klinken antisemitische spreekwoorden van de tribunes. En vooral: voetbal is in de greep van het grote geld gekomen. Cambuur kan daardoor al lang geen kampioen van Nederland meer worden en Ajax kan de Champions-League niet meer winnen. Waar het grote geld zo allesbepalend is, is het niet vreemd dat ook de corruptie de kop opsteekt, met alle gevolgen van dien. Dat is niet bezworen met het opstappen van Sepp Blatter. Als in 2022 in Qatar het wereldkampioenschap voor landenteams wordt gespeeld zal de bal rollen op velden die doordrenkt zijn van bloed.

Onderweg, september 2015

Ik kijk nog steeds graag naar een voetbalwedstrijd. Op een of andere manier overleeft de sport de schandalen. Op het groene gras wordt getoverd, gespeeld met hartstocht en gestreden met grote inzet. Het wordt helemaal mooi wanneer een speler alle tactische concepten vergeet, zogenaamde afspraken aan de laars lapt, drie tegenstanders in de luren legt en de bal in de kruising krult. Ik ben van de tijd waarin Crujff zijn kunsten vertoonde en vandaag brengt Messi ons in vervoering. Het meeste is er trouwens te beleven op de gewone voetbalveldjes, bij al die amateurs en al die vaders en moeders die met een groot hart naar de verrichtingen van hun kinderen kijken.

Des te erger dat de god van het geld, de Mammon, de voetballerij in de wurggreep heeft gekregen. Onvermijdelijk? Is dat de tol die betaald moet worden voor de professionalisering? Dat weiger ik te geloven.

Een beschaving draait op hogere waarden dan geld als hoogste goed.

Die waarden worden bedreigd en moeten dus verdedigd worden. De ogen van velen zijn opengegaan voor de praktijken van banken waar geld een doel in zichzelf is geworden. Regulering is hard nodig en de bonussencultuur moet worden aangepakt. Op dezelfde manier kun je ook waar het om sport gaat het vrije kapitaal niet aan zichzelf overlaten. Gebeurt dat wel dan gaat het over lijken.

Als de FIFA schoon schip wil maken, dan niet alleen met een beetje meer inspraak voor de leden graag. Dan een programma waarin de sport bevrijd wordt van de dodelijke omklemming van het grote geld. Er zijn mensen die hier visie op hebben en verantwoordelijkheid dragen. Laten zij opstaan, spreken en doen.

De homo ludens, de spelende mens, is een creatie van de Schepper. Professionalisering van het domein van de sport heeft ongetwijfeld het nodige goeds opgeleverd. De ogen sluiten voor de duistere kanten is struisvogelpolitiek. Het voetbal moet weer veroveren worden op de Mammon. Zo niet, dan is er geen bal meer aan.

dr. Arjan Plaisier, scribe van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Onderweg, september 2015

Contactgegevens

Postadres kerk Postbus 146 1670 AD Medemblik.
Kerkplein 9 (brievenbus aan hek bij nr.7.)

Predikant: Dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A, ☎ 820490.
e-mail predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kerkenraad P. Stam, voorzitter.
E. van der Heijden-van den Akker, scriba: ☎ 543336.
e-mail scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl
College van P. Keemink voorzitter ☎ 0229-725930.
Kerkrentmeesters: R. van der Heijden secretaris ☎ 543336.
e-mail cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Diaconie: H. Huttinga, voorzitter ☎ 541099.
Alma de Greeuw, secretaris ☎ 544897.
e-mail: diakonie@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Kerkelijke rekeningen IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*
Diaconie: W. Mosman ☎ 0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.

Vrijwillige bijdragen: D. Meijers ☎ 542124.
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.

Alle overige betalingen: H. Benedick ☎ 543791.
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.

Bonifaciuskerk Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
J. Beek ☎ 541578 of R. van der Heijden ☎ 543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Onderweg Vermenigvuldiging en verspreiding:
L. Smoor ☎ 544642.

Redactie: J.P. Reinstra, ☎ 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Website kerk: www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com