

Collecte:
Diaconie: Project Cees Weel

Kerkdiensten
Bonifaciuskerk



Zondag 6 mei

Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster: J. Kool
Tel. 541127

Collecte:

1^e Kerk
2^e Pl. Past. werk

Zondag 13 mei

Maaltijd van de Heer

Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster: L. Voorthuyzen
Tel. 541039

Collecte:

1^e Diaconie
2^e Kerk: eigen werk

Donderdag 17 mei

Hemelvaartsdag

Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Zondag 20 mei

Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. G. Toes

Koster: J. Beek
Tel: 541578

Collecte:

1^e Kerk
2^e Pl. ouderenwerk

Bloemenfonds

Zondag 27 mei

Pinksteren

m.m.v. cantorij

Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster: K. van Duijn
Tel: 540414

Collecte:

1^e Diaconie: Kerk in Actie
2^e Kerk

Bloemschikking: Pinkstergroep

Zondag 3 juni

Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. A. Kooi

Koster: J.C. Klercq
Tel: 543921

Collecte:
1^e Diaconie: Kerk in Actie
2^e Kerk

Zondag 10 juni

Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Don

Koster: J. Kool
Tel. 541127

Collecte:
1^e Kerk
2^e Pl. toerustingswerk

Bij de diensten

Op 6 mei lezen we o.a. uit Handelingen, een boek, dat het reilen zeilen binnen de eerste gemeente beschrijft. Interessant om te ontdekken hoezeer we daarvan verschillen en daaraan gelijk zijn.

In de dienst van 13 mei vieren we samen de Maaltijd van de Heer, deze keer in lopende vorm. Ook dan lezen we verder uit het boek Handelingen.

Op Hemelvaartsdag vieren we samen met de gemeenteleden uit

de Thomasgemeente, die zijn komen fietsen het ochtendgebed, met aansluitend een lekker warm bakje thee of koffie. Daarna stappen ook de Medemblikkers op de fiets om gezamenlijk (terug) te fietsen naar Hauwert voor de lunch. De terugreis naar Medemblik is het sluitstuk van de gezamenlijke beleving. De opbrengst van het sponsorgeld is voor het ziekenhuis, waar Cees Weel werkt. Ondersteun daarom de fietsers van harte en gul.

In de dienst van 20 mei zal ds. Gert Toes uit Hoorn voorgaan.

Op 27 mei vieren we het Pinksterfeest, het feest van vuur, taal en wind. De cantorij zal haar medewerking verlenen. We lezen het Pinksterverhaal en beginnen een korte reeks uit Ruth.

3 juni is ds. Anne Kooi uit Haarlem de voorganger.

Op 10 juni vervolgen we het verhaal van Ruth.

Ds. Tineke Don

Overdenking

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: 'Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.' Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. (Lk.24:28-31b)

Ze waren op de terugweg naar huis, met z'n tweeën. Ze kwamen vanuit Jeruzalem en waren nog vol van wat daar allemaal was gebeurd. Ze hebben het er met elkaar over: over wat zich afspeelde voor Pilatus, de geseling van Jezus, de veroordeling en uiteindelijk de kruisiging. Het heeft hen geraakt. Ja, een paar vrouwen zijn komen vertellen dat engelen hadden verteld dat Hij leeft. Een paar leerlingen zijn toen naar het graf gegaan en het was leeg, maar Hem hebben ze niet gezien. Ze vertellen het paasverhaal aan de man die met heen meeloopt. Je hoort hoe dat verhaal met mensen meegaat naar huis. Wie zijn deze mensen? Eén naam is bekend, Lucas noemt hem Kleopas. De ander heeft geen naam. Nu zou je kunnen gaan uitzoeken wie dat geweest heeft kunnen zijn. En er zijn natuurlijk

onderzoekers, die zich hierover hebben gebogen. Ze komen er niet uit. Wel is er een aantal suggesties gedaan, zoals Lucas zelf of zelfs de vrouw van Kleopas. Maar ik denk dat die naam door de evangelist niet per ongeluk is weggelaten. Hij heeft dar zeker een bedoeling mee gehad. Door in deze vertelling de naam van de metgezel van Kleopas weg te laten maakt Lucas ruimte voor de hoorde of de lezer, voor ieder mens, ook voor ieder van ons.

Wij zijn het die met Kleopas meelopen en tijdens onze tocht na Pasen vanuit Jeruzalem gebeurt het ineens dat er iemand zich bij ons voegt. We kennen de man niet, maar hij moet wel van elders komen, want op grond van wat Hij vraagt begrijpen wij dat Hij niet veel heeft meegekregen van wat er de laatste dagen in Jeruzalem zich heeft afgespeeld.

We vertellen het dus en dan begint Hij te vertellen. Hij legt de Schriften uit op een manier, die we nooit hebben gehoord. Als we bijna thuis zijn, nodigen we Hem binnen en Hij komt mee en schuift bij ons aan tafel. We zijn geboeid door wat Hij vertelt. Hij leert ons zoveel! Dan ineens zien we het! Zoals Hij daar zit en het brood voor ons breekt ... De schellen vallen ons van de ogen. Hij is hier en is met ons aan tafel. Hij is het die de zegen uitsprekt, Hij is het die met ons deelt.

En op datzelfde moment zien we Hem niet meer. We staan op en

nog helemaal in de war, vol van wat er is gebeurd, gaan we ondanks de invallende duisternis, terug naar Jeruzalem, terug naar de anderen, om te vertellen dat we Hem hebben gezien.

De anderen hebben het zojuist gehoord van Simon, en nu komen wij met ons verhaal. "De Heer is waarlijk opgewekt!"

Als we weer uit het verhaal stappen, dan ontdekken we de weg die we zijn gegaan.

Wij als gemeente keren Jeruzalem ook nogal eens de rug toe, teleurgesteld of in verwarring. We gaan naar huis. We gaan echter niet alleen. We krijgen onderweg gezelschap, een metgezel die ons leert en uitleg geeft over d Schrift. Maar we zien het meestal niet. Pas tijdens het vieren van e Maaltijd, tijdens het breken van het brood, tijdens het delen van de wijn, ontdekken we, soms even, dat de Heer zelf in ons midden is. En dan keren we terug naar Jeruzalem, waar we onze geloofsgenoten, onze vrienden weer vinden. Er we delen met elkaar weer de vreugde van Pasen. Want de Heer is waarlijk opgestaan.

Ds. Tineke Don.

Overleden

Op 28 maart j.l. ontving ik van mevrouw Reeker-Heuker telefonisch bericht dat haar moeder, mevrouw J. Heuker-Jakobs op 22 maart was

overleden in de leeftijd van 96 jaar. De crematie had inmiddels plaatsgevonden.

Mevrouw Heuker was haar hele leven verbonden aan de kerk doordat een van haar ouders gedoopt was.

Door haar vrijwel volledige doofheid was contact erg moeizaam. Haar dochter heeft haar de laatste jaren zeer goed verzorgd.

We wensen haar dan ook van harte toe dat ze met voldoening terugziet op die periode met haar moeder, nu die mag rusten in de vrede van de Eeuwige.

Ds. Tineke Don

Ziek en zeer



Op dit moment ligt er, voor zover bekend, geen gemeentelid in

het ziekenhuis. Wel verblijft mw. Loes Dijkma-Serno in het Liornehuis, evenals dhr. Jan Kuitems. Mw. Kool-Breen woont inmiddels in Zorgcentrum Sorghvliet te Andijk. Ook enkele mensen vechten thuis tegen hun ziekte, zoals Bauke Draijer, Gré de Leeuw en Jan Beek.

We leven mee met wie ziek zijn en bidden hun Gods troostende en sterkende nabijheid toe. Ook alen die in liefde om hen heen staan wensen we moed en kracht.
Ds. Tineke Don

Uit de pastorie



Op dit moment is er niet zoveel te melden vanuit de pastorie. De tuin aan de voorkant krijgt de komende weken een lekkere

voorjaarsbeurt, en aan de achterkant herstelt het gras zich al weer aardig van de schade door de intense vorstperiode. We genieten tussen de bedrijven door als het kan even van de zon en hopen dat, wie met vakantie vertrekt in deze tijd, volop zal genieten van de rust en uiteindelijk gezond en wel weer op het eigen nest zal weerkeren. Een hartelijke groet voor u allen.

Ds. Tineke Don.

Mededelingen

Koekjesbakkers gezocht.

Na de zondagsdienst drinken we met elkaar veelal een kopje koffie, vergezeld van een koekje. Klaas en ik hebben een vorm aangeschaft waarmee we echte Bonifaciuskoekjes kunnen uitsteken. Hebben we onder ons vrijwilligers die goed zijn in het bakken van koekjes of die ervaring hebben met recepten voor het bakken van koekjes met uitsteekvormen? Het zou leuk zijn als er zo nu en dan eigen gebakken Bonifaciuskoekjes zijn. Wie biedt zich aan?
Klaas en Ron, Tel: 540414

Samen aan Tafel voor Tanzania

Op 10 mei gaan we al weer voor de laatste keer dit seizoen Samen aan tafel.

Wij zouden dat graag nog een keer doen om geld in te zamelen voor het geweldige project van Cees Weel in Tanzania. Uiteraard worden alle inkoopkosten dan weer door ons gedragen en als tegenprestatie stellen wij de prijs voor het eten op minimaal 5 euro, maar we hopen natuurlijk op veel hogere bijdragen. Zo kunnen wij het seizoen misschien afsluiten met een geweldige bijdrage voor Tanzania.

We willen het dit keer wat grootser aanpakken en daarom hebben we besloten het eten dan in buffetvorm te doen. Wij denken aan een paar soorten goed gevulde soep zoals jullie die van ons gewend zijn. Daarna willen we een buffet maken met koude en warme gerechten en we sluiten uiteraard af met iets zoets. Wij hopen op een zo hoog mogelijke opbrengst. Jullie kunnen je inschrijven via het bekende formulier in de bonfoyer, maar een telefoontje naar ons (0227-540414) of een briefje in de bus op Vlietsingel 37 kan uiteraard ook. Helpt u ons mee om het seizoen geweldig af te sluiten?

Klaas en Ron

Fiets sponsortocht Hemelvaartsdag

Donderdag 17 mei, Hemelvaartsdag wordt er weer een sponsorfietstocht gehouden voor een goed doel, in samenwerking de Wilde Ganzen. De opbrengst van deze fietstocht gaat naar Cees Weel in Tanzania en wordt verdubbeld door de Wilde Ganzen. Het project waar Cees Weel werkt is het ziekenhuis KAGONDO HOSPITAL voor Aids patiënten, en hij beheert daarvan ook de vrouwenafdeling.

We hebben eerst een korte dienst in de Bonifaciuskerk die begint om 9.30 uur. Voor aanvang van de dienst, 9.00- 9.15 uur is er gelegenheid voor koffie/thee drinken en tevens de opwacht van de deelnemers van de Thomas gemeente van Oostwoud.

Na de dienst fietsen wij met de Thomas Gemeente een mooie route naar Hauwert waar een lunch kan worden genuttigd.

Na deze lunch gaat onze gemeente weer naar Medemblik fietsen.

Wij hopen op een goede opkomst, nodig uw vrienden en kennissen uit om mee te fietsen, dit voor het goede doel voor Cees Weel.

De intekenlijst ligt in de Bonfoyer, voor opgave fietstocht. Tevens kunt u aangeven of u wel of geen gebruik maakt van de lunch (dit in verband met de broodjes .e.d.)

Tot ziens op 17 mei

Benno Hoekstra en Gerrit Dijkman
Tel: 0227- 544012

Family Help Programme (FHP) Holland Sri Lanka

Herman Steur overleden

Op 14 maart werd ons tijdens de gemeente-avond verteld van het FHP en keken we naar een film over het Holland Welkom Dorp, bestemd voor dakloze ouderen. We zagen Herman Steur, de bedenker en oprichter rondwandelen tussen 'zijn mensen'.

De opbrengst van de collecte van de avond was ook bestemd voor dit doel en dit 'film-seizoen' gaat de opbrengst ook naar FHP.

Op 25 maart is op bijna 82 jarige leeftijd Herman Steur, op weg van Sri Lanka, zijn tweede vaderland, naar Nederland overleden in een ziekenhuis in Amman.

Volgens zijn wens is hij op Sri Lanka begraven.

Herman Steur (Monnikendam) vertrok in 1979 naar Sri Lanka uit zakelijke overwegingen. Hier werd hij geconfronteerd met de enorme armoede. Een keerpunt in zijn leven ontstond, toen een arme weduwe de begrafenis van haar verdronken man niet kon betalen en hem om hulp vroeg. Hij ging permanent op Sri Lanka wonen en richtte in 1980 FHP op. Hij organiseerde met FHP financiële ondersteuning aan alleenstaande ouderen en vaderloze gezinnen. In 1994 bouwde hij het Welkom Dorp waar dakloze ouderen worden opgevangen en verzorgd. Daarnaast worden weeshuizen,

scholen, bibliotheken en opleidingscentra gebouwd. Opm 75 jarige leeftijd trad hij terug uit de organisatie, wetend dat zijn werk wordt voortgezet door de stichtingen op Sri Lanka en in Nederland.

U zou deze bevlogen mens niet beter kunnen gedenken dan mee te ondersteunen . Dat kan met een gift, maar ook door b.v. een oudere zonder kinderen die voor hem/haar kunnen zorgen, een dakloze oudere in het Welkom Dorp , of een vaderloos gezin te adopteren.

Dat is voor ons niet duur en voor daar van onbetaalbare waarde. Ik heb zelf al heel veel jaren een oudere dame geadopteerd, d.w.z. inmiddels de derde oude dame.

Daarom nog wat nadere gegevens:

Family Help Programme
Holland-Sri Lanka,
Weth,Beversstraat 175,
7543 BK Enschede,
tel.053- 475 74 73.

Website: www.fhpholland.nl.

DOEN!!!

Hannie Huttinga

Opbrengst Film

Hier boven kunt u lezen dat, hoewel Herman Steur is overleden, Family Help Programme Holland- Sri Lanka zijn levenswerk zal voortzetten. De opbrengst van de afgelopen filmavond was echt verheugend.

Ondanks het kleine groepje (wat overigens een goed gesprek na afloop opleverde) zat er ruim 65 euro in het busje, geweldig bedankt allemaal. We hebben met elkaar afgesproken dat de opbrengst van de vorige (ruim 90 euro) en deze keer bestemd zal worden voor de post "alleenstaande vrouw met kinderen". Ik heb 160 euro overgemaakt en als we bedenken dat FHP voor de vaste ondersteuning van een alleenstaande vrouw met kinderen 16,50 euro per maand vraagt, kunt u begrijpen dat dit een waardevolle bijdrage is. Mocht iemand belangstelling hebben voor het adopteren van een alleenstaande oudere of zomaar eens een gift naar FHP, dan kunt u bij mij om gegevens vragen.

Hannie Huttinga

ZWO-nieuws



De deeldoosjes met Pasen hebben € 65,00 opgebracht en is bestemd

voor het totaalprogramma van Kerk in Actie.

Een hartelijke groet van Ali, Scheltje en William.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis
Postbus 600
1620 AR Hoorn

Liornehuis
West-Friesehof 153
1624 HG Hoorn

Nicolaas Verpleeghuis
Postbus 69
1610 AB Bovenkarspel

AMC
Postbus 22660
1100 DD Amsterdam

VU Medisch Centrum
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

MCA
Postbus 501
1800 AM Alkmaar

GGZ-Hoorn
Maelsonstraat 1
1624 NP Hoorn

GGZ-Heiloo
Afd. DD
de Olfendijk 81
1851 VP Heiloo

Watermolen Abbekerk
Wipmolenstraat 10
1657 AT Abbeke

Woonzorgcentrum Waterpark
Uivertstraat 1
1671 EL Medemblik

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Ina Mellema, Parklaan 18, 1671 HG Medemblik. tel. 543951



Verhuisd:

Denise Dijkman
van Brakeweg 9
naar Julianadorp

Mw. R.Roffel-Snieder
van Uiverstraat 1
naar Andijk

Ingekomen:

Dhr. E. Kremer,
Noordeinde 77,
Lambertschaag

Overleden:

20 maart 2012
Mw. Johanna Heuker-Jakobs
in de leeftijd van 96 jaar

Verjaardagen:



06-05:
Dhr. J. Kool,
Oostersteeg 36

14-05:
Mw. A. Kool-Zwagerman,
Ridderstraat 1

Mw. J. Dijkman-van Veen,
Uiverstraat 1

16-05:
Mw. A.D. Reeken-Heuker,
Gildelaan 44

21-05:
Dhr. H.A. de Jonge,
Ridderstraat 1

31-05:
Mw. A. Bas-Wiedijk,
Gildelaan 56

05-06:
Dhr. A.A.F. Rosenbrand,
Gasthuysweydt 46

08-06:
Dhr. M. Bas,
Gildelaan 56

11-06:
Mw. G. Boogaard-Douwes,
Kaapectander 202

Dhr. P.J.C. Horstmann,
Uiverstraat 1

Ingezonden

Lid van de kerkenraad: Parallelwegen of een wenkend perspectief?

Begin dit jaar ben ik gevraagd lid te worden van de kerkenraad met de bedoeling dat ik vanaf de zomer het voorzitterschap op me neem. Je moet daar wel even over nadenken: voorzitter van de kerkenraad in een tijd dat je je afvraagt of het allemaal wel zo goed gaat en misschien nog meer: welke toekomst ligt er dan in het verschiet.

In Medemblik is het aantal vrijwilligers dat zich op wat voor wijze dan ook inzet voor onze kerkgemeenschap of voor het kerkgebouw groot. Maar we kunnen ook constateren dat de aangroei van nieuwe betrokkenen stagneert: er moet meer worden gedaan door minder mensen en er komt veel op dezelfde mensen neer. Ook moeten we constateren dat het aantal meelevende kerkleden afneemt: aan de bovenkant gaat de leeftijd een rol spelen en jongere mensen zien we niet (terug) naar de kerk komen.

Als voorzitter van de kerkenraad ben je uiteraard niet in staat dit in je eentje te keren of er iets aan te doen: het vergt van alle betrokkenen inzet maar ook realiteitszin. Een groot pluspunt, en daar kunnen we misschien nog veel meer aan doen, is dat de Bonifaciuskerk in de Medemblikker gemeenschap een

prominente rol inneemt en misschien nog een veel prominentere rol kan innemen. Dat we ons inzetten vanuit ons geloof wil nog niet zeggen dat we daarmee dit geloof ook als hek om onze gemeenschap plaatsen; integendeel: we zijn een open gemeenschap met oog voor alle geledingen uit de samenleving, in het bijzonder die uit Medemblik. Maar ook daar blijft de bindende kracht: onze kerkgemeenschap. Willen we in de toekomst die plaats behouden dan zullen we die kerkgemeenschap dan ook moeten versterken.

Twee zaken spelen daarin in het bijzonder een rol en zijn naar mijn mening van belang om te bepalen hoe we hieraan invulling gaan geven: de financiële positie van onze kerkgemeenschap en de betrokkenheid van onze kerkleden bij de besturing van de kerkgemeenschap.

Wat betreft het eerste moeten we constateren dat onze lopende begroting (dat is het geheel van jaarlijks terugkerende inkomsten en uitgaven) een negatief beeld geeft. De reservepositie van de kerk is nodig om jaarlijks de kosten te kunnen dekken. En interen op je vermogen heeft tot gevolg dat op den duur de kosten niet meer gedragen worden door de inkomsten. Dat betekent volgens mij dat we (nog) meer dan voorheen ons zullen moeten afvragen op welke wijze we de reservepositie van de kerk kunnen en mogen benutten voor lopende

zaken. Dat vergt een doorkijk op langere termijn: daar zullen we de komende tijd dus aandacht aan moeten besteden.

Wat betreft de besturing van de kerkgemeenschap doemen al veel eerder problemen op. Met kunst en vliegwerk functioneert op dit moment een kerkenraad met een aantal leden met bijzondere opdracht. Het volgend jaar zal weer een aantal van de kerkenraadsleden afscheid nemen. En de kans dat we beneden het door de kerkorde vastgestelde minimumaantal kerkenraadsleden komen is daarmee zeer groot. Een beroep doen op de Classis om ondersteuning geeft natuurlijk dan enige steun, maar we moeten ons er dan van doordrongen zijn dat die ondersteuning er eigenlijk alleen is om onze eigen zaken op orde te krijgen: uiteindelijk hebben we voldoende ambtsdragers nodig om te kunnen functioneren. In het geval dat dat niet lukt is de kans dat de zelfstandige gemeente Medemblik om die reden opgeheven moet worden groot.

Ik men dat ik deze boodschap een keer hard moet stellen: we kunnen niet denken dat het allemaal wel los loopt als de feiten een ander beeld geven.

En in dat licht bezien kijk ik ook naar mijn functie straks als voorzitter van de kerkenraad: me inzetten voor onze eigen kerkgemeenschap maar wel met de ogen gericht op de

werkelijkheid. De financiële positie zullen we in de loop van dit jaar goed moeten bekijken, dat is zeker. Een langere doorkijk is noodzakelijk om beslissingen te kunnen nemen.

Maar op de korte termijn hebben we dringend behoefte aan mensen die voor langere tijd zich als volledig lid van de kerkenraad kunnen en willen inzetten. Naast alle vrijwilligers en naast de kerkenraadsleden met een bijzondere opdracht zal de sturing door de kerkenraad de aandacht vragen, misschien wel meer dan voorheen. Slechts dan kunnen we beslissingen zelf nemen in plaats van dat er over ons wordt beslist. En daarmee beantwoord ik meteen de vraag die ik bovenaan dit stuk heb geschreven: parallelwegen krijgen we als we zonder oog voor de werkelijkheid en niet gezamenlijk kijken naar de toekomst; een wenkend perspectief maken we gezamenlijk!

Versterking van de kerkenraad is dan ook dringend noodzakelijk om de zelfstandige positie van onze kerkgemeenschap te handhaven. En mochten we gezamenlijk de beslissing nemen om die zelfstandige positie op te geven en samenwerkingsvormen te zoeken dan hoop ik dat we die beslissing weloverwogen kunnen nemen in plaats van dat die ons overkomt.

Ron van der Haring

INLEVEREN KOPIJ **KERKBLAD**

Voor het zomernummer
Van half juni t/m eind augustus

kunt u uw kopij
insturen tot en met

Donderdag 7 juni

Bij voorkeur via het bekende
emailadres:

onderweg@bonifaciuskerk
medemblik.nl

Het kerkblad zal dan rond
vrijdag 15 juni verschijnen.

Let op!

Het volgende kerkblad loopt van
half juni tot en met eind augustus.
Houdt u hiermee rekening bij het
insturen van kopij.

Gedicht

Anders-zijn is niet zo gek.
Al denk je dat misschien.
Anders-zijn is vooral:extra.
Als we dat zo eens konden zien.

Vaak wordt het voor ons:
"anders".... da's een beetje
"minder"
En we vinden daarbij ook:
die ander geeft ons hinder.

Maar "anders-zijn is: extra"
Extra energie. Of extra veel
gevoel.
Extra eenvoud, enzovoort.
Zo krijgt dat "anders-zijn" een
doel.

Het vult onze gewooneheid aan
en maakt het geheel bijzonder.
Dan wordt het: mensen die
anders zijn,
daar kunnen we niet zonder!

Want samen zijn we pas
compleet.
Samen, niet alleen....
Samen zijn we sterk.
Samen, in een groot geheel.

Dit gedicht is voorgelezen door
Stijn, op Palm Pasen.

Agenda



Dinsdag 15 mei

15.00 uur

Hotel West

Slot seizoen ouderenmiddag

20.00 uur

Consistoriekamer

Vergadering van de kererraad

Vrijdag 25 mei

Plaats en tijd nog onbekend

Oecumenische netwerkavond

Leesrooster om thuis te lezen

za. 5	Hooglied 2:16–3:5	Zoeken
zo. 6	Hooglied 3:6-11	Bewondering
ma. 7	Hooglied 4:1-11	Lichaamstaal
di. 8	Hooglied 4:12–5:1	Paradijs
wo. 9	Hooglied 5:2-8	Aangeraakt
do. 10	1 Johannes 2:18-29	Antichrist
vr. 11	1 Johannes 3:1-10	Kinderen van God
za. 12	1 Johannes 3:11-24	Liefde en haat
zo. 13	1 Johannes 4:1-10	Echt of vals?
ma. 14	Hooglied 5:9–6:3	De ware
di. 15	Hooglied 6:4-12	Stralen
wo. 16	Johannes 15:26-16:11	Aankondiging van de Geest
do. 17	Johannes 16:12-28	Verdriet en vreugde
vr. 18	Johannes 16:29-17:8	Voortschrijdend inzicht
za. 19	Johannes 17:9-26	Gebed om eenheid
zo. 20	Hooglied 7:1-6	Knap
ma. 21	Hooglied 7:7–8:4	Genieten van elkaar
di. 22	Hooglied 8:5-14	De kracht van liefde
wo. 23	1 Johannes 4:11-21	God is liefde
do. 24	1 Johannes 5:1-4	Liefde overwint
vr. 25	1 Johannes 5:5-12	Getuigen
za. 26	1 Johannes 5:13-21	Vertrouwen
zo. 27	Openbaring 22:6-17	Spoed
ma. 28	Ruth 1:1-22	Gelukzoekers
di. 29	Ruth 2:1-23	Vreemdelingenzorg
wo. 30	Ruth 3:1-18	Nachtelijk gesprek
do. 31	Ruth 4:1-22	Onderhandelingsresultaat
vr. 1	Johannes 2:23–3:13	Leraar of leerling
za. 2	Johannes 3:14-21	Licht en donker
zo. 3	Psalm 93	Machtiger dan het water
ma. 4	Spreuken 16:1-11	De HEER en de mens
di. 5	Spreuken 16:12-22	De koning en de wijze
wo. 6	Spreuken 16:23-33	Goed en kwaad
do. 7	Psalm 13	Hoopvolle klacht
vr. 8	Marcus 2:23–3:6	Heer van de sabbat
za. 9	Marcus 3:7-19	Goed nieuws verspreiden
zo. 10	Marcus 3:20-35	Familiegeschiedenis
ma. 11	Spreuken 17:1-14	Vrede bewaren
di. 12	Spreuken 17:15-28	Recht
wo. 13	Spreuken 18:1-12	Zeggen en zwijgen
do. 14	Spreuken 18:13-24	Toegankelijk
vr. 15	Marcus 4:1-9	Zaaien

Adressen

- Predikant: Ds. T. Don, Meerlaan 40 A, ☎ 570012
predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Scriba: E. van der Heijden-van den Akker,
Bottelierstraat 20, ☎ 543336
- College van Kerkrentmeesters: P. Keemink, Huijgendijk 21 W'hoof ☎0228-584108
R. van der Heijden Bottelierstraat 20, ☎ 543336
- Diaconie: R. Arendse, Westerdijk 5, ☎ 544156
Rekening diaconie: J.P. Reinstra, Vlietsingel 49, ☎ 542043
1324.03.366 (bank)
- Vrijwillige bijdragen: t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik
5868.27.404 (bank)
D. Meijers Waterborg 31, ☎ 542124
- Overige betalingen: t.b.v. kerkblad, solidariteitskas, giften,
collectebonnen, etc.
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik
5136951 (giro) of 3330.12.992 (bank)
P. Schenk, Vlietsingel 20, ☎ 543395
- Z.W.O.: t.n.v. ZWO Prot. gemeente te Medemblik
5338820 (giro)
- Bonifaciuskerk: Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
J. Beek, Wijdesteeg 17, ☎ 541578
en bij R. van der Heijden ☎ 543336
email: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Vermenigvuldiging en verspreiding: L. Smoor, Pekelharinghaven 11, ☎ 544642
Redactie: N.F. Vlaming, Meerlaan 40A, ☎ 608841
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Website kerk: www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar webm@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Opgave abonnementen kerkblad à € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan I. Mellema, Parklaan 18, ☎ 543951

