



**Kerkdiensten Bonifaciuskerk**

**zondag 17 januari.** aanvang 10.00 uur. **Oecumenische viering.**

Liturgische schikking: Pinkstergroep.

Voorgangers: pastoor J. van Dril, mevr. ds. W. v.d. Molen,  
ds. A. Reitsma.

Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie: Solidaridad.  
Geen 2<sup>e</sup> collecte!!

Koster: J. Kool, tel. 541127.

**zondag 24 januari.** aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. E. van der Kaaij uit Nijkerk.

Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie: Gevangenzorg.  
2<sup>e</sup> Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.

Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

**zondag 31 januari.** aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. T. Woltinge uit Amersfoort.

Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie: Bloemenfonds.  
2<sup>e</sup> Kerk: Energiekosten.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

**zondag 7 februari.** aanvang 10.00 uur.

Voorganger: mevr. ds. H. Borst uit Enkhuizen.

Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie: Kerk in Actie Werelddiaconaat.  
2<sup>e</sup> Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

**zondag 14 februari.** aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Collecte: 1<sup>e</sup> Diaconie: Solidaridad.  
2<sup>e</sup> Kerk: Algemene kosten.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

## Onderweg, januari / februari 2016

### Overdenking

#### Plek

Alles wat ik zoek  
Is een plek om te bestaan  
Een huis om in te wonen  
Een weg om langs te gaan  
Een wei, een plein, een tuin, een tent  
Ik zoek vooral een stem die zegt:  
Goed dat je er bent.

D ie stem is mijn bestemming  
Die woorden zijn mijn doel  
Achter mijn beklemming  
Leeft een diep gevoel  
Een ongehoord verlangen  
Dat zachtjes naar me wenkt  
En fluistert:  
Laat je niet zo leiden  
Door wat een ander van je denkt.

Dus ik hoef niet aan te komen  
Met wat ik kan en wat ik doe  
Ik hoef niet uit te leggen  
Man, ik ben zo moe  
Niet reserveren, niet beleggen  
Geld speelt geen rol  
En niemand zal er zeggen:

Dat is wat ik zoek  
Een plek om te bestaan  
Een huis om in te wonen  
Een weg om langs te gaan  
Een wei, een plein, een tuin, een tent  
Ik zoek vooral een stem die zegt:  
Goed dat je er bent.

*Kees van der Zwaard.*

### Van de predikant

Wij zijn over de drempel van 2016 gegaan. Met geknal, geplof en gesis of in rust en stilte. Met oliebollen of gewoon zonder. In feestgedruis of alleen. Maar nee, helemaal alleen zijn wij nooit.

Het kunnen van die onherbergzame dagen zijn, die laatste van het jaar. Omgeven door duistere krachten, spleten van de tijd, die wij niet kunnen vatten noch grijpen.

Op Oudjaarsdag preekte ik over het einde van Micha 7, over God die ons recht verschaft, die vergeeft en ons naar het licht voert. "Weid uw volk met uw staf". Ik 'vertaalde' dat naar de drempel die wij overgaan met Nieuwjaar. Dat wij met een schone lei mogen beginnen. Wat niet goed ging achter ons laten. Met een schone lei beginnen, ieder jaar, ja zelfs iedere week (dat viereen we op zondag!) en ook iedere dag.

'Helemaal alleen zijn we nooit' schreef ik hierboven. Wij zijn – ook al voelt het voor sommigen onder soms zo – niet alleen de drempel over gegaan. Omdat we geloven dat God bij ons is, alle dagen. Ook in die onherbergzame laatste dagen van het jaar mogen wij ons met lied 511 'door goede machten trouw en stil omgeven' weten. De dichter was onder nog veel erbarmelijker omstandigheden, gevangen in de oorlog. Het werd ook zijn laatste jaarwisseling omdat hij het jaar erop (1945) is omgebracht. En toch wist hij zich, gevangen, 'in goede machten liefderijk geborgen'. 'God is met ons des avonds en des morgens, is zeker met ons elke nieuwe dag.' Want, zo preekte ik de 31ste december, Hij gaat ons vóór het nieuwe jaar (Belofde Land) in. Hij leidt ons, zijn volk, zijn kudde. Wij mogen Hem volgen. We hoeven niet alleen.

En vervolgens gaan wij ook als kudde, als (kerk)gemeenschap, weer een nieuw jaar in dat uitgestrekt voor ons ligt. Ook in die zin niet alleen, maar dapper als gemeenschap. Als biddende gemeenschap. Als zorgende gemeenschap (voor elkaar!). Wij doen ons best samen kerk te zijn, naar elkaar om te zien en zorg en verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar. En waar dat op momenten onderling niet lukte, mogen wij geloven dat dat vergeven en verzoend wordt. Want (Micha 7): "Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat?" Juist. Die God is uniek. En die reist met ons mee. Dag in,

## Onderweg, januari / februari 2016

dag uit, jaar in, jaar uit, eeuw in, eeuw uit. Hij overstijgt ons verre. Ook in vergevingsgezindheid.

Laten we als gemeenschap achter Hem aangaan, van dag tot dag door het jaar heen. Wij zijn bij voorbaat behoed en we zien wat er op ons pad komt.

*ds. Oane Reitsma.*

### **Oecumenische viering 17 januari**

Op 17 januari vieren wij weer samen met Katholieken en Doopsgezinden. Maar dit jaar komt er nóg een partij bij. Sinds een jaar participeert ook de ABC Samenkomsten in de Raad van Kerken.

Daarom wordt de Oecumenische dienst nu ingevuld door maar liefst 4 kerken. Wat een rijkdom!

Concreet betekent het voor de dienst op 17 januari, dat de drie voorgangers van voorheen voorgaan (ds. Van der Molen, pastoor Van Dril en ds. Reitsma). De bijdrage van de ABC Samenkomsten bestaat uit het muziekteam. Zij zullen een aantal liederen begeleiden en spelen. Daarnaast doet ook onze cantorij mee en natuurlijk Arnold de Greeuw op het Pieter Backerorgel. Een veelkleurige mix!

In de kranten en via posters hebben we veel bekendheid gegeven, onder het motto: Samen zijn de kerken geloof-waardig. Dus komt u ook vooral en neem anderen mee. De dienst is laagdrempelig van opzet en er is veel muziek.

*ds. Oane Reitsma.*

### **Belijdenis doen?**

Drommen mensen verwacht ik niet, maar ik wil het toch aangeboden hebben. Vorig jaar deden twee mensen in onze gemeente belijdenis. Wilt u of jij dat ook doen, om daarmee volledig belijdend lid van onze geloofsgemeenschap te worden, laat het mij dan vooral weten. De deur staat voor je open.

En weet je niet wat het is, maar je wilt er meer van weten: bel me dan ook vooral: 0227-820490.

*ds. Oane Reitsma.*

**Gespreksgroep 'Beelden van Jezus'**

De volgende data voor de gespreksgroep zijn dinsdag 2 februari en dinsdag 1 maart. In februari spreken we over Jezus in de kunsten en in maart beginnen we met het boek van ds Van der Kaaij, die het historisch bestaan van Jezus ontkent. Spannend, maar zeer boeiend om kennis van te nemen.

We komen samen in de Bonfoyer om 19.30 uur. Ook nieuwe instromers zijn altijd welkom! Graag aanmelden bij mij.

*ds. Oane Reitsma.*

**E-mailadressen gevraagd**

Onlangs stond een dienst verkeerd in het kerkblad gemeld. Een andere keer moest ik 17 mensen op korte termijn laten weten dat de gespreksgroep niet doorging. Of als een gemeentelid op maandag overlijdt kunnen wij de uitvaart niet aankondigen als die vóór de volgende zondag plaatsvindt.

Voor dergelijke spoedgevallen is het handig gemeenteleden snel te kunnen bereiken. Op dit moment heb ik van 50 gemeenteleden het e-mailadres.

**VRAAG: wilt u mij (als u dat heeft) uw e-mailadres laten weten?**

**In bijzondere gevallen kan ik u dan spoedig op de hoogte brengen van onverwachte gebeurtenissen.**

**Graag even een mail sturen naar: [ds.a.reitsma@gmail.com](mailto:ds.a.reitsma@gmail.com)**

*- er wordt vertrouwelijk met de adressen omgegaan -  
- de mensen van wie ik al een adres heb, hoeven dat niet nogmaals te sturen -*

*ds. Oane Reitsma en  
Nelly An Bos, ledenadministrateur.*

## Onderweg, januari / februari 2016

### **Veel dank!**

Een hele stapel mochten wij er ontvangen aan het einde van het jaar: kerstkaarten. Uit twee gemeentes nog wel. Dat maakte het ondoenlijk om naar iedereen een groet terug te sturen. Vandaar een bedankje hier. Want met zoveel Nieuwjaarswensen weten wij ons hier in Medemblik ook voor het jaar 2016 waarlijk gedragen door de gemeente. Oprechte goede wensen terug, voor u allen. Gezondheid en voorspoed is wat wij hopen.

Namens ons beiden,  
*ds. Oane Reitsma en Hyun-Ah Kim.*

### **Nascholing predikant**

Het predikantschap is een ambt, maar ook een beroep, een professioneel vak. Daar hoort bij: een lange en gedegen opleiding. Alle beginnende predikanten in de PKN moeten in de eerste jaren van hun predikantschap de verplichte nascholingscursus volgen aan het seminarie van de Protestantse Kerk, Hydepark. Dat geldt dus ook voor onze predikant. Het is een cursus aan de Protestantse Theologische Universiteit, waarin samen met collega-predikanten en supervisors kritisch gereflecteerd wordt op het eigen werk in de gemeente. De verplichte cursus is uitgesmeerd over anderhalf jaar en begint voor ds. Reitsma in januari. Concreet betekent het dat hij iedere twee maanden drie dagen afwezig is. Het betreft geen vakantie of studieverlof, maar geschiedt in de werktijd van de gemeente. Het betaalt zich voor de gemeente weer uit door de kennis en vaardigheden die de predikant verwerft in de cursus. Gelukkig zijn het steeds maar korte periodes, zodat er niet sprake is van langdurige afwezigheid. Ingeval van crisispastoraat en uitvaart kunt u contact opnemen met de scribe of de Pastorale Raad. In principe is er altijd vervanging aanwezig. In 2016 is onze predikant afwezig voor de verplichte nascholing op 25-27 januari, 14-16 maart, 9-11 mei, 19-21 september, 7-9 november.

*Geke Geveke, scribe, ds. Oane Reitsma.*

## Visitatie

### **Uitnodiging voor een gesprek met de visitatoren op maandag 7 maart.**

Op maandag 7 maart komen de heer H.A. de Boer uit Haarlem en ds. J.Bos uit Heemstede voor een visitatiebezoek naar Medemblik.

#### *Doel van de visitatie.*

De visitatie is een kerkelijke activiteit, uitgaande van de (bovenplaatselijke) kerk ten behoeve van de opbouw van de plaatselijke gemeente. De visitatoren voeren gesprekken met de predikant(en) en de kerkenraad en geven gelegenheid tot gesprek aan leden van de gemeente die dat wensen. De aandacht bij deze gesprekken is gericht op het leven van de gemeente en op de vervulling van ambten en bedieningen met het oog daarop.

De vraag "Hoe gaat het met U?" staat daarbij centraal.

U, als gemeentelid, wordt daarbij van harte uitgenodigd om met de visitatoren te spreken. Van 19.00 tot 20.00 uur is daarvoor de gelegenheid. Wilt u van te voren bij de scriba, Geke Geveke, aangeven dat u komt, dan kunt u in alle vertrouwelijkheid met de visitatoren spreken op een afgesproken tijd.

## Dagelijks leesrooster

### **Januari:**

vr. 15: 1 Korintiërs 9:15-27 Beloning.

za. 16: Exodus 2:11-22 Verdeeldheid.

zo. 17: Exodus 2:23-3:10 Opdracht.

ma. 18: Exodus 3:11-22 Nadere uitleg.

di. 19: Exodus 4:1-17 Tegenwerpingen.

wo. 20: Exodus 4:18-31 Bloedbruidegom.

do. 21: 1 Korintiërs 10:1-13 Leer uit de geschiedenis.

vr. 22: 1 Korintiërs 10:14-22 Samen in de naam van Jezus.

za. 23: 1 Korintiërs 10:23-11:1 Grenzen.

zo. 24: 1 Korintiërs 11:2-16 Hoofd-zaken.

ma. 25: 1 Korintiërs 11:17-34 Avondmaal vieren.

di. 26: 1 Korintiërs 12:1-11 Gave gaven.

wo. 27: 1 Korintiërs 12:12-31 Gaven gebruiken.



## Onderweg, januari / februari 2016

do. 28 1 Korintiërs 13:1-13 De hoogste gave.  
vr. 29: Psalm 71:1-13 Schuilplaats.  
za. 30: Psalm 71:14-24 Niet zwijgen.  
zo. 31: Lucas 4:14-30 Sabbatsonrust.

### Februari:

ma.1: Lucas 4:31-44 Machtswoord.  
di. 2: Lucas 5:1-11 Goede vangst.  
wo. 3: Lucas 5:12-16 Aanraking.  
do. 4: Lucas 5:17-26 Iets ongelooflijks.  
vr. 5: Lucas 5:27-39 Eten en drinken.  
za. 6: Lucas 6:1-11 Heer en meester over de sabbat.  
zo. 7: Hebreëen 1:1-14 God spreekt door zijn Zoon.  
ma. 8: Hebreëen 2:1-18 Meer dan de engelen.  
di. 9: Hebreëen 3:1-19 Aandacht voor de hogepriester.  
wo. 10: Hebreëen 4:1-13 Gods rust.  
do. 11: Psalm 51 Gebroken en geheeld.  
vr. 12: Exodus 5:1-18 Confrontatie.  
za. 13: Exodus 5:19-6:12 Twijfel.  
zo. 14: Hebreëen 4:14-5:10 Melchisedek II.  
ma. 15: Hebreëen 5:11-6:8 Voedzame melk.  
di. 16: Hebreëen 6:9-20 Dure eed.  
wo. 17: Exodus 6:28-7:13 Slangenkuil.  
do. 18: Exodus 7:14-25 Bloedlink.  
vr. 19: Exodus 7:26-8:11 Kikkerproef.  
za. 20: Lucas 6:12-26 Het echte geluk.

### Samen aan Tafel 2016

Op vrijdag 22 januari starten we weer met Samen aan tafel. Deze keer staat er nasi en bami met de nodige bijgerechten op het menu, voorafgegaan door een Chinese tomatensoep. De inschrijfformulieren liggen in de Bonfoyer voor u klaar. Uiteraard kan er ook worden gebeld (0227-540414 of 0619078855). Mailen kan ook naar: [harduijn@gmail.com](mailto:harduijn@gmail.com).





## Onderweg, januari / februari 2016

De volgende maaltijden hebben we gepland op vrijdag 19 februari, vrijdag 18 maart, vrijdag 15 april en vrijdag 20 mei. Dat is dan de laatste avond van dit seizoen. Hoe het daarna gaat lopen weten we niet. Zoals de meesten van jullie weten gaan wij in de loop van dit jaar verhuizen naar Bergschenhoek. In hoeverre er liefhebbers zijn die deze activiteit willen overnemen is ons nog niet bekend. Maar wij gaan ervan uit dat jullie daar nog wel meer over horen. Wij hopen in ieder geval op een mooi seizoen.

*Klaas van Duijn en Ron van der Haring.*

### Diakonie

#### **Stichting Maladahgambia.**

GAMBIA is een schitterend land in West-Afrika. Het wordt omsloten door Noord- en Zuid-Senegal en in het westen grenst het aan de Atlantische Oceaan. De bewoners zijn vriendelijk en behulpzaam, maar zeer arm. Het overgrote deel van de bevolking heeft geen werk en dus geen inkomsten. Voor veel ouders is het niet mogelijk hun kinderen naar school te laten gaan omdat de financiële middelen ontbreken.

Analfabetisme is een zeer groot probleem in Gambia. Slechts 40% van de bevolking boven de 15 jaar kan lezen en schrijven. Recht op onderwijs is een belangrijk kinderrecht, want daarmee wordt de basis voor zelfredzaamheid en bestaanszekerheid gelegd.

Stichting Maladah Gambia wil hier iets aan doen door schoolkinderen te sponsoren, scholen te verbeteren en ondersteuning te bieden in de vorm van schoolmeubilair en –materialen.

De diaconie heeft in haar laatste vergadering besloten een kindje van deze stichting te “adopteren”. Het jongetje heet **Amadou Sanneh**, geboren op 28 april 2012. Een kind, leerling kan men al “adopteren” voor € 70,00 per jaar, maar dan wel voor 10 jaar. Dit om te voorkomen dat kinderen ineens niet meer naar school kunnen omdat de sponsoren ergens in het traject afhaken.

Ook u zou een kind kunnen adopteren; het bedrag per jaar is niet hoog. U zou het ook met meerdere personen kunnen doen, met uw

## Onderweg, januari / februari 2016

buren, vrienden of kinderen. Op deze manier zou het geen aanslag op uw budget zijn.

Op het prikbord in de kerk kunt u zien hoe ons kind er uit ziet. Helaas een foto in het kerkblad lukt niet echt. Ook liggen er folders in de kerk waarin u alle relevante informatie kan vinden.

*Wij bevelen deze actie van harte bij u aan: **Laat een kind leren!***

*Namens de diakenen, Hannie, Alma, Wil M. en Wil Z.*

### Pastorale raad

Op 20 januari om half 10 wordt er weer een koffieochtend georganiseerd in de consistorie van de Bonifaciuskerk.

We komen bijeen om elkaar te ontmoeten en te praten over het bezoekwerk. U bent daarin een onmisbare belangrijke schakel tussen predikant en degene die bezocht wordt.

Omdat de Pastorale Raad met ingang van dit jaar fors kleiner wordt, moeten wij het bezoekwerk op een nieuwe manier vormgeven. Het omzien naar elkaar is een kerntaak in de kerkelijke gemeente. Daar zijn wij wel allemaal met elkaar verantwoordelijk voor. Daarom stellen we uw komst zeer op prijs.

Als u deze ochtend niet uitkomt graag afbericht bij leden van de Pastorale Raad.

*ds. Oane Reitsma 0227-820490,  
Hieke van der Goot 0227-542802,  
Riet Overweel 0227-540009,  
Heilke Kool 0227-541127.*

### College van Kerkrentmeesters

**Wat is Kerkbalans?**

**De kerk is een plek die inspireert.**

**De boodschap, de sacramenten**

**zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw - ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans.**



## Onderweg, januari / februari 2016

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans.

Eind januari gaat de actie Kerkbalans van start. Het thema is dit jaar: 'Mijn kerk inspireert'. Alle leden krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 17 t/m 25 januari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Kijk voor meer informatie op [www.kerkbalans.nl](http://www.kerkbalans.nl).

*College van Kerkrentmeesters.*

### **Sobere Maaltijd**

Op 10 februari begint de 40-dagentijd en dan beginnen we ook weer met de sobere maaltijden. Elke woensdag komen wij bij elkaar om een eenvoudige broodmaaltijd te gebruiken, een lied te zingen en te luisteren naar een korte meditatieve tekst. Wij hopen dat er weer gemeenteleden zullen zijn, die in deze tijd van inkeer en voorbereiding met ons de sobere maaltijd willen nuttigen. Op 9 maart zullen wij ook gasten uit de Thomas-Gemeente ontvangen, zoals we de laatste jaren al een beetje gewend zijn. Het programma is dan wat uitgebreider, maar

## Onderweg, januari / februari 2016

hierover zullen we in het volgende kerkblad meer informatie geven.

Zoals gebruikelijk zal er op de zondag voor de 10e februari een intekenlijst liggen, zodat we weten op hoeveel mensen we moeten rekenen.

Wij rekenen op uw komst!

### Agenda



di. 19 januari	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.
wo. 20 januari	09.30 uur	Consistorie	Koffieochtend bezoekwerk (zie blz. 10).
vr. 22 januari	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
di. 2 februari	19.30 uur	Bonfoyer	Gespreksgroep (zie blz. 5).
do. 11 februari	tot 12.00 uur	Inleveren kopij	Onderweg.
di. 16 februari	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.
di. 22 maart	<b>16.30 uur</b>	Bonfoyer	Paasviering Ouderenmiddag.

### Inleverdata Onderweg 2016

maart	<b>do. 11 februari</b>	vr. 19 febr.
april	<b>do. 10 maart</b>	vr. 18 maart.
mei	<b>do. 14 april</b>	vr. 22 april.
zomer	<b>do. 2 juni</b>	vr. 10 juni.
september	<b>do. 25 augustus</b>	vr. 2 sept.
oktober	<b>do. 22 september</b>	vr. 30 sept.
november	<b>do. 27 oktober</b>	vr. 4 nov.
december / januari	<b>do. 1 december</b>	vr. 9 dec.

## Onderweg, januari / februari 2016

### **Inleveren kopij kerkblad.**

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met

**donderdag 11 februari 2016, 12.00 uur**

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

***Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste moment gedaan te worden!***

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 19 februari 2016 verschijnen.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

### **Uit de gemeente**

#### **Blijf in contact met uw kerk.**

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:  
Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477.



#### **Nieuw ingekomen:**

01-01: de heer en mevrouw Quist-Van Nederpelt, Waterborg 229,  
Medemblik.

#### **Verhuisd:**

28-12: Mevrouw P. Woninck-Stolk van Oude Haven 159 naar  
Ridderstraat 1 K208 Medemblik.

#### **Verjaardagen:**

20-01: mevrouw M. Swart-Piet, Westerhaven 4.

26-01: mevrouw C.J. Verleg, Geldelozepad 72,  
mevrouw G.H. Geveke-de Groot, Westereiland 116.

01-02: mevrouw E. Smit-Bijlsma, Valbrug 41,  
de heer D. Schaap, Overtoom 94,  
de heer R.H.C. Vlucht, Zoutziederserf 45.

## Onderweg, januari / februari 2016

- 04-02: de heer H. Verleg, Meerlaan 16,  
de heer B. Kooij, Kaapstander 70,  
mevrouw A. van 't Pad Bosch-Steendam, Vooreiland 22.  
10-05: mevrouw W. Meurs-Brouwer, Overtoom 68.  
15-02: de heer F. Bloemhof, Gasthuijsweijdt 44.  
19-02: de heer L.J. Smoor, Pekelharinghaven 11.

### **Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen**

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.  
Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.  
AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.  
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.  
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.  
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.  
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.  
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.  
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

### **Overgenomen uit 'Kerkbulletin'**

#### **Commentaar bij de tijd van ds. Arjan Plaisier: Bidden is het ademen van de ziel.**

Bidden is het ademen van de ziel. Onuitroeibaar. Niet toevallig was er direct na de aanslagen in Parijs #PrayForParis.

Bidden als noodkreet, als 'dank U Heer', als stiltemoment, als inkeermoment. Het blijft maar oppoppen. Je kunt met goed recht zeggen: de mens is dat levende wezen, dat de aandrang tot gebed in zich heeft. Er is niet zoveel voor nodig die aandrang te activeren. Ook velen die geen binding meer hebben met een kerk, blijven bidden. Alsof het maar blijft opborrelen. Waar vandaan? Uit welke diepte van het menselijk hart? En tot wie? Verwaaiende

## Onderweg, januari / februari 2016

rooksignalen in een leeg universum? Of is het waar: Über Sternen muss Er wohnen? (Uit Alle Menschen werden Brüder).

Ik herinner me nog dat kleine groepje monniken in een plaatsje in Italië, die de kapel vulden voor hun gebeden. En niet eens allemaal grijs en oud. Toeristen die wat vreemd keken. Bestaat dit nog? Onuitgesproken vragen die je uit de ogen af kunt lezen: wat levert dit nu op? Uit welk voorbijgegaan tijdperk duiken zij op? En toch, wat ging er wijding en rust van hen uit. En wat goed om te weten dat op sommige plaatsen in de wereld mensen zich wijden aan het gebed.

Ik stem in met wat ooit een kerkvader zei: de wereld drijft op het gebed van Gods kinderen. Met alle respect voor wat wordt bekoststofd in paleizen, hoofdkantoren en commandoposten, ik geloof dat de loop van de wereldgeschiedenis op een mysterieuze manier verknoopt is aan een voortgaande stroom van gebeden.

Onder de gebeden ligt de parel van het Onze Vader. Als ik zelf niet meer weet wat ik bidden moet, bid ik het Onze Vader. Dit gebed is zo ruim, alsof ik weer bevrijd word uit mijn te kleine wereld. Alleen al dat (toegevoegde) slot van het Onze Vader: 'van u is kracht, en de heerlijkheid en het Koninkrijk'. In het Engels klinkt het op een of andere manier nog feller: 'Yours is the power and the glory and the kingdom.' Wat een woorden! Zo kan ik de ogen weer open doen en kijk dan toch echt anders de wereld in.

Niet toevallig heeft deze tekst een ongekende uitstraling. Ik kan dan ook goed begrijpen dat de Church of England van deze gebedstekst een filmpje voor haar nieuwe campagne 'Just pray' heeft gemaakt. Gebed en dagelijks leven zijn hier prachtig verweven.

## Onderweg, januari / februari 2016

Vreemd hoe het met dit filmpje is gegaan. Het was bedoeld als reclametekst, goedgekeurd door de Codecommissie voor Reclame en ingediend om vertoond te worden voor de film Star Wars, The Force Awakens. Maar het werd geweigerd door de grote bioscoopbedrijven. Geen religie in de bioscoop. Het zou niet-religieuzen kwetsen. Zelfs Cameron kon het niet voor zich houden dit belachelijk te vinden. En de Church of England sprak over het dodend effect op het vrije woord. Zo van: alle taal is welkom (ook platte, ook stuitende) behalve gebedstaal.

Intussen wordt er nu al meer over gesproken dan wanneer het filmpje wel in de bioscoop vertoond zou zijn. En zo zal het steeds gaan. Gooi de gebedstaal door de voordeur naar buiten en door de achterdeur komt het weer binnen. Zuiver de publieke ruimte van biddende mensen en de stenen van het kerkgebouw op het plein echoën een Onze Vader of een Ave Maria. Stop de hoofden vol met theorieën dat bidden onzin is en het hart begint te schreeuwen: God ontferm u. De mens blijft mens. Er is maar weinig voor nodig en hij of zij bidt. En boven de sterren, en dicht bij het menselijk hart, is een God die hoort.

*Dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de  
Protestantse Kerk in Nederland.*



## Onderweg, januari / februari 2016

### Contactgegevens

Postadres kerk Postbus 146 1670 AD Medemblik.  
Kerkplein 9 (brievenbus aan hek bij nr.7.)

Predikant: Dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A, ☎ 820490.  
e-mail predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl  
Kerkenraad P. Stam, voorzitter.  
G. Geveke, scriba: ☎ 543715.  
e-mail scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl  
College van P. Keemink voorzitter ☎ 0229-725930.  
Kerkrentmeesters: R. van der Heijden secretaris ☎ 543336.  
e-mail cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl  
Diaconie: H. Huttinga, voorzitter ☎ 541099.  
Alma de Greeuw, secretaris ☎ 544897.  
e-mail: diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Kerkelijke rekeningen IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*  
Diaconie: W. Mosman ☎ 0228-581888.  
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66  
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.

Vrijwillige bijdragen: D. Meijers ☎ 542124.  
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04  
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.

Alle overige betalingen: H. Benedick ☎ 543791.  
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92  
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.

Bonifaciuskerk Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:  
Arnold de Greeuw, e-mail: arnold@degreeuw.nl of Rob v. d.  
Heijden ☎ 543336, e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Onderweg Vermenigvuldiging en verspreiding:  
L. Smoor ☎ 544642.

Redactie: J.P. Reinstra, ☎ 542043.  
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Website kerk: www.bonifaciuskerkmedemblik.nl  
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl  
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand  
doorgeven aan:  
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com