

Onderweg, december 2015

Kerkdiensten Bonifaciuskerk



zondag 13 december. aanvang 10.00 uur. **Derde Advent.**

Liturgische schikking: Pinkstergroep.

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie: Ouderenwerk,

 2^e Kerk: Verwarming.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 20 december. aanvang 10.00 uur. **Vierde Advent.**

Liturgische schikking: Florisgroep. **Avondmaal.**

Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen.

Collecte: 1^e Diaconie: Inlia,

 2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: J. Klercq, tel. 543921.

donderdag 24 december. aanvang 21.00 uur. **Kerstavond.**

Liturgische schikking: Florisgroep.

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie Kinderen in de knel,

 2^e Kerk: .

Koster: J. Kool, tel. 541127.

vrijdag 25 december. aanvang 10.00 uur. **Eerste Kerstdag.**

Liturgische schikking: Florisgroep.

Voorganger: ds. R. Wattel.

Collecte: 1^e Diaconie: Stichting Holland Building Nepal,

 2^e Kerk: Onderhoud kerkgebouw.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

Onderweg, december 2015

zondag 27 december. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. N. Visser uit Noord-Scharwoude.
Collecte: 1^e Diaconie: Bloemenfonds,
2^e Kerk: Verwarming.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

donderdag 31 december. aanvang 16.30 uur.
Voorganger: ds. A. Reitsma.
Collecte: Oudejaarscollecte.
Koster: J. Klercq, tel. 543921.

zondag 3 januari. aanvang 10.00 uur. **Nieuwjaarsbegroeting.**
Voorganger: mevr. M. Mazereeuw uit Kampen.
Collecte: 1^e Diaconie: Ouderenwerk,
2^e Kerk.
Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

zondag 10 januari. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. A Reitsma.
Collecte: 1^e Diaconie.
2^e Kerk.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

Overdenking

Vurige wens

Dat er licht mag zijn.
Licht in onze ogen:
Dat wij elkaar zullen zien
Zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:
Dat wij ruimte scheppen,
Plaats maken voor velen.

Onderweg, december 2015

Licht in onze gedachten:
Dat wij komen tot nadenken
En eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:
Dat er vriendschap en
Gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:
Dat we te zien zijn,
Niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen:
Dat wij niet dwalen en
Elkaar tot doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken:
Dat we nergens het kleine
Vergeten, verdonkeremanen.

Licht op deze plaats,
Om elkaar bij te lichten,
Elkander toe te schijnen
Met geloof in Hem
Die eens geroepen heeft:
" Ik ben het Licht der wereld".

J. van Opbergen.

Van de predikant

Waarover kan ik op deze plek anders schrijven dan over de 'vreemdelingen' die ons begin deze maand 'overkwamen' in Medemblik. Als kerk hadden wij het gevoel dat deze schoen ons paste en dat we er iets mee moesten. Waarom?

Onderweg, december 2015

Vooral omdat onze Joods-christelijke traditie ermee begint. Vier keer vinden wij in de eerste Bijbelboeken de zinsnede “Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte” (o.a. Deut 10, 19). En ook als je verder door de Bijbel bladert, merk je dat het vergeven is van vreemdeling- en vluchtelingverhalen.

Aan het eind van deze maand verwachten wij weer dat Kind, dat met zijn ouders naar Egypte moest vluchten, voor de toorn van Herodes. Hem die wij verwachten begon zijn leven als vluchteling! – Werd ook al geboren in de vreemde van een stal.

Als je zo die verhalen hoort van mensen uit Eritrea, Iran, Afghanistan, Syrië en Koerdistan (want die nationaliteiten hadden wij allen in ons midden), dan hoor je schrijnende verhalen. ‘Zijn het geen gelukszoekers?’ is dan de vraag in het publieke debat. Gelukkig hoeven wij als kerk ons niet met die vraag bezig te houden. Die is voornamelijk aan de politiek. Wij hebben de luxe en de vrijheid om alleen maar barmhartig te hoeven zijn. Gelukkig maar, want daar zijn wij goed in. Jezelf op de borst kloppen is nooit goed. Maar ondertussen heb ik wel gezien al die vrijwilligers, die koffie schonken, de vluchteling-kinderen vermaakten, taallessjes gaven (al is het maar klein), een gesprekje aangingen, hielpen, en dat alles óver de taalbarrières heen. Wij waren niet als die herbergier in Bethlehem, die zijn deur gesloten hield. Wij hebben hem open gezet. En al was het maar om er een uurtje bij te zijn, vele gemeenteleden hebben bijgedragen, waarvoor grote dank!

Hebreeën 11 verhaalt ons van een grote stoet van geloofsgetuigen. Van Abel, Henoeh en Noach tot Abraham en Sara. Van Isaäk en Jakob tot Rachab, Gideon, Simson, Jefta, David en Samuël. En dan zegt vers 13-14: “ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse.” De verwachting van die hemelse wereld kleurt de maand december, waarin we toeleven naar het aanbreken

Onderweg, december 2015

van het licht der wereld. Want inderdaad: is ons land van ons? Is onze stad van 'ons'? Of hebben wij de wereld ook alleen maar in bruikleen in de periode dat we hier leven? In bruikleen van ons voor- en nageslacht, onze kinderen, de toekomst? Ik denk het. Die toekomst daar leven we naar toe. Wij zijn allen vreemdelingen hier. Ooit zal geen mens meer van ons bestaan afweten. De wereld is ons allemaal gegeven voor een tijdje. Om goed op te passen. Naar die betere wereld, waarin wij allen gelijk zijn, leven wij toe. Dat dat de drijfkracht van ons geloof mag zijn en blijven, vooral in deze maand. En behalve drijfkracht ook troost. Want vandaag zijn zij op de vlucht, morgen zijn wij het. Wij allen zijn kwetsbare mensenkinderen. Maar wel omvat door zijn Licht, dat weldra zal schijnen.

ds. Oane Reitsma.

In Memoriam Elly van der Heijden-van den Akker (1949-2015)

Het moment waarvan wij allen hoopten dat het niet zou komen, maar dat al lange tijd meer en meer onvermijdelijk werd, kwam voor Elly van der Heijden op de laatste dag van oktober. In vol geloofsvertrouwen en liefdevol omringd door Rob, kinderen en kleinkinderen heeft zij haar leven aan God teruggegeven.

Afkomstig uit Den Haag, maar sinds haar huwelijk met Rob aan de Bottelierstraat wonend, heeft Elly veel betekend. Vanzelfsprekend voor Rob en de kinderen, maar ook voor de Medemblikker gemeenschap, waar zij lange tijd op het stadhuis werkte. Met ere moet haar werk voor de kerk genoemd worden. Niet alleen haar inspanningen voor de eigen gemeente, maar ook voor de plaatselijke oecumene en voor de bovenplaatselijke kerk (als visitator). Beide waren vertegenwoordigd bij de uitvaart. Elly's zo mogelijk tomeloze inzet voor kerk en (daarmee) samenleving leverde haar niet alleen een koninklijke onderscheiding op, maar nog voor lange tijd ons aller grote waardering en dank.

Ds. Ossewaarde benadrukte in de uitvaartdienst, zoals Elly wilde, dat het niet alleen over Elly moest gaan, maar dat vooral God alle eer toekwam. De God die haar veel zegen schonk in het leven. En toch vinden wij, menselijkerwijs gesproken, dat haar leven te kort was. Heel

Onderweg, december 2015

dapper, waardig en mooi spraken beide kleindochters in die dienst over hun oma, waar ze terecht zeer trots op waren.

Haar ziekte heeft Elly de afgelopen jaren met heel veel moed gedragen. Zij stond daar realistisch in, hoewel het natuurlijk onbeschrijfelijk veel pijn deed om op deze wijze afscheid te moeten nemen, bovendien in de wetenschap dat ze Rob achter moest laten. Vele malen hebben wij voor Elly gebeden in onze diensten. Haar weten we nu geborgen in de nabijheid van God. Rob blijft in onze gebeden.

Elly's heengaan bepaalt ons bij de kwetsbaarheid van ons bestaan. Nog één keer neem ik de voor haar dierbare psalm 103, waarvan de berijmde versie zegt: "vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid". Dat dat Rob tot troost mag zijn in zijn verdriet de komende tijd als hij terugkijkt op hun bestaan samen. En vooral die zin, die de kern van ons geloven aangeeft: "die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid." Tegen zo'n geloof is zelfs het kruid van de dood niet gewassen.

ds. Oane Reitsma.

Witte stenen

Sinds begin november is de nieuwe gedachtenishoek in onze kerk in gebruik genomen (zie vorige kerkblad). De witte stenen met de namen van de gestorven gemeenteleden blijven nu een jaar in ons midden liggen. Daarna krijgt de familie de steen mee naar huis. Veel gemeenteleden hebben een steen in huis van een geliefde overledene uit voorbije jaren. Het is jammer, soms pijnlijk, dat de tekst met de jaren vervaagt. Vaak komt dat doordat er niet duurzame inkt is gebruikt of omdat de structuur van de steen te absorberend is. Mocht u een eerder ontvangen steen met een vervaagde tekst herschreven willen hebben, zodat hij duurzaam is tot in lengte van jaren, meldt u zich dan even bij de predikant. Iet Benedick verzorgt de stenen (en maakt er op gepaste wijze waarachtige kunstwerkjes van!!).

ds. Oane Reitsma.

Onderweg, december 2015

Gespreksgroep 'Beelden van Jezus'

De volgende datum voor de gespreksgroep is dinsdag 5 januari. Daarna hopen we steeds elkaar op de eerste dinsdag van de maand te ontmoeten. Wij spreken dit jaar samen over Jezus, vanuit verschillende bijbelse, theologische en culturele invalshoeken.

De volgende avonden zijn op 5 januari, 2 februari en 1 maart in de Bonfoyer. Ook nieuwe 'instromers' altijd welkom! Graag aanmelden bij mij.

ds. Oane Reitsma.

E-mailadressen gevraagd

Onlangs stond een dienst verkeerd in het kerkblad gemeld. Een andere keer moest ik 17 mensen op korte termijn laten weten dat de gespreksgroep niet doorging. Of als een gemeentelid op maandag overlijdt kunnen wij de uitvaart niet aankondigen als die vóór de volgende zondag plaatsvindt.

Voor dergelijke spoedgevallen is het handig gemeenteleden snel te kunnen bereiken. Op dit moment heb ik van 50 gemeenteleden het e-mailadres.

VRAAG: wilt u mij (als u dat heeft) uw e-mailadres laten weten?

In bijzondere gevallen kan ik u dan spoedig op de hoogte brengen van onverwachte gebeurtenissen.

Graag even een mail sturen naar: ds.a.reitsma@gmail.com

*- er wordt vertrouwelijk met de adressen omgegaan -
- de mensen van wie ik al een adres heb, hoeven dat niet nogmaals te sturen -*

*ds. Oane Reitsma en
Nelly An Bos, ledenadministrateur.*

Onderweg, december 2015

Dagelijks leesrooster

Op verzoek van een gemeentelid plaatsen wij weer het rooster van dagelijkse bijbellezingen, zoals het NBG die samenstelt. U ziet: er wordt gebruik van gemaakt in onze gemeente! Leest u ook mee? Iedere dag een kort stukje, als moment om ons even te bepalen hoe wij als gelovigen in de wereld staan.

ds. Oane Reitsma.

December:

di.1	Psalm 50:1-15	wo.2	Psalm 50:16-23
do.3	Numeri 6:1-12	vr.4	Numeri 6:13-21
za.5	Psalm 119:169-176	zo.6	Lucas 1:39-56
ma.7	Lucas 1:57-66	di.8	Lucas 1:67-80
wo.9	Psalm 28	do.10	1 Tessalonicenzen 1:1-10
vr.11	1 Tessalonicenzen 2:1-12	za.12	1 Tessalonicenzen 2:13-20
zo.13	1 Tessalonicenzen 3:1-13	ma.14	Psalm 42
di.15	1 Tessalonicenzen 4:1-12	wo.16	1 Tessalonicenzen 4:13-18
do.17	1 Tessalonicenzen 5:1-11	vr.18	1 Tessalonicenzen 5:12-28
za.19	Psalm 145	zo.20	Micha 5:1-5
ma.21	Micha 5:6-14	di.22	Micha 6:1-8
wo.23	Micha 6:9-16	do.24	Lucas 2:1-14
vr.25	Lucas 2:15-21	za.26	Lucas 2:22-35
zo.27	Lucas 2:36-40	ma.28	Lucas 2:41-52
di.29	Micha 7:1-7	wo.30	Micha 7:8-13
do.31	Micha 7:14-20		

Januari:

vr.1	Numeri 6:22-27	za.2	Psalm 84
zo.3	Exodus 1:1-14	ma.4	Exodus 1:15-22
di.5	Exodus 2:1-10	wo.6	1 Korintiërs 7:1-11
do.7	1 Korintiërs 7:12-24	vr.8	1 Korintiërs 7:25-40
za.9	Lucas 3:1-14	zo.10	Lucas 3:15-20
ma.11	Lucas 3:23-38	di.12	Lucas 4:1-13
wo.13	1 Korintiërs 8:1-13	do.14	1 Korintiërs 9:1-14
vr.15	1 Korintiërs 9:15-27		

Onderweg, december 2015

Uitnodiging....

....voor een gezellige Kerstavond op 24 december aanvang 17.30 uur in de Bonfoyer.

Het belooft weer een mooie avond te worden, want traditiegetrouw wordt er voorafgaande aan de kerstnachtdienst een gezellig samenzijn georganiseerd. Ontvangst met glühwein en chocomelk!

Het buffet begint met eigen gemaakte soep met stokbrood gevolgd door een buffet met vele soorten salades en lekkernijen. We sluiten af met een kopje koffie met wat lekkers.

U bent van harte welkom!

Opgave bij:
Riet Harkema, tel. 548317,
Ina Bakker, tel. 542626,
Heilke Kool, tel. 541127.

Diakonie

Actie Schoenendoos.

We hebben met elkaar 30 schoenendozen gevuld voor Actie Schoenendoos. Ook hebben we zo'n € 200,- overgemaakt voor het transport van de schoenendozen.

De Actie4Kids-schoenendozen gaan dit jaar naar Sierra Leone, Togo, Roemenië, Oekraïne en Moldavië. Er zullen ook schoenendozen uitgedeeld worden in vluchtelingenkampen in Europa en het Midden Oosten.



*Namens stichting De Samaritaan en de diaconie:
hartelijk dank voor uw medewerking.*

Onderweg, december 2015



Bijbelse Dagkalender 2016.

De Bijbelse Dagkalender verschijnt dit jaar voor de 70^e keer en is een uitstekend hulpmiddel bij een dagelijks meditatief moment of bij stille tijd. De meditatie's zijn kort en puntig en zetten aan tot verder denken. Uitgangspunt is steeds een Bijbelgedeelte. De Bijbelse Dagkalender volgt het Bijbellesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap, dat aansluit bij het leesrooster dat veel predikanten volgen in de zondagse diensten. Dankzij dit rooster komt elk jaar een groot deel van de Schrift aan de orde. Achterin de dagkalender zijn gebeden opgenomen voor

dagelijkse en belangrijke momenten in ons leven.

De diaconie heeft 25 van deze dagkalenders aangeschaft en u kunt deze kopen bij één van de diakenen. De prijs is € 6,-. Indien de voorraad op is, kunnen we een lijstje opmaken en er nog bij bestellen.

College van Kerkrentmeesters

Oudejaarscollecte.

We blikken terug in de tijd en stellen vast dat een goede gewoonte bij ons bijna geheel in het slop is geraakt. Wij bedoelen: de Oudejaarscollecte.

Jammer, want het is volgens ons een goed gebruik om op zo'n belangrijk moment stil te staan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Vaak stemt dat tot blijdschap en dankbaarheid en niets werkt dan zo goed om dat ook tot uitdrukking te brengen.

Wellicht wilt u dit weer een keer overwegen te doen.

Wij willen niet verhehlen op te merken, dat het voor onze gemeente uiteraard een heel fijn gebaar is. Deze opbrengsten vormen een

Onderweg, december 2015

welkome aanvulling op de jaarlijkse inkomsten vanuit de Kerkbalans onze kerk. En de noodzaak daartoe behoeft geen verdere toelichting.

Alvast zeer veel dank.

Graag overmaken op rekening NL32 RABO 0333 0129 92 o.v.v Oudejaarscollecte 2015.

College van Kerkrentmeesters.

Abonnementsgeld Onderweg 2015.

U bent geabonneerd op het kerkblad 'Onderweg'. Dit abonnement kost **€ 10,00** per jaar. Sinds vorig jaar worden voor de betaling geen acceptgirokaarten meer verspreid.

Wij verzoeken u om € 10,00 over te maken op rekeningnummer **NL32RABO0333012992** ten name van 'Protestantse Gemeente Medemblik'.

Kerkbalans 2016 komt eraan!



De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: 'Mijn kerk inspireert'. In januari 2016 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

College van Kerkrentmeesters.

Onderweg, december 2015

Ingezonden

Volkskerstzang – oude stijl.

Heeft uw kind weleens een kerkgebouw van binnen gezien? Nee? Wat zouden ze zich verbazen over de grote ruimte. De hoogte zal ze vooral opvallen en dan die prachtige ramen.

Om alvast in de kerstsfeer te komen zal er op vrijdag 18 december een VOLSKERSTZANG zijn in de Bonifaciuskerk te Medemblik. Aanvang 19.00 uur. Hierbij bent u met uw kind(eren) van harte welkom.

We lokken u niet met chocolademelk of glühwein. Nee, door samen bekende kerstliederen te zingen willen we een ingetogen, warme sfeer laten ontstaan. De kaarsen die speciaal worden aangestoken in de kroonluchters zullen bijdragen aan een feestelijke sfeer.

Iedereen is van harte welkom. Jong en oud, kerkelijk en niet kerkelijk. Het moet luchtig en zeer laagdrempelig zijn. Dus geen optreden van een koor en ook geen theologische uiteenzettingen in de vorm van een preek.

Het samenzijn zal een klein uurtje duren. Dus de kinderen kunnen weer op tijd naar bed.

Komt u ook ?

Agenda

di. 15 december	16.30 uur	Bonfoyer	Kerstviering Ouderenmiddag.
do. 17 december	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
vr. 18 december	19.00 uur	Bonifaciuskerk	Volkskerstzang (zie hierboven).
do. 24 december	17.30 uur	Bonfoyer	Kerstbijeenkomst (zie blz. 9).
di. 5 januari	19.30 uur	Bonfoyer	Gespreksgroep (zie blz. 7).

Onderweg, december 2015

vervolg agenda:

do. 7 januari	tot 12.00 uur	Inleveren kopij Onderweg.	
ma. 18 januari	18.45 uur	Consistorie	Vergadering moderamen.
	19.30 uur	Consistorie	Vergadering kerkenraad.
di. 19 januari	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.
vr. 22 januari	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
di. 16 februari	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.

Inleverdata Onderweg 2016

januari / februari	do. 7 januari	verschijnt rond: vr. 15 jan.
maart	do. 11 februari	vr. 19 febr.
april	do. 10 maart	vr. 18 maart.
mei	do. 14 april	vr. 22 april.
zomer	do. 2 juni	vr. 10 juni.
september	do. 25 augustus	vr. 2 sept.
oktober	do. 22 september	vr. 30 sept.
november	do. 27 oktober	vr. 4 nov.
december / januari	do. 1 december	vr. 9 dec.

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met

donderdag 7 januari 2016, 12.00 uur

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste moment gedaan te worden!

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 15 januari 2016 verschijnen.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Onderweg, december 2015

Ingezonden

Verkoop kerststukjes.

Tijdens de Kerstfair in De Bonifaciuskerk op 11 en 12 december verkopen we weer Kerststukjes. Ook kunt u uw krans of schaal door ons laten opmaken. De opbrengst is voor de Stichting Bonifaciuskerk.

Laura van Bergen tel. 541684,
of Ina Bakker 542626.
Liturgisch bloemschikken.

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan:
Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477.



Overleden:

30-10: mevrouw E.A. van der Heijden-van den Akker op 66-jarige leeftijd.

Verhuisd:

28-11: de heer en mevrouw L.M. Smit van Grasdijk 16 naar
De Gouw 24 in Wervershoof.

Verjaardagen:

11-12: mevrouw M. Brinkman-Oosterhaven, Valbrug 44,
de heer W. Heijnen, Houtkopersgilde 6,
mevrouw M. Bood-Meinen, Nieuwstraat 39a.

16-12: mevrouw G.P. de Vries-van der Voet, Waterborg 23.

22-12: de heer T. Hoff, Waterborg 137.

24-12: mevrouw J. van der Linde-Verboom, Waterborg 185,
de heer K. van Duijn, Vlietsingel 37.

Onderweg, december 2015

Vervolg verjaardagen:

25-12: de heer P.T. Bijl, Oostersingel 52.

28-12: mevrouw G. Nijboer-Rustenburg, Pekelharinghaven 44.

13-01: mevrouw A. Rustenburg-Klaver, Parklaan 9,
mevrouw L.C.G. Dijkman-Serno, Bagijnhof 19.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.

Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.

AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.

GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.

Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.

Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.

Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Ingezonden

Unaniem: waar een Woord is, is een weg

De generale synode heeft eind november unaniem besloten dat de nota "Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg" wordt aanvaard als uitgangspunt voor verder uitwerking en onderzoek t.b.v. het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland.

De nota gaat over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland. In de nota wordt gepleit voor een beweging 'Back to basics' (terug naar de bedoeling): een lichtere organisatiestructuur die méér ruimte maakt en laat voor geloof. De nota behandelt onder andere de verandering van 75 classes naar minimaal acht regioclasses met een vrijgestelde voorzitter (bisschop) en een cultuur van mobiliteit onder predikanten.

De generale synode heeft het moderamen opgedragen om met een nota te komen waarin de uitgangspunten van de nota "Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg" nader worden uitgewerkt, met het daarbij

Onderweg, december 2015

behorend tijdpad; deze nota wordt zo mogelijk in april 2016 ter besluitvorming voorgelegd aan de generale synode,

Dat nader uitgewerkte nota 'Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg' wordt ter beschikking gesteld aan de gemeenten als handreiking bij bezinning op het kerk-zijn en als leidraad bij het formuleren van beleid. Daarnaast is de nota uitgangspunt voor het beleidsplan 2017-2020 van de dienstenorganisatie.

Ook heeft de generale synode besloten gehoor te geven aan het verzoek van de stuurgroep Nationale Synode om te komen tot een mogelijk verbond van protestantse kerken en geloofsgemeenschappen. Natuurlijk wel met de kanttekening dat er al veel spelers zijn op het oecumenische veld en het wel helder moet zijn wat de meerwaarde van de Nationale Synode is. Ook stelde Plaisier dat de naam 'Nationaal Synode' wellicht een verwarrende naam is. "Het zou beter Protestants Forum kunnen heten."

Er komt, naar aanleiding van de klimaatop in Frankrijk, een brief aan de kerkenraden om zich te bezinnen op rentmeesterschap en duurzaamheid. Ook in praktische zin, bijvoorbeeld bij de verbouwingen van een lokale kerk, moet dit onderwerp hoog op de agenda staan.

Het Generale College van visitatie kwam met een eerste vierjaarlijks verslag. Een opvallend punt was dat het college had meegegeven aan de visitatiecommissies om als besprekingspunt tijdens visitaties in te brengen: het heilige gebeurt. Niet elke visitatie had dit punt meegenomen maar op de plaatsen waar dit wel gebeurde bleek dat er verlegenheid in de kerkenraad was om hier over te praten. In de Generale Synode werd dit als zorg gedeeld. Als ambtsdragers als geen taal meer hebben om God en geloof onder woorden te brengen, hoe groot is de 'sprakeloosheid' dan wel niet in de gemeente?

*Hester Smits, afgevaardigde generale synode namens de classis
Hoorn-Enkhuizen.*

Gebaseerd op artikelen Marloes Nouwens (zie www.pkn.nl)

Smeermiddelen en smaakmakers

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) gebruikt gewone, bekende woorden. Levert dat saaie teksten op? Uit reacties van veel lezers blijkt van niet. De BGT wordt getypeerd als: ‘levendig’, ‘leest als een trein’ en ‘spannend’.

Waar zit ’m dat in? Hoe kan het dat teksten met zo’n bekende, beperkte woordenschat toch spannend en levendig zijn? Twee typen woorden spelen daarbij een belangrijke rol. De ene groep zou je de smeermiddelen van de vertaling kunnen noemen, en de andere groep de smaakmakers.

Smeermiddelen

Eerst de smeermiddelen. Dat zijn kleine, op het eerste gezicht onbelangrijke woorden. Je komt ze in de BGT veel vaker tegen dan in andere vertalingen. Het gaat om woorden als ‘gewoon’, ‘natuurlijk’, ‘eigenlijk’, ‘echt’. Zulke woorden hebben vaak geen een-op-een-relatie met Hebreeuwse of Griekse woorden uit de brontekst, maar passen perfect in de context en maken de boodschap duidelijk. In het dagelijkse spraakgebruik komen ze veel voor.

Je vindt die smeermiddelen bijvoorbeeld in Job 2:3 (‘Dan heb je *natuurlijk* ook mijn dienaar Job gezien’), Prediker 4:8 (‘Voor wie werk ik eigenlijk zo hard?’) en 2 Tessalonicenzen 3:12 (‘Blijf *gewoon* je werk doen’).

Smaakmakers

Smaakmakers zijn woorden als ‘hé’, ‘kijk nou’, ‘jongens’ (als aanspreekvorm), ‘leuk’ en ‘sorry’.

Onderweg, december 2015

Deze woorden komen in geen enkele andere bijbelvertaling voor. Toch zijn het stuk voor stuk gewone woorden, die we volop in de dagelijkse taal gebruiken. Zulke woorden geven een directheid aan de taal, ze zijn voor iedereen herkenbaar. Het effect is dat de tekst dichtbij komt.

Voorbeelden zijn:

- Ze deden hem een blinddoek om en sloegen hem. Toen zeiden ze: 'Hé profeet, zeg eens wie dat deed!' (Lucas 22:63-64)
- De farizeeën zeiden tegen Jezus: 'Kijk nou! Waarom doen uw leerlingen iets dat op sabbat verboden is?' (Marcus 2:24)
- Jezus riep tegen hen: 'Jongens, hebben jullie misschien wat vis voor me?' (Johannes 21:5)

Zo kan het dus gebeuren dat Paulus in 2 Korintiërs 11:21 'sorry' zegt, voor het eerst in de geschiedenis. Zo'n woordje zorgt ervoor dat zijn uitspraken levendig klinken, maar het doet meer. Juist door de aansluiting bij ons eigen dagelijkse taalgebruik wordt het makkelijker voor lezers om de toon en de strekking van een tekst goed te vatten. Sommige woorden en uitdrukkingen in de Bijbel in Gewone Taal kunnen je zomaar een glimlach ontlokken. Omdat je ze niet in de Bijbel verwacht. Omdat we gewend zijn aan meer afstandelijke bijbeltaal. Het zijn de smaakmakers van de BGT, ze dragen bij aan de levendigheid en de kracht van de teksten. Ze zijn heel gewoon, en juist daardoor bijzonder.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem.

Onderweg, december 2015

Contactgegevens

Postadres kerk Postbus 146 1670 AD Medemblik.
Kerkplein 9 (brievenbus aan hek bij nr.7.)

Predikant: Dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A, ☎ 820490.
e-mail predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kerkenraad P. Stam, voorzitter.
G. Geveke, scriba: ☎ 543715.
e-mail scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl
College van P. Keemink voorzitter ☎ 0229-725930.
Kerkrentmeesters: R. van der Heijden secretaris ☎ 543336.
e-mail cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Diaconie: H. Huttinga, voorzitter ☎ 541099.
Alma de Greeuw, secretaris ☎ 544897.
e-mail: diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Kerkelijke rekeningen
Diaconie: IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*
W. Mosman ☎ 0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.

Vrijwillige bijdragen: D. Meijers ☎ 542124.
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.

Alle overige betalingen: H. Benedick ☎ 543791.
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.

Bonifaciuskerk Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:
Arnold de Greeuw, e-mail: arnold@degreeuw.nl of Rob v. d.
Heijden ☎ 543336, e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Onderweg Vermenigvuldiging en verspreiding:
L. Smoor ☎ 544642.

Redactie: J.P. Reinstra, ☎ 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Website kerk: www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand
doorgeven aan:
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com