



Kerkdiensten Bonifaciuskerk

zondag 30 november aanvang 10.00 uur. **1^e Advent.**
Liturgische schikking: Florisgroep.
Voorganger: ds. H. van Olst uit De Rijp.
Collecte: 1^e Diaconie: Dorcas,
 2^e Kerk: Instandhouding eredienst.
Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 7 december aanvang 10.00 uur. **2^e Advent.**
Liturgische schikking: Florisgroep.
Voorganger: ds. J. Verburg uit Doorn.
Collecte: 1^e Diaconie: PKN Pastoraat,
 2^e Kerk: Onderhoud gebouwen.
Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

zondag 14 december aanvang 10.00 uur. **3^e Advent.**
Liturgische schikking: Florisgroep.
Voorganger: ds. K.H. Zijlstra uit Creil.
Collecte: 1^e Diaconie: Vredeswerk,
 2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 21 december aanvang 10.00 uur. **4^e Advent.**
Liturgische schikking: Pinkstergroep.
Voorganger: dr. A. Reitsma.
Collecte: 1^e Diaconie: Liliane Fonds,
 2^e Kerk: Plaatselijk toerustingswerk.
Koster: J. Klercq, tel. 543921.

Onderweg december 2014

woensdag 24 december **aanvang 21.00 uur.** **Kerstmacht.**

Voorganger: mevr. ds. W. v.d. Molen.

Collecte: 1^e Diaconie: Kerk in Actie, Kinderen in de Knel,
 2^e Kerk: GEEN tweede collecte.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

donderdag 25 december **aanvang 10.00 uur.** **Kerstmorgen.**

Voorganger: dr. A. Reitsma, met medewerking van kamerkoor Voci Vivaci uit Hoofddorp.

Collecte: 1^e Diaconie: Noodhulp,
 2^e Kerk: Verwarming.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

zondag 28 december **aanvang 10.00 uur.**

Voorganger: dr. A. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie: Bloemenfonds,
 2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

woensdag 31 december **aanvang 16.30 uur.** **Oudjaar.**

Voorganger: mevr. ds. M. Kraak uit Opperdoes.

Collecte: 1^e Diaconie: GEEN diaconale collecte.
 2^e Kerk: Eindejaarscollecte.

Koster: J. Klercq, tel. 543921.

zondag 4 januari **aanvang 10.00 uur.**

Voorganger: mevr. ds. H. Borst uit Enkhuizen.

Collecte: 1^e Diaconie: Ouderenwerk,
 2^e Kerk: Instandhouding eredienst.

Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 11 januari aanvang 10.00 uur.

Voorganger: dr. A. Reitsma.

Collecte: 1^e Diaconie:
2^e Kerk: Algemene kosten.

Koster: K. van Duijn, tel. 540414.

Ter overdenking

Levensstijl.

Als Jezus Christus bij jou kwam logeren, maar een paar dagen, als Hij onverwachts langskwam hoe zou je je dan gedragen? Natuurlijk krijgt zulk hoog bezoek de mooiste kamer van je huis. En van het eten dat je hebt, bereid je alleen het beste op het fornuis.

Je zegt Hem telkens weer hoe fijn je het vindt dat Hij er is, dat Hem dienen in je eigen huis je allergrootste vreugde is. Maar als je Hem aan ziet komen, is je welkom dan oprecht, of komt Hij, vind je, te dichtbij en wil je Hem daar niet echt?

Of ga je je snel verkleden voordat je Hem binnenlaat, of stop je wat bladen weg en zorg je dat er een Bijbel staat? Doe je snel de video uit en hoop je dat Hij misschien het beeld op je tv-scherm niet heeft gezien?

Verstop je je platen en cd's, heel je muzikaal verleden en controleer je alle kamers snel op andere ongerechtigheden? Als de Heiland een paar dagen met jou op kwam trekken, zou je dan doen wat je altijd doet zonder een spier te vertrekken?

Zou je gewoon die dingen zeggen zoals je dat altijd hebt gedaan? Zou je leven zoals altijd gewoon door zijn gegaan? Zouden de huiselijke gesprekken verstoppen of onverminderd klinken, en zou bij het bidden voor de maaltijd de moed je in de schoenen zinken?

Zou je de liedjes zingen die je altijd zingt, en de boeken lezen die je leest,
en Hem de dingen laten weten die het voedsel zijn voor je geest?
Zou je Jezus meenemen overal waar je heen wil gaan,
of zou je je plannen wijzigen en schuif je ze op de lange baan?

Zou je Hem voor willen stellen aan je allerbeste maten,
of zie je ze liever komen als Hij je huis weer heeft verlaten?
Zou je het fijn vinden als zijn verblijf voortduurt zonder eind,
of haal je opgelucht adem als Hij eindelijk verdwijnt?

Denk er maar eens over na: Hoe zou ik reageren
als Jezus Zelf mij hoogstpersoonlijk met een bezoekje kwam vereren?

*Door Eddy Kremer gebruikt als opening bij de
kerkenraadsvergadering.*

Van de predikant

In het vorige nummer trof u niet mijn vaste rubriek aan. Dat was omdat ik kort in Canada was, waar mijn vrouw werkt. Nog éven eruit nadat ik bijna de hele zomer had doorgewerkt.

We overnachtten er bij vrienden, een conservatief-joods gezin (al betekent 'conservatief' iets heel anders dan wat wij in de kerk conservatief noemen – het gaat meer om het vasthouden aan de regels uit de Torah; vrouwen als voorganger zijn bijvoorbeeld allang geaccepteerd). Onze gastheer is zelfs voorzitter van de synagoge, de grootste synagoge in Toronto, *Beth Tzedec*, met maar liefst 4000 leden. Op zaterdagochtend (shabbat!) gingen wij 'gewoon' mee naar de dienst. Gebedsmantel aan en *kippa* op het hoofd.

Voor het grootste deel bestaat de dienst uit het zingen van psalmen en het lezen van de Torah (de eerste vijf bijbelboeken), die door leden van de gemeente om de beurt worden gereciteerd. In het Hebreeuws en op een reciteertoon. Ze hadden net de week ervoor

Simchat Torah gevierd ('De Vreugde der Wet'), nadat ze in precies een jaar tijd de hele Torah weer hadden uitgelezen in de liturgie. Dus deze shabbat begon weer met Genesis 1,1. De muziek werd uitgevoerd door een professioneel koor, maar zonder instrumenten: alleen de menselijke stem is toegestaan als instrument.

Toen wij de synagoge binnenkwamen was de dienst al begonnen, maar dat is er normaal. Zodra er tien mensen aanwezig zijn kan het beginnen. Anderen komen later binnen en beginnen het gebedsboek van voren af aan in eigen tempo te reciteren, los van wat de voorganger doet. Ook spreekt men ondertussen zachtjes (dat wel) met elkaar. Eigenlijk is zo'n dienst een heel sociaal gebeuren – in alle ontspanning bidt men en leest men uit de vijf boeken van Mozes, die in de preek van de rabbi worden overdacht. Niet eens zo heel anders dan bij ons in de kerk.

Wat wel anders is, is de lengte van de dienst: op een 'gewone' shabbat ruim vier uur, op hoogtijdagen in het liturgische jaar is zes uren geen uitzondering. Daar zouden we eens bij ons mee moeten aankomen! Wij klagen al snel als het langer dan een uur duurt. Dan willen we aan de koffie.

Van deze ervaring heb ik geleerd hoe belangrijk het gezamenlijke gebed is. Eigenlijk is het een ontspannen en intiem verblijven in het Huis van de Heer – het gebed staat centraal. Dat er na de dienst uitgebreid wordt geluncht is daarbij vanzelfsprekend. Dat doen ze iedere week.

In onze kerk leggen we vaak de nadruk op het sociale en diaconale aspect: er zijn voor elkaar en met elkaar en onze taak in de wereld. Maar toch is en blijft in mijn ogen de liturgie, ons wekelijkse vertoeven in het Huis van de Heer, het gezamenlijk nadenken over zijn Woord en het ons onderdompelen in de wereld van psalm- en andere bijbelteksten essentieel. We zijn immers *geloofsgemeenschap*. Dat is óók onze opdracht in deze wereld. Ontspannen samenzijn rond Gods Woord, en dat bestuderen.

Dat is de reden dat wij de gemeente-avond zijn begonnen met een kort liturgisch moment. Wij willen zo graag meteen *to the point* komen

Onderweg december 2014

en praten over de zaken die op de agenda staan, maar juist het ons bergen in de aloude teksten is hoe we eigenlijk *to the point* komen; wandelen met God, communiceren met Hem, leven met Hem in deze wereld.

Na de bijzondere ervaringen in de synagoge ben ik toch ook blij dat we de komende maand weer het feest kunnen vieren waar onze oorsprong als *christenen* ligt: de vleeswording van het Woord van God, in Hem, die wij zijn Zoon noemen. Het kind in de kribbe. Elders in dit blad leest u over de kerstsamenzang op 21 december. Pastoor Van Dril en ik hebben ervoor gekozen om daar ook meditatie, gebed en vrolijk zingen centraal te zetten. Dat gaat zo goed hand in hand. Niet alle opsmuk die we in de decembermaand toch al hebben, maar terug naar de kern van ons wezen als christenen, het aanbidden van en vrolijk zingen over het Kerstkind.

Wat dat zingen betreft krijgen we op de kerstmorgen in de Bonifaciuskerk een gastkoor, het kamerkoor *Voci Vivaci* uit Hoofddorp. In die dienst zal het thema 'Licht' niet alleen uitgelegd worden aan de hand van bijbelteksten, maar ook tot klinken worden gebracht door het koor. Van harte welkom aan iedereen. En probeert u juist ook met de kerstdagen iemand uit uw omgeving eens mee te nemen naar de kerk. Om vrolijk te zingen, om aangeraakt te worden door het Licht der Wereld. Want dat is bestemd voor iedereen.

Ik wens u alvast een goede voorbereiding in Advent en een gelukkig Kerstfeest.

ds. Oane Reitsma.

In memoriam

Ada Schreiber-Faber (1939-2014).

Veel van onze gemeenteleden waren geschokt door het zo plotselinge overlijden van Ada Schreiber, een bekend gezicht in onze gemeente. Haar dood kwam abrupt.

Onderweg december 2014

We herinneren ons Ada als een actieve, sportieve, geïnteresseerde en ook zeer gelovige vrouw. Vorig jaar was ze mee met de Iona-reis, als ze op de Vlietlanden was (om de week woonde ze hier en in Apeldoorn), kerkte ze bij ons, deed mee met de koffiegroep, was bij de filmavonden, en nam deel aan de gespreksgroep.

Haar man overleed acht jaar geleden op de Vlietlanden, waar ze de afgelopen 20 jaar een huis hadden. Het maakte Ada erg verbonden met Medemblik. Eerder dit jaar liet ze me weten dat ze zich al jarenlang volledig opgenomen voelde in onze kerkgemeenschap. In ons kerkgebouw vond ze bijzonder dat haar trouwtekst van lang geleden op één van de pilaren staat: Filippenzen 4, 4-6, "Verblijdt U in de Heer ten alle tijden. De Heer is nabij. Weest in geen ding bezorgd."

Zo wist Ada zich geborgen bij de Almachtige. Haar spoedige heengaan heeft haar innige band met God niet onderbroken, maar juist nog veel sterker gemaakt. Dat geloven wij. Verschillende gemeenteleden waren aanwezig bij de uitvaart, die op 19 november vanuit de Julianakerk in Apeldoorn is gehouden.

ds. Oane Reitsma.

Agenda

| | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| wo. 24 december | 17.30 uur | Bonfoyer | Kerstavond (zie blz. 5). |
| vr. 28 november | 18.00 uur | Bonfoyer | Samen aan Tafel. |
| di. 16 december | 16.30 uur | Bonfoyer | Kerstviering Ouderenmiddag. |
| <u>ma. 5 januari</u> | Inleveren kopij 'Onderweg' | (Let op: eerder dan gebruikelijk!). | |
| ma. 12 januari | 18.45 uur | Consistorie | Moderamen. |
| | 19.30 uur | Consistorie | Kerkenraad. |
| di. 13 januari | 14.30 uur | Bonfoyer | Ouderenmiddag. |
| wo. 28 januari | 10.00 uur | Bonfoyer | Koffieochtend pastoraal web (zie blz. 10). |

De data van de gespreksgroep 'Zo zou je kunnen geloven' staan op blz. 8.

Van de redactie:

Bij de ingeleverde kopij zaten deze keer nogal wat afbeeldingen. Bij het kopiëren wordt de kwaliteit van de afbeeldingen nog wel 's flink minder. Als proef zijn ze deze keer wel bij de kopij geplaatst!

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met **maandag 5 januari 2015** (eenmalig op een afwijkende dag!).

Bij voorkeur via het bekende e-mailadres:
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste moment gedaan te worden!

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 16 januari verschijnen.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos, tel. 545477.

Gespreksgroep 'Zo zou je kunnen geloven'

In oktober zijn we van start gegaan met de gespreksgroep, waarin we het boek 'Zo zou je kunnen geloven' van dr. Maarten Wisse hoofdstuk voor hoofdstuk doorlopen. We zijn van start gegaan met maar liefst 18 deelnemers. Het levert levendige gesprekken op. We blijven doorgaan, steeds op de eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur: 2 december, 6 januari, 3 februari, 3 maart, enzovoort.

Na 'traditioneel christendom' en 'gemoderniseerd christendom' zullen we 'evangelicaal christendom' en 'buitenkerkelijk christendom' bespreken. Daarna enkele avonden over avondmaal, doop/belijdenis, en kerkzijn. De komende keer, op 2 december besteden we extra aandacht aan de christologie: de leer omtrent Jezus Christus en zijn verhouding met de God die hij zijn Vader noemde.

Hoewel de groep niet veel groter moet worden, willen we nieuwe aanmeldingen niet afwijzen. Opgeven bij mij!

ds. Oane Reitsma.

Ingezonden

Uitnodiging...

voor een gezellige kerstavond op 24 december, aanvang half 6 in de Bonfoyer.

Het belooft weer een mooie avond te worden, want traditiegetrouw wordt er voorafgaande aan de kerstnachtdienst een gezellig samenzijn georganiseerd. Ontvangst met glühwein en chocomelk, daarna wordt er een eigen gemaakt soepje met stokbrood geserveerd, gevolgd door een buffet met lekkernijen en vele soorten salades. We sluiten af met een kopje koffie met wat lekkers.

U bent van harte welkom!

Opgave bij:
Riet Harkema, tel. 548317,
Heilke Kool, tel. 541127,
Ina Bakker, tel. 542626.

Ingezonden

Bedankt allemaal!

We bezorgden u twee jaar geleden de kunst kalender. Wel 70 stuks! Kerk in Actie gaf ter vervanging de agenda 2014, hiervan mochten wij er 25 stuks aan u verkopen. Nu er om nog onbekende redenen met deze agenda van Kerk in Actie is gestopt, kan ik u voor het jaar 2015 niets meer aanbieden. Mijn excuus daarvoor, want de gezellige ontvangst vond ik altijd bijzonder.

U heeft nu de vrijheid het jaar 2015 naar eigen inzicht in te vullen. Ik wens u allen een gezegend Nieuwjaar.

Wim Bakker.

Koffieochtend Pastoraal web

Onder de naam 'Pastoraal web' was er ten tijde van de vorige predikant een bezoektteam actief in de gemeente, die verdeeld was in wijken. Die wijkverdeling hebben we losgelaten, maar het bezoektteam hebben we afgelopen voorjaar nieuw leven ingeblazen.

Graag nodigen wij alle bezoekdames en (eventuele) -heren uit voor een gezellige koffie-ochtend, op WOENSDAG 28 JANUARI om 10.00 uur in de Bonfooyer. We zijn dan bijeen om elkaar te ontmoeten, om bij te praten over het bezoekwerk (wie is bezocht, waar vallen er 'gaten') en de predikant kan eventuele vragen beantwoorden over moeilijkheden waar we tegen aan lopen in het bezoekwerk. Opgave bij Hieke van der Goot (542802 of vdgoot@quicknet.nl) of Heilke Kool (541127).

Een bijzondere oproep voor mensen die niet deelnemen aan het Pastorale web, maar wel eens wat bezoekwerk willen doen: kom erbij!! Als u meer informatie wilt, neem gerust contact op met de predikant (0227-820490).

*Pastorale Raad, ds. Oane Reitsma, Hieke van der Goot,
Heilke Kool, Riet Overweel.*

Diakonie

Dorcas Voedselactie.

De actie in de Bonifaciuskerk leverde 17 voedseldozen en contant en per bank € 330,00 op. Een prachtige opbrengst! Hannie en Alma hebben de dozen afgeleverd bij Dorcas Andijk. Het geld is gestort op de bankrekening en dit geld wordt gebruikt voor het vervoer van de pakketten.

Op dit moment worden uit alle



ingezamelde goederen voedselpakketten samengesteld door vrijwilligers in vier sorteercentra. Zeker 20.000 voedselpakketten zullen nog voor Kerst hun bestemming bereiken, of dit nu om arme ouderen in Oost-Europa en Afrika gaat, of om Syrische vluchtelingen. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Wegbrengen van de zondagse bloemen.

Wij zijn dringend op zoek naar drie mensen, die een maand lang de zondagse bloemen willen bezorgen.

Het gaat om de maanden: april, juni en juli.

Wie o wie wil deze taak op zich nemen? Uiteraard kunt u uw voorkeursmaand opgeven en dan hopen we natuurlijk dat u zich niet allemaal bij voorbeeld voor de maand april opgeeft, maar daar komen we vast wel uit

U kunt zich melden bij een van de diakenen:
Hannie, Alma, Wil Mosman of Wil Zeldenrust.

College van Kerkrentmeesters

Met de zonnebril op naar de kerk??

Dat hoeft nog net niet, maar wat glimmen de kaarsenkronen weer geweldig. Je zou bijna de kaarsen willen aansteken om het effect nog duidelijker te maken!



Dinsdagmiddag was een aantal mannen in de kerk om de kronen met behulp van takels naar beneden te laten zakken en uit elkaar te halen. Daar was een lange ladder voor nodig en iemand die daar op wilde klimmen. Dat was Jan Pieter Reinstra die, behalve de moed, ook de lengte heeft voor zo'n klus.

Woensdag 12 november: Zo'n 20 mensen zaten om de tafels in de kerk waar de onderdelen van de kronen werden neergelegd om te worden gepoetst. Onophoudelijk bewogen de handen en niet te vergeten de monden. Alleen onderbroken voor een koffiepauze in de

Onderweg december 2014

foyer werd er tot het middaguur doorgewerkt met poetsen en het door de mannen weer in elkaar zetten van de kronen. Laat in de middag kwamen de mannen weer bij elkaar, ging Jan Pieter weer de ladder op en werden de kronen opgehesen. Heel bijzonder dat het elk jaar weer mogelijk blijkt dit met elkaar te doen. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!

*Namens het college van kerkrentmeesters,
Rob van der Heijden.*

Liturgisch bloemschikken.

Wij zijn weer uitgenodigd om tijdens de Kerstfair op 12 en 13 december kerst stukjes te verkopen. Kleine vaasjes hebben we nog genoeg, misschien heeft u nog bakjes of mandjes voor ons? Heeft u een krans of mooie schaal? U kunt die door ons laten opmaken voor de kerst. De opbrengst is voor de Stichting Bonifaciuskerk. Laura van Bergen, tel. 541684, Riet Harkema, tel. 548317, Ina Bakker, tel. 542626.

De Raad van Kerken Medemblik organiseert een

KERSTSAMENZANG.

Een klein uur bekende kerstliederen zingen, omlijst met bijbelteksten. De kerkdeur staat open voor iedereen die graag bekende kerstliederen zingt. We hopen op een goed bezette kerk, dat zingt het mooist!

De Cantorij van de Bonifaciuskerk en het kerkkoor van de St. Martinuskerk zingen mee. Organist is Arnold de Greeuw. De leiding is in handen van pastoor J. van Dril en ds. Oane Reitsma.

**ZONDAG 21 DECEMBER 2014
ST. MARTINUSKERK (Ridderstraat 5)
15.00 UUR**

Ingezonden

Kerstactiviteiten in de ons omringende kerken.

St. Martinusparochie.

St. Martinuskerk, Ridderstraat 5; www.martinuskerkmedemblik.nl

woensdag 24 december – 19.00 Kinderdienst

woensdag 24 december – 22.00 uur Kerstnachtmis

donderdag 25 december – 10.00 uur Viering Eerste Kerstdag

vrijdag 26 december – 9.30 uur Kapelviering Tweede Kerstdag

Doopsgezinde Gemeente.

Vermaning Tuinstraat 7; www.dgschageneo.doopsgezind.nl

donderdag 25 december – Medemblik 10.00 uur Kerstdienst, ds.

Wieteke van der Molen

ABC Samenkomsten.

Almereweg 36, tel. 084 867 1819; www.abcsamenkomsten.nl

maandag 15 december – 20.00 uur Gezellige workshop kerststukjes maken met professionele begeleiding. Kosten € 8,50 per persoon.

Opgave via mail of telefoon.

woensdag 24 december – Gezellige kerstavond viering vanaf 19:30

met veel muziek en een bijdrage van de kinderen van de kidsclub.

vrijdag 26 december – Kerst vier je niet alleen! – Open inloop vanaf

11:00 kom gewoon langs en vier het kerstfeest met ons mee.

Noord-Hollands kerstspektakel.

zaterdag 13 december – Noord-Hollands kerstspektakel in het AZ-stadion in Alkmaar. Dit mag je niet missen. Voor meer info en kaarten: <http://kerstspektakel.com/> of bij een Primera winkel.

Samen aan Tafel



Het is fijn te constateren, dat de maaltijden erg goed lopen. We voorzien in een behoefte. Er is een hoge opkomst en de sfeer is goed. Maar aan deze hoge opkomst zit ook een keerzijde. Het maximum aantal mensen dat wij van een maaltijd kunnen voorzien is 38. Bij de vorige Samen aan Tafel hebben we dan ook mensen moeten teleurstellen, ook trouwe bezoekers die zich niet tijdig hadden opgegeven. Om teleurstelling en onduidelijkheid te voorkomen moeten we dan ook wat maatregelen nemen.

De intekenlijsten liggen in de Bonfoyer klaar. Gelet op het feit, dat het een kerkelijke activiteit betreft die vanuit de Bonifaciuskerk wordt georganiseerd, krijgen onze eigen kerkleden voorrang bij het inschrijven voor de maaltijd. Dat betekent, dat uiterlijk de zondag voor de vrijdag dat we samen aan tafel gaan, de aanmelding vanuit de kerkleden binnen moet zijn. Vanaf de maandag staat de inschrijving voor andere mensen, die de saamhorigheid in Medemblik een warm hart toedragen, open. Op die wijze willen we proberen om , als het aantal aanmeldingen het maximum aantal gasten overschrijdt, een beetje te kunnen inspelen op de behoefte van onze trouwe kerkgangsters.

Naast het inschrijven via het inschrijvingsformulier kan er vanaf de zondag voorafgaande aan de maaltijd, ook worden ingeschreven via email harduijn@gmail.com, tel nr 0227-540414, mobiel Klaas 06-19078855.

Klaas en Ron.

Ingezonden

Oproep van de classis.

De classis is op zoek naar ambtsdragers of ex-ambtsdragers om de vacatures te vervullen die bestaan binnen het regionaal college voor de kerkvisitatie.

Eens in de vier jaar wordt een gemeente bezocht door een team van twee kerkvisitatoren. Zo'n team bestaat uit een predikant en een (ex-)ambtsdrager. Zij bezoeken de gemeente en informeren hoe het gaat. Zoals ook Paulus en Silas naar de gemeenten gaan die ze eerder hebben gesticht om te kijken of het goed met ze gaat en om ze te bemoedigen (Handelingen 15 vanaf vers 36).

Op dit moment zijn er 'open' plaatsen voor ambtsdragers in de subregio Noord waarvoor de classis Hoorn - Enkhuizen een oproep doet.

April 2009 heeft de classis mij benoemd tot kerkvisitator en ik doe dit werk met veel genoegen, zowel in de voorbereiding als tijdens de visitatie doe je ervaringen op die je verrijken.

Wilt u meer weten over dit, voor de kerk zo belangrijke, werk dan wil ik u graag meer daarover vertellen. Bel me even op dan kunnen we iets afspreken.

*Elly van der Heijden-van den Akker,
Ouderling-scriba en kerkvisitator.
tel. 0227 543 336.*

Inleveren kopij: Anders dan gebruikelijk is de inleverdag voor de volgende 'Onderweg' niet op een donderdag, maar een paar dagen eerder: **maandag 5 januari**. Dit komt door andere werkzaamheden van de redactie in die week!! Wilt u daarmee rekening houden bij het aanleveren van kopij?!

Ingezonden

Persbericht.

Noord-Hollands Kerstspektakel brengt mensen samen.

Forza organiseert op 13 december a.s. het Noord-Hollands Kerstspektakel in het AFAS stadion in Alkmaar. Een evenement dat bestaat uit een grote kerstviering en een sfeervolle indoor kerstmarkt. We leven in een bijzondere tijd. Veel zaken zijn in verandering, zowel politiek als geestelijk, nationaal en internationaal. Kijk naar de ontwikkelingen in ons eigen land. Deze regering vraagt ons de overstap te maken van Zorgstaat naar een Participerende maatschappij. Waar de Staat zich terugtrekt hebben wij de kans naar voren te stappen. Dit is ook de aanleiding voor Forza die het initiatief heeft genomen om samen met de kerken, vanuit alle denominaties met behoud van eigen identiteit, een groot Kerstspektakel te organiseren. Een uniek feest, een unieke locatie, een uniek schouwspel, een unieke samenstelling van artiesten, een unieke mogelijkheid om de boodschap van Hoop op een laagdrempelige wijze uit te dragen . Waar door velen de drempel van de kerk als te hoog wordt ervaren, stappen wij als kerken uit. Wij ontmoeten de mensen daar... te midden in onze maatschappij.

Kerstviering.

In de avond vindt er een grote kerstviering plaats. De bezoeker wordt door middel van muziek, zang, en theater meegenomen in het al ons bekende kerstverhaal rondom de geboorte van Jezus Christus. Verschillende optredens van verschillende artiesten van Black Gospel Fire Choir o.a. bekend van hun concerten met Barbara Streisand, de Zandtovenaar Gert van der Vijver tot aan het bekendste Nederlandse duo Nick & Simon. Bekende sprekers als David de Vos en de aanwezigheid van diverse prominente gasten. Met vertegenwoordigers uit diverse denominaties vanuit het Katholieke Bisdom, de VPE, de PKN en de Immigranten Kerken. Het voorprogramma begint om 19.30 uur, het hoofdprogramma om 20.00 uur.

Kerstmarkt.

De indoor kerstmarkt is gratis toegankelijk en vindt van 12.00 tot 19.00 uur plaats in de Kees Kist lounge van het stadion. Sfeervol aangekleed met kerstbomen en live muziek waant de bezoeker zich alvast in de kerstsfeer, slenterend langs de tientallen kraampjes. Een uitje voor het gehele gezin met diverse workshops van o.a. feestelijk inpakken tot een glazen kerstbal blazen. Kinderen kunnen zich laten schminken, een kerstversiering knutselen en een prijs winnen met de kleurwedstrijd. (kleurplaat is te downloaden op de website). De levende kerststal is absoluut een bezichtiging waard.

Kaartverkoop.

De kerstmarkt is gratis toegankelijk, evenals de pendelbussen die tussen Alkmaar centraal en het AFAS stadion rijden. Kaarten voor de kerstviering zijn verkrijgbaar vanaf € 15,00 via de website www.kerstspektakel.com en bij Primera winkels.

Ingezonden

Taizé in West-Friesland.

In de Bourgogne in Frankrijk ligt het dorpje Taizé waar een broedergemeenschap vele duizenden mensen trekt. Het plaatsje is al tientallen jaren een wereldberoemde pleisterplaats van oecumenisch ingestelde christenen. De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. Taizé is een Christelijke geloofsgemeenschap en er zijn daar vele mogelijkheden om over het geloof te praten, je te verdiepen maar ook om over maatschappelijke kwesties te praten. Of om een workshop zingen te volgen. Of actief bij te dragen aan de vieringen en andere activiteiten. Maar je kunt ook gewoon voor de stilte komen of alleen voor de vieringen, waarvan stilte altijd een belangrijk onderdeel is.

De broedergemeenschap leeft slechts van haar werk. Ze aanvaardt voor zichzelf geen enkele gift. Persoonlijke erfenissen van broeders worden ook niet aanvaard, maar de gemeenschap schenkt ze aan

Onderweg december 2014

arme mensen. Sommige broeders wonen in achtergebleven gebieden van de wereld tussen de mensen. Zij willen daar getuigen van vrede en mensen die het moeilijk hebben terzijde staan.

In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen.

In Nederland worden op tal van plaatsen Taizé-vieringen georganiseerd, soms helemaal in de geest van Taizé, soms vernederlandst of gemengd met meer traditionele vieringen. Het zingen van Taizé-liederen is inmiddels in veel kerken en kloosters geen uitzondering meer.

Onlangs zijn dominee Marina Slot, pastoor Eugene Jongerden en Rolf en Nynke Mol vanuit de protestantse en de rooms-katholieke kerk bijeen geweest om te verkennen of er ook in onze regio mogelijkheden zijn voor het organiseren van Taizé-vieringen. Die zijn er en het oecumenisch karakter wordt ermee onderstreept. Zoals overal wereldwijd gebeurt, zullen dit interessante avonden worden voor iedereen, maar vooral ook voor de jongeren.

Deze avonden zullen in de regio Hoorn en Westwoud plaatsvinden.

Om dit initiatief van de grond te krijgen is het nodig om een werkgroep "Taizé in West-Friesland" van plm. tien mensen te vormen, van katholieke en protestantse huize, die de avonden met de Taizé gerichte vieringen zullen voorbereiden. De eerste bijeenkomst is op donderdag 22 januari 2015 om 20.00 uur, in het NH kerkje in Westwoud, adres: Dr.Nuijensstraat 24.

Indien u ervoor voelt in deze werkgroep deel te nemen graag een e-mail naar: rolfnynke.mol@gmail.com. Informatie: Nynke Mol, 0229243440.

| |
|---|
| <p>Inleveren kopij: Anders dan gebruikelijk is de inleverdag voor de volgende 'Onderweg' niet op een donderdag, maar een paar dagen eerder: maandag 5 januari. Dit komt door andere werkzaamheden van de redactie in die week!! Wilt u daarmee rekening houden bij het aanleveren van kopij?!</p> |
|---|

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel: 545477.



Overleden:

08-11: Mevrouw E. Bakker-Stapel op 90 jarige leeftijd.

11-11: Mevrouw A. Schreiber-Faber op 75 jarige leeftijd.

Verhuisd:

28-10: familie Roerdink-Oliemans van Kaapstander 242 naar
Julianadorp.

29-10: mevrouw J.C.M. Arends-Krijnsen van Saliebarak 1 naar
Kleyenburg 5.

Verjaardagen:

10-12: Mevrouw M. Jager-Janse, Valbrug 25.

11-12: Mevrouw M. Brinkman-Oosterhaven, Valbrug 44,
De heer W. Heijnen, Houtkopersgilde 6,
Mevrouw M. Bood-Meinen, Nieuwstraat 39A.

16-12: Mevrouw G.P. de Vries-van der Voet, Waterborg 23.

22-12: De heer T. Hoff, Waterborg 137.

24-12: Mevrouw J. van der Linde-Verboom, Waterborg 185,
De heer K. van Duijn, Vlietsingel 37.

25-12: De heer P.T. Bijl, Oostersingel 52.

13-01: Mevrouw A. Rustenburg-Klaver, Parklaan 9,
Mevrouw L.C.G. Dijkman-Serno, Bagijnhof 19.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.

Lionehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn.

Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB Lutjebroek.

AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.

GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.

Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.

Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.

Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.



Kerk in Actie en de bestrijding van ebola.

Ebola is een ziekte die de gevaren van vergaande onderontwikkeling laat zien: een epidemie die enorme vormen aanneemt omdat mensen arm zijn, de hygiëne niet goed is en de gezondheidsdiensten niet functioneren. Duizenden mensen zijn al gestorven. De rol van de kerken is evident: in het bijstaan van mensen bij hun verdriet; in het aandragen van nieuwe begrafenisrituelen die er voor zorgen dat besmetting van de slachtoffers zo veel mogelijk wordt tegengegaan en ook zijn kerken en verwante organisaties bezig met het verlenen van hulp bij de bestrijding. Kerk in Actie verleent steun via het ACT Alliance programma. De activiteiten spelen zich af op het vlak van de voorlichting: mensen zich bewust maken van de gevaren van ebola en hoe zich te gedragen om besmetting te vermijden (zoals handen wassen met zeep e.d.), contacten van de gemeenschap met de

Onderweg december 2014

betreffende regeringsinstanties verbeteren, stigmatisering van slachtoffers voorkomen, bouwen van een kliniek om mensen te behandelen, etc. Wilt u Kerk in Actie steunen in haar werk in de hulp aan slachtoffers van de ebola epidemie, dan kunt u een bijdrage overmaken op IBAN NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. noodhulp. Meer informatie op onze website www.kerkinactie.nl/actueel/nieuws.

(Overgenomen uit de Nieuwsbrief van november 2014.)

Ieder kind verdient een Jozef.

25 december 2014, Kerstcollecte Kerk in Actie Kinderen in de Knel Dit jaar staat in de kerstcampagne van Kerk in Actie het werk van onze partner Mwana Ukundwa in Rwanda centraal. Zij zet zich in voor de vele aidswezen in Rwanda door voor hen een pleeggezin te zoeken. De kinderen en hun pleeggezinnen worden gesteund en begeleid. In de pleeggezinnen vinden de weeskinderen weer geborgenheid en veiligheid. Doe mee met de kerstcollecte van Kerk in Actie en geef weeskinderen in Rwanda een pleegouder cadeau!

(Overgenomen uit de Nieuwsbrief van november 2014.)

Overgenomen uit Kerkbuletin

Hartelijke groet, ProtestantseKerk.nl

Vanaf 31 oktober is de site van de Protestantse Kerk in Nederland voortaan te vinden via www.protestantsekerk.nl. Niet omdat www.pkn.nl niet zou werken, maar omdat het goed is als de Protestantse Kerk in Nederland zich voorstelt met haar volledige naam. Rian Binnendijk, manager communicatie en fondsenwerving: "Soms krijg je vakantiekaarten met alleen h. gr. M&M er op. Verder niets. Geen verhaal. Gewoon een lege kaart. Van mij hoeft je zo'n kaart niet te sturen. Want het vertelt me niet wie je bent, laat staan wat je op

vakantie beleeft. Zo kijk ik ook naar het gebruik van de afkorting PKN. Hoe moeten mensen weten dat dit staat voor de Protestantse Kerk in Nederland?”

Commentaar bij de tijd - Slopen en bouwen.

Ik ben zelf nog niet wezen kijken, maar er zijn predikanten die het wel hebben gezien: de sloop van Hydepark. En een fotograaf heeft er mooie foto's van gemaakt. Een gebouw dat er tientallen jaren heeft gestaan, heeft zijn tijd gehad. Oplappen was geen optie meer. Dus kwam de sloophamer er aan te pas. Een sloop heeft altijd iets pijnlijks. Dit is het gebouw geweest van kostbare herinneringen en het doet toch wel zeer dat het wordt afgebroken. Natuurlijk zijn de predikanten wezen kijken uit nostalgie en daar is niets mis mee. Hoe lang is het geleden dat je daar als nog jonge student rondliep? Hoe lang is het geleden dat je daar als predikant een plaats vond voor ontmoeting, bijtanken, weer geïnspireerd raken? De tijd gaat voort en de tijd is ook een sloper.

Een stukje verderop staat nog een gebouw. Het is het Roosevelthuis. Al jarenlang het gebouw voor diaconale vakanties. Duizenden mensen met een handicap hebben daar al die jaren een fantastische vakantie gehad. Kijk maar eens dit filmpje en hoor de ontroerende verhalen van mensen. Dat gebouw is ook rijp voor de sloop. Het hangt nu nog met touwtjes aan elkaar. Het moet nog zo'n twee jaar blijven staan. Dan mag het de geest geven. Huis van de kerk

Want zo ongeveer op de plaats waar nu het 'oude' Hydepark staat, komt een nieuw gebouw. Wat is het. Een nieuw Hydepark? Of een nieuw Roosevelthuis? Het wordt een twee in één. Een huis van de kerk. Een diaconaal huis, waarin de goede traditie van het oude Roosevelthuis een nieuw leven krijgt. Waar straks weer al die mensen die het leven ook niet cadeau krijgen een week geluk vinden. Een huis ook voor predikanten in opleiding. Waar ze elkaar gaan ontmoeten en het besef mag groeien met elkaar straks geroepen te zijn de Protestantse Kerk in Nederland te dienen. Een plaats waar al dienstdoende predikanten samen komen voor de nascholing en waar

ze mogen ervaren er niet alleen voor te staan. Een plaats voor seminars, retraites, niet alleen voor predikanten, maar ook andere gemeenteleden. Een plaats waar de generale synode gaat samenkomen. Kortom: een huis voor de kerk. De eerste schetsen zijn vertoond. Het gaat er prachtig uitzien.

Het is goed dat er zo'n huis is. Het was verantwoord er voor te gaan. We hebben ooit dit landgoed voor een habbekrats gekregen. Het is fijn dat we ook erfgenamen zijn en mogen ontvangen wat het voorgeslacht ons achterliet. Het gaat erom dat goed te beheren en er iets mee te doen wat we nu en voor de toekomst nodig hebben. Het is gelukkig niet allemaal armoe troef. Er is nog zoveel rijkdom. We mogen geloven in een toekomst voor onze kerk. Dit nieuwe huis mag daar symbool voor staan. Voor een kerk die wat heeft te bieden aan mensen met een handicap. Voor een kerk die ruimte biedt aan ontmoeten en samenhang, leren en verdieping, vieren en retraite. Een huis dat wordt beziend door het geloof in God die trouw houdt en niet loslaat wat zijn hand is begonnen. Wij slopen om te bouwen.

7 november 2014 - dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland



Nieuwe website: debijbel.nl

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een nieuwe website gelanceerd: debijbel.nl.

Iedereen kan hier altijd gratis de Bijbel lezen. Voor leden van het NBG is er extra informatie te vinden en is er een groter aanbod aan vertalingen, die je kunt lezen en met elkaar kunt vergelijken. De site is geschikt voor smartphone en tablet.

Op de bijbel.nl is uitleg te vinden over allerlei onderwerpen uit de tijd en cultuur van de Bijbel, geschreven door bijbelwetenschappers en theologen. Daarnaast biedt debijbel.nl veel archeologische illustraties, een tijdlijn, foto's en video's. Ook alle studieaantekeningen uit de NBV-

Studiebijbel staan op de website.

Debijbel.nl is een innovatieve website waarin veel diverse informatie op een gebruiksvriendelijke manier met elkaar verbonden is.

Op de bijbel.nl zijn de volgende bijbelvertalingen voor iedereen gratis online beschikbaar: *De Nieuwe Bijbelvertaling* (NBV), de *NBG-vertaling uit 1951* (NBG'51) en de *Statenvertaling*. Andere vertalingen, waaronder de *Bijbel in Gewone Taal* en de *Herziene Statenvertaling* en alle extra's zijn alleen beschikbaar voor leden van het Nederlands Bijbelgenootschap. Een proeftijd van 30 dagen geeft iedereen die voor het eerst inlogt op debijbel.nl de kans om kennis te maken met alle functionaliteiten van de nieuwe website.

De Bijbel is straks ook te lezen op bijbelgenootschap.nl. Op deze site wordt *De Nieuwe Bijbelvertaling* geplaatst, die gelezen kan worden zonder een account aan te maken.

Betrouwbaar en dichtbij.

Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap: "Met debijbel.nl willen we lezers van dienst zijn met betrouwbare en bruikbare informatie. Op debijbel.nl komt de wereld van de Bijbel tot leven. Dat helpt om de teksten goed te begrijpen."

Als je de gelijkenis over de wijngaard in Matteüs 21 leest, kun je klikken op de woorden 'wijnpers' en 'uitkijktoren'. Dan krijg je illustraties te zien die duidelijk maken wat je erbij moet voorstellen. En het Johannesevangelie in de *Bijbel in Gewone Taal* kun je bijvoorbeeld vergelijken met *De Nieuwe Bijbelvertaling* en dan meteen in een artikel lezen waarom het begin van het evangelie zo anders klinkt in deze nieuwe vertaling. Dankzij debijbel.nl ontdek je zo van alles over de Bijbel.

In ontwikkeling.

Debijbel.nl is een website die in ontwikkeling is en blijft. De website wordt ook inhoudelijk voortdurend uitgebreid. Zo zullen er niet alleen meer bijbelvertalingen aan toegevoegd worden, maar ook nieuwe foto's, tekeningen en uitleg over bijbelse onderwerpen.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem.

Onderweg december 2014

Contactgegevens

| | | |
|---|---|----------------|
| Postadres kerk | Postbus 146 1670 AD Medemblik. Kerkplein 9 (brievenbus aan hek bij nr.7.) | |
| Predikant: | Dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A, | ☎ 820490. |
| e-mail | predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl | |
| Kerkenraad | P. Stam, voorzitter. | |
| | E. van der Heijden-van den Akker, scriba: | ☎ 543336. |
| e-mail | scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl | |
| College van | P. Keemink voorzitter | ☎ 0229-725930. |
| Kerkrentmeesters: | R. van der Heijden secretaris | ☎ 543336. |
| e-mail | cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl | |
| Diaconie: | H. Huttinga, voorzitter | ☎ 541099. |
| | Alma de Greeuw, secretaris | ☎ 544897. |
| email | diakonie@bonifaciuskerkmedemblik.nl | |
| Kerkelijke rekeningen | IBAN nummers: <i>gebruiken zonder spaties</i> | |
| Diaconie: | W. Mosman | ☎ 0228-581888. |
| | IBAN: NL13 RABO 01324 03366 | |
| | t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik. | |
| Vrijwillige bijdragen: | D. Meijers | ☎ 542124. |
| | IBAN: NL47 ABNA 05868 27404 | |
| | t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik. | |
| Alle overige betalingen: | H. Benedick | ☎ 543791. |
| | IBAN: NL32 RABO 03330 12992 | |
| | t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik. | |
| Bonifaciuskerk | Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij: J. Beek ☎ 541578 of R. van der Heijden ☎ 543336. | |
| | e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl | |
| Onderweg | Vermenigvuldiging en verspreiding: L. Smoor | ☎ 544642. |
| Redactie: | J.P. Reinstra, | ☎ 542043. |
| | onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl | |
| Website kerk: | www.bonifaciuskerkmedemblik.nl | |
| Kopij website naar: | <u>info@bonifaciuskerkmedemblik.nl</u> | |
| Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos, tel. 545477. | | |