

Ter overdenking

Je moet van twee kanten
komen om elkaar te
ontmoeten

je moet jezelf
in de ander
willen zien

jij moet eintlik
toevallig onderweg wees

sonder om in die ander
te verdwaal

je moet geen doel
voor ogen hebben

het kan opeens zomaar
voor je staan

en jy moet laat gebeur
waarvoor jy bang is

het lijkt op iets
om uit de weg te gaan

je moet niet alles
willen verklaren

dis die vreemde ding
van geluk

voor je het weet
verklaar je
de oorlog

je maakt het waar
of je maakt het stuk
het kan je bedreigen
het kan je behoeden

jy moet
van twee kanten
kom
om mekaar
te ontmoet

maar je moet
van twee kanten
komen
om elkaar
te ontmoeten

(‘van Mpulanga tot die Kaap’ Stef Bos.)

Dit gedicht is overgenomen uit het Doopsgezinde kerkblad ‘Contact’ en gebruikt als opening van een diaconie-vergadering. De diakenen vonden het mooi om dit te delen met de gemeenteleden.

Vanuit de pastorie

Van de predikant

Het nieuwe seizoen staat voor de deur! De zomertijd is voorbij, en met veel zin en frisse moed beginnen wij aan een nieuw seizoen, ook in ons kerk-zijn. We gaan een mooie startzondag tegemoet en dat geeft de opmaat voor het seizoen 2014-2015. We gaan werken met een jaarthema voor onze gemeente. Dit jaar hebben we gekozen voor:

VIEREN EN VERBINDEN

Vieren is wat wij iedere zondag in de liturgie doen, als centraal wekelijks moment in het kerk zijn. Verbinden gebeurt op eindeloos veel meer manieren: verbinden met elkaar, verbinden met mensen om ons heen, verbinden met mensen buiten de kerk, verbinden met de aloude bijbelverhalen, verbinden met God en zijn Zoon. In het komende jaar zal dit thema op vele manieren gestalte krijgen in onze kerk. Met de keuze van dit thema tonen we ook onze verbondenheid met de landelijke kerk, die dit thema ook volgt en er materiaal voor aanbiedt.

Elders in het blad wordt u van harte uitgenodigd om bij de aftrap betrokken te zijn: startzondag 21 september met een openluchtdienst met maaltijdviering! Waarvan akte!

Op moment van schrijven zijn Hyun-Ah en ik druk bezig met de voorbereidingen van ons huwelijk op 21 augustus (als u dit leest is deze datum al gepasseerd en kijken wij zonder twijfel terug op een zeer geslaagde huwelijksdag). Hyun-Ah en ik gaan samen verder het leven in en vragen daarover de zegen van de Eeuwige.

In de Bijbel is het huwelijk ook een bekende beeldspraak. Niet alleen ging Jezus zelf naar een bruiloft (in Kana, waar veel water bij de wijn moest), maar vooral gebruikt Jezus de bruiloft als beeldspraak in zijn gelijkenissen. Denk aan de vijf wijze en de vijf dwaze maagden die met (of zonder) licht de Bruidegom tegemoet gingen. Of de bruiloft waar alle gasten het lieten afweten, en waar

de mensen van de straat werden geplukt om erbij te zijn: iedereen was welkom, zonder uitzondering. Mooie verhalen!

Dat laatste is wat we nastreven als kerk. We vieren het wekelijks zondagse feest, dat openstaat voor iedereen die maar wil aanschuiven. We houden het woord levend in deze wereld als het licht in de lantaarn van de vijf wijze maagden.

Maar ook anders gaat die beeldspraak op. Vooral als we de kerk als bruid van Christus voorstellen. Evenals in een huwelijk en iedere menselijke relatie zijn er ups en downs. Soms hebben we niet zoveel met de kerk. Vaak ook met goede redenen. Soms hebben we perioden in ons leven dat we niet zoveel met het geloof, met God of Jezus op hebben. Vaak ook met goede redenen. Maar omdat we ooit voor de kerk gekozen hebben, tijdens onze doop of belijdenis, moeten we ook onze belofte houden en ons uiterste best doen om de relatie gaande te houden. Onze relatie met God niet laten weerhouden door onenigheid met andere mensen. De kerk is mensenwerk. Maar Godzelf wil een persoonlijke relatie met een ieder van ons. Dat liet hij zien door mens te worden onder de mensen. Maar die mens is ook verhoogd en in het licht verheven. Daarmee kreeg zijn mensenwerk ook weer een goddelijke glans. En soms, hoewel mensenwerk, krijgt al dat werk dat onze vrijwilligers doen, en al dat werk dat we jaar in jaar uit voor elkaar en met elkaar verstouwen óók een beetje van een goddelijke glans. Dat is mooi om te zien. Daar doen we het voor.

Maar er is nóg wat. De kerk is mensenwerk. Bij tijd en wijle raken we dan ook teleurgesteld in elkaar. Maar we moeten erdoor niet teleurgesteld raken in God. Hij is het juist die de Gastheer is. Die zijn deur voor ons openstelt. Eén ding is zeker: God laat geen van ons los.

We hopen op een mooi seizoen samen. In de glans van Gods Koninkrijk hier op aarde. Hebt u ideeën voor activiteiten of voor de kerk in algemene zin? Houd ze niet voor uzelf, maar deel ze met mij of de kerkenraad.

ds. Oane Reitsma.

Gespreksgroep 'Zo zou je kunnen geloven'.

Eind vorig jaar verscheen het boek *Zo zou je kunnen geloven* van dr. Maarten Wisse, een oud-collega van mij van de VU. Dit boek is voor een breed publiek geschreven en is een groot succes geworden. Het was zelfs genomineerd voor de Theologie Publicatieprijs 2014. De achterkaft vertelt ons:

“Moet dat, geloven? Zou het kunnen? Zou het je iets te bieden kunnen hebben, of je nu kerkelijk opgevoed bent of niet? In dit boek gaat theoloog Maarten Wisse op zoek naar een antwoord op dit soort vragen. Daarbij gaat het hem niet zozeer om hoe het moet, maar om hoe het kan.

In de eerste helft gaat hij op verkenning uit: hoe geven gangbare vormen van christendom antwoord op de vraag naar wat geloven voor je betekent? Kritisch bekijkt hij waar hun sterke en zwakke kanten zitten. In de tweede helft geeft hij een creatieve verwoording van christelijk geloven in deze tijd. Geloven zou dan kunnen zijn: je omdraaien naar het goede. In Jezus Christus vind je dan God, jezelf en je medemensen terug.”

In een aantal avonden zullen wij verschillende hoofdstukken uit dit boek bespreken. Verschillende geloofsvisies komen dan aan de orde (traditioneel christendom, gemoderniseerd christendom, evangelicaal christendom, buitenkerkelijk christendom), evenals thema's als 'doop', 'kerk als gemeenschap' en 'avondmaal'. Maar vooral kunnen deze hoofdstukken aanleiding laten zijn om onderling tot gesprek te komen. Dat is het hoofddoel van deze avonden. Praten over: hoe zien wij ons geloof? Uit welke stroming komen we zelf vandaan en hoe vormt dat ons persoonlijke leven? Wat herkennen we wel en wat helemaal niet? Kunnen we ook geloven buiten de kerk om? Enzovoorts; wat maar ter tafel komt. Later in het jaar zullen wij dan de auteur uitnodigen om zijn boek met ons te bespreken. De avonden staan open voor iedereen die maar aan wil schuiven en mee in gesprek wil gaan. Voorkennis is niet nodig.

Onderweg september 2014

Locatie: Consistorie.
Data: ledere eerste dinsdag van de maand: 7 oktober,
4 november, 2 december (etcetera).
Tijd: 19.30 uur tot circa 21.15 uur.
Kosten: geen.
Benodigheden: Wie het boek zelf wil hebben kan het voor
€14,95 aanschaffen. Dat bekijken we tijdens
de eerste bijeenkomst, en dan kunnen we ze
desgewenst in één keer aanschaffen.

Aanmelding vóór 30 september bij ds. Oane Reitsma,
ds.a.reitsma@gmail.com of 0227-820 490.

Belijdenis doen.

Onze kerkorganisatie is zo ingericht dat we doopleden kennen en belijdende leden. In de afgelopen periode hebben zich (afzonderlijk van elkaar) twee personen gemeld, die erover zitten te denken om belijdenis te doen, om zo nog bewuster in het geloof te staan. Dit zijn niet per se jonge mensen, juist mensen met wat meer levenservaring kunnen ook bewuster over het geloof gaan nadenken.

Mocht u of jij ook geïnteresseerd zijn om belijdenis te doen, dan is er meer informatie beschikbaar bij de predikant: ds.a.reitsma@gmail.com. Ik nodig mensen die hierover zitten te denken in het bijzonder uit om deel te nemen aan bovenstaande gespreksgroep. Dan kunnen we in alle rust bekijken of dat iets is dat bij je past of niet. De groepsgesprekken kunnen dan gelden als voorbereiding op de belijdenis. (Voor eventuele jongere belijdeniscatechisanten kan een apart programma opgezet.)

ds. Oane Reitsma.

In memoriam

In memoriam Anna Visser (1931-2014).

Annie Visser behoeft geen introductie in onze gemeente. Zeer veel heeft zij voor de kerk betekend in lengte van jaren. Op haar eigen eigenzinnige en krachtdadige manier. En dat was vooral een manier van dienstbaarheid. Ze was trouw en betrouwbaar in het opzoeken van mensen, waar het gemeenteleden betrof als ook het contact houden met oud-collega's uit haar onderwijstijd in Amsterdam. Jarenlang verzorgde ze de ochtendwijdingen in Sint Martinus, waar ze ook in de cliëntenraad zat. De lijst activiteiten kunnen we zonder problemen tot in lengte aanvullen. Alleen haar inzet voor de ouderenmiddagen willen wij niet onbenoemd laten. Deze vrouw die altijd alleen bleef, maar velen om zich heen had. Sinds ongeveer een jaar ging het achteruit met Annie. Die altijd zo krachtige vrouw werd almaar zwakker, hoofdzakelijk door haar slecht functionerende longen. Maar in de gesprekken die ik met haar had, was zij een vrouw met een oprecht en rotsvast Godsgeloof. Dat heeft ze altijd willen uitdragen en daar vertrouwde ze zichzelf aan toe. En betrokken was ze: altijd informeren hoe het in haar geliefde Medemblik was. Na een heen en weer tussen het MC Alkmaar en Almere in Opperdoes, vond zij daar onverwacht de dood op de ochtend van 10 juni.

Haar werkzame en zorgzame leven is in de herdenkingsdienst geschetst door zuster Alphonsa, met wie ze veel samenwerkte in kerkelijk Medemblik, en door nichtje Irene Janse. Na de dankdienst voor haar leven, hebben we haar ten grave gedragen in Opperdoes, bij haar moeder. Op haar grafsteen staat: "Haar leven was de mensheid dienen" – de vrouw die het verschil maakte in deze wereld als een steen in een rivier; het water kan er niet omheen en de stroom van het leven krijgt voorgoed een andere richting. Ten goede.

ds. Oane Reitsma.

In memoriam Menno Minnema (1945-2014).

Menno Minnema was geen lid van onze kerkgemeenschap. Toch zocht hij, met het einde van zijn leven in zicht, de kerk weer op. Hij wilde gesprekken met de predikant. In een gereformeerd gezin in Sneek opgegroeid, verlangde hij weer naar dat wat ons aller leven overstijgt. De teksten van de zegen en het Onze Vader-gebed maakten veel bij hem los, doodziek als hij was op het laatst. Meer dan 30 jaar heeft hij in Medemblik gewoond. Hij was actief voor de gemeenschap, laatstelijk vooral in de stadsraad van Medemblik.

Vanuit de kerk hebben we hem begraven op het kerkhof aan de Compagniesingel, gezegend vanuit onze Bonifaciuskerk, die hij zo mooi vond, voor het aangezicht van God. Daarom willen we hem hier niet ongenoemd laten. Wij bidden voor zijn partner Marga ter Schure en ook voor Menno's vijf kinderen.

ds. Oane Reitsma.

In memoriam Thomas Harkema (1935-2014).

Thom Harkema. Echtgenoot van Riet. Erudiet mens. Nieuwsgierig mens. Hij en Riet en de kinderen hebben rustig en in harmonie afscheid van zijn leven kunnen nemen op 27 juni. In het kerkblad *Contact* van de Doopsgezinde gemeente, waar hij enige jaren geleden gedoopt is, heeft ds. Wieteke van der Molen een prachtig in memoriam geschreven. Omdat Thom Harkema ook voor onze kerkgemeenschap geen vreemde was, willen wij zijn naam ook op deze plek genoemd hebben. Ik doe dat met enkele citaten uit het in memoriam van dat ds. Van der Molen schreef: "Thoms leven was gewoon, en tegelijkertijd zeer opmerkelijk. Hij was een uitermate gewetensvol mens. Thom volgde een pad, maar was nooit zomaar tevreden met het gebaande. Hij beproefde alles, en behield al dat waarvan hij had ondervonden dat het goed was."

“Van natuur- en scheikunde tot homeopatie en acupunctuur. Van actuaris tot windmolens, van gereformeerd tot doopsgezind, van CDA tot Groen Links. [...] Als Thom een keuze maakte, stond hij daar volledig achter. En dat liet hij weten ook. Hijzelf bepaalde het onderwerp voor de vermaning tijdens de dankdienst voor zijn leven: over Vrede moest het gaan, want dát was belangrijk. En zo geschiedde.”

De dankdienst vond plaats in een meer dan overvolle Bonifaciuskerk, geleid door collega Van der Molen. De kinderen spraken en Riet speelde op de piano. Waardevol, harmonieus en mooi.

ds. Oane Reitsma.

Startzondag

De nieuw ingestelde taakgroep liturgie van onze gemeente presenteert met trots:

**STARTZONDAG 21 SEPTEMBER
OPENLUCHTDIENST MET MAALTIJDVIERING**

THEMA: “VIEREN EN VERBINDEN”

WORKSHOPS EN LUNCH

Om **10 uur** verzamelen wij ons bij de Bonifaciuskerk, waarna we met fiets of auto de polder in gaan, richting de boerderij van Wytze en Henny Mulder, Zuiderkwelweg 1. Wie slecht ter been is kan zich melden bij onderstaande adressen, om vervoerd te worden. Na een kop koffie worden er verschillende workshops aangeboden, die verband houden met activiteiten die komend seizoen in onze kerkgemeenschap gestalte krijgen.

Onderweg september 2014

- Ron van der Haring & Klaas van Duijn: **lunch voorbereiden** (met luxe-broodjes!)
- Ina Bakker & Oane Reitsma: **bibliodrama: bijbelverhaal uitbeelden**
- bloemschikgroepen: **liturgisch bloemschikken**
- Arnold de Greeuw: **nieuwe liederen en canons instuderen**
- Lucie Bloemhof: **foto's en schilderen**
- ...

Alle workshops concentreren zich rond het thema 'vieren en verbinden'. Iedereen kan kiezen aan welke workshop hij/zij wil deelnemen. Alle deelnemers wordt verzocht actief deel te nemen, zodat we als gemeenschap 'verbinding' onderling creëren. Vervolgens komen alle resultaten van de workshops samen in de **kerkdienst**, die aan het eind van de ochtend plaatsvindt. De muzikale begeleiding is in handen van de muziekgroep. Deze dienst is volgens rooster een Maaltijdviering. Dat willen we nu eens niet doen met een klein blokje witbrood en een slokje wijn, maar met een lunch waarvan onze maag werkelijk verzadigd wordt. Als een *agapè*-viering (liefdesmaal) volgens oud-christelijke traditie. Met broodjes met een hemelse smaak en melk uit het land van melk en honing. Wat is er mooier dan het seizoen te beginnen met een gezamenlijke maaltijdviering, viering van eenheid. Uiterlijk 14 uur zijn de activiteiten afgelopen

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel wordt een gift in een speciale bus op prijs gesteld, om de kosten te dekken.

In verband met de opstelling van de stoelen en het bestellen van de lunch, vragen wij u om uw deelname **uiterlijk 12 september** te bevestigen bij:

Hannie Huttinga, duinhut@hetnet.nl of **541099** (u kunt inspreken op het antwoordapparaat)

of bij:

Wil Zeldenrust, w.zeldenrust@quicknet.nl of **544783**

Als u slecht ter been bent, meld het er dan even bij in verband met het regelen van vervoer.

Het voorbereidend comité,
*Laura van Bergen, Folkert en Lucie Bloemhof, Hannie Huttinga,
Dicky Poot, Oane Reitsma, Wil Zeldenrust.*

INLEVEREN KOPIJ KERKBLAD

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 25 september 2014.

Bij voorkeur via het bekende e-mailadres:
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het laatste moment gedaan te worden!

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 3 oktober verschijnen.

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan Nelly An Bos, tel. 545477.

Ingezonden

Noteer in je agenda: 'Dansen met God' op 5 oktober a.s.

Met enige trots melden wij dat op 5 oktober om 14.30 u in de Noorderkerk, Kleine Noord 30, te Hoorn de 5^e Oecumenische roze viering wordt gehouden, die we de afgelopen maanden met een enthousiaste groep hebben voorbereid. We hebben als thema gekozen voor 'Dansen met God', en dat duidt op een heerlijke en natuurlijk aanvoelende mix van Spiritualiteit, beweging en groei! Speciale aandacht is er voor Mathilda en Michael van het dansklooster.nl, die voor ons zullen dansen en de liefhebbers onder ons kunnen daaraan meedoen. Het is een viering waar poëzie, muziek en menselijke ervaringen centraal staan, en we hopen dat het ons weer gelukt is om

Onderweg september 2014

net als voorgaande jaren een waardevolle en kleurrijke viering te organiseren waarbij de nadruk ligt op een warm welkom voor iedereen, wie of wat je ook bent. Het Duifkoor uit Amsterdam zal fraaie liederen ten gehore brengen. Voorgangers zijn Jacob Meinders en Marina Slot. Na deze bijzondere viering is er ruimte voor ontmoeting met koffie en thee.

Agenda

di. 16 september	14.30 uur	Bonfoyer	Ouderenmiddag.
do. 25 september	Inleveren kopij 'Onderweg'.		
vr. 26 sept.	18.00 uur	Bonfoyer	Samen aan Tafel.
di. 7 okt.	19.30 uur	Consistorie	Gespreksgroep.
di. 21 oktober	19.30 uur	Bonfoyer	Filmavond.

Filmavonden

In de komende periode wil ik U graag twee films laten zien. **Dinsdag 21 oktober om 19.30 uur:** "On Golden Pond" een al wat oudere film, met Katharine Hepburn , Henry en Jane Fonda in de hoofdrol.

Dinsdag, 18 november om 19.30 uur: "Like father, like son", een Japanse film over twee gezinnen, waarvan een zoontje na de geboorte in het ziekenhuis met elkaar verwisseld zijn.

De film "On Golden Pond" won ooit drie Oscars en gaat over twee oudere mensen, waarvan de man (Norman Thayer, gespeeld door Henry Fonda), zeer tot zijn frustratie, zijn baan als professor heeft moeten afsluiten. Hij is een onmogelijk cynische, oude mopperpot, zo op het oog geen aardig mens.

Samen met zijn lieve vrouw Ethel (Katharine Hepburn) , die nog altijd heel veel van hem houdt en veel van hem verdraagt, verblijft hij in de zomermaanden in hun heerlijke zomerhuis "On Golden Pond". Spanningen in de familie komen tot een uitbarsting als het echtpaar hun dochter Chelsea met haar nieuwe vriend Bill op



Onderweg september 2014

bezoek krijgen, samen met het lastige zoontje van de vriend, een dwars pubertje Billy. Het komt tot een stevige botsing tussen de drie generaties. Maar wat begon als aanvaring tussen Norman en Billy groeit uit tot de relatie, die Chelsea altijd met haar vader had willen hebben. Bovendien ontdekt Norman hoeveel hij heeft gemist door de liefde van zijn dochter te weigeren.

Dus, reserveert u alvast: 21 oktober en 18 november.

Hannie Huttinga.

Diakonie

S'HB'N

Stichting "Holland Building" Nepal



Beste Mevrouw Zeldenrust en leden van de Diaconie,

We hebben de sponsorbijdrage van € 100,- voor ons project in Nepal ontvangen. Heel hartelijk bedankt daarvoor.

We zullen het geld gebruiken voor het realiseren van een klein keukentje bij het nieuwe gebouw, het Holland House dat vorig jaar is opgeleverd, zodat de kinderen en de staf ook een goede maaltijd kunnen krijgen.

De opbrengst van de daarvoor de georganiseerde "Voetprints voor Nepal" sponsortocht in september te Noordwijk is voor hetzelfde doel.

Met vriendelijke groet,

Stichting "Holland Building" Nepal

Co Reijnders, voorzitter

Duizendroed 19, 1602 KT Enkhuisen

Tel: 0228-314584, e-mail: c.reijnders@hetnet.nl

Website: www.shbn.nl

For a better quality of life, children with cerebral palsy and their parents need our help and support..

Enkhuisen, juli 2014

Onderweg september 2014

De collectes van maart tot en met juli 2014 hebben de volgende bedragen opgeleverd.

02 maart 2014	Het Passion	€ 131,32.
09 maart 2014	ZWO Voorjaarszendingweek	€ 130,50.
16 maart 2014	40dagentijd. Werelddiaconaat	€ 78,15.
23 maart 2014	Diaconaat Voorjaar	€ 75,40.
30 maart 2014	40dagentijd. Zending	€ 73,61.
06 april 2014	40dagentijd. Binnenlands Diaconaat	€ 85,40.
13 april 2014	40dagentijd. Totale werk.	€ 132,05.
17 april 2014	Avondmaalsdoel Rudolphstichting	€ 57,54.
20 april 2014	Rudolphstichting	€ 106,31.
27 april 2014	Bloemenfonds	€ 66,37.
04 mei 2014	PKN Missionair werk & Kerkgroei	€ 122,25.
11 mei 2014	Ouderenwerk	€ 54,85.
18 mei 2014	Fam. Help Programm Holland	€ 94,70.
25 mei 2014	Artsen zonder grenzen	€ 10,35.
29 mei 2014	St. Dufashaney	€ 53,33.
01 juni 2014	Avondmaalsdoel Rudolphstichting	€ 96,18.
08 juni 2014	ZWO Pinksterzendingsweek	€ 94,20.
15 juni 2014	Werelddiaconaat	€ 75,65.
22 juni 2014	Single Mum. Amsterdam	€ 84,19.
29 juni 2014	Bloemenfonds	€ 83,00.
06 juli 2014	PKN Jeugdwerk	€ 76,55.
13 juli 2014	Lilianefonds	€ 83,30.
20 juli 2014	Nederlands Bijbelgenootschap	€ 88,91.
27 juli 2014	Ouderenwerk	€ 73,03.

Namens het college van diakenen bedanken we alle gevers.

Wil Mosman, penningmeester.

Dozen

Nadat we een poosje wat minder aandacht hebben gehad voor het verzamelen van **kaarten, postzegels en mobieltjes**, heeft de diaconale raad besloten daar weer verzameldozen voor neer te zetten. We hebben het tijdens de dienst al verteld, maar willen er

ook via Onderweg uw aandacht voor vragen. Het lijkt altijd alsof dit inzamelen weinig zin heeft, maar landelijk levert het toch nog altijd aardig wat op. Als u al uw oude kaarten bij mw. Alie Klercq inleverde, moet u dat vooral blijven doen.

Alie bekijkt, welke ingeleverde **kaarten** bruikbaar zijn voor de kaartenmakers en welke doorgegeven worden aan Lekerweide. Landelijk worden vooral kaarten met dorps- en stadsgezichten en bij voorbeeld kaarten met afbeeldingen van Anton Piek verzameld. Iedere zondag zetten we de dozen voor u klaar bij de ingang van de kerk via de Bonfoyer. En als het een keer vergeten wordt, vraag één van de diakenen er dan naar!!!

Niet alleen vinden we het belangrijk dat op deze manier geld voor goede doelen wordt ingezameld, ook overwegingen als "hergebruik" en milieu spelen een rol.

De diaconale raad.

Samen aan Tafel

Samen aan Tafel, een nieuw seizoen.

Vanaf september starten we weer met een nieuw seizoen Samen aan Tafel. Uiteraard hopen wij weer op een geslaagd seizoen, gezellige avondjes met elkaar eten in ontspannen sfeer, waarbij de binding aan elkaar en het ontmoeten voorop staan.

Ook hopen wij dat we hiermee de plaats die de Bonifaciuskerk als kerkgemeenschap in wil nemen extra de nadruk krijgt: laten zien waar we voor staan en vanuit die gedachte ook de binding aan onze kerkgemeenschap bevorderen.

De laatste avond van het vorig jaar was erg druk bezocht: we hadden 44 deelnemers. Voor een keertje te doen, maar iedere maand zou dat net te veel van het goede worden. Organisatorisch gezien gaat dat niet steeds lukken. De grens ligt wat ons betreft op 32-36 deelnemers. Wij hopen en verwachten dat de deelnemers de bedoeling van de eetavond onderschrijven: elkaar ontmoeten en het



bevorderen van binding aan de kerkgemeenschap. Een avondje uit met vrienden of (zoals we ook eens hebben gehoord) een keertje goedkoop eten met bekenden, is wat ons betreft wat betreft de motivatie toch wel aan de erg magere kant. Wij hopen dat daarvoor begrip is. Het jaarthema van onze kerkgemeenschap is, zoals verder in dit blad te lezen valt, 'Vieren en verbinden'. Hetgeen wij met de maaltijden willen bereiken past daar wel heel goed bij. Vanuit dat thema verwachten wij dan ook weer veel ontmoetingen om ons aan elkaar te verbinden tijdens een maaltijd waarbij we onze verbindingen iedere maand weer vieren.

Omdat Ron zo goed als zeker vanaf 1 september aan het werk is in de Bollenstreek (en dat voor langere tijd) moeten we de maaltijden verplaatsen naar de vrijdagavond. Ron werkt op vrijdagmorgen nog en kan dan naar Medemblik komen voor de verdere voorbereiding van de maaltijd. Ook kan het zijn dat Klaas soms een beroep moet doen op wat hulp naast de hulp die we altijd al krijgen van Leen, Simone en Trees. Het wordt dus iets meer improviseren.

In principe gaan we uit van de laatste vrijdag van de maand. Voor dit jaar komt dat neer op 26 september, 31 oktober, 28 november en voor december dan op 19 december a.s. Afhankelijk van eventuele nadere afspraken in verband met het werk van Ron kan dit wijzigen, maar dat zullen we dan tijdig bekend maken. De prijs houden we vooralsnog ongewijzigd op € 5,00.

Op 21 september a.s. is het de startzondag van het kerkelijk jaar. Er wordt een dienst gehouden bij de boerderij van Hennie en Wietze Mulder, Zuiderkwelweg 1 Wieringerwerf (op de grens van Medemblik). Onderdeel van die startzondag is ook een lunch die door ons samen met bezoekers in een workshop wordt voorbereid. We vertrekken gezamenlijk om 10 uur vanaf de Bonifaciuskerk (voor diegenen die slecht ter been zijn of anderszins behoefte hebben aan vervoer: daar kan voor worden gezorgd). Elders in dit blad kunt u meer over de startzondag lezen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als de bezoekers aan Samen aan Tafel die we niet kunnen rekenen tot onze kerkgangers juist op deze startzondag (bedoeld

Onderweg september 2014

als start voor alle activiteiten die door de Bonifaciuskerk worden georganiseerd) ook die startzondag komen bezoeken. Een nadere kennismaking dus met iedereen die bij de activiteiten van de Bonifaciuskerk zijn betrokken, passend bij het thema "Vieren en Verbinden".

Wij hopen op een goede opkomst op 21 september a.s. en een seizoen Samen aan Tafel dat bol staat van de saamhorigheid.

Klaas van Duijn en Ron van der Haring.

Ouderenmiddag

A.s. dinsdag 16 september beginnen de maandelijkse ouderenmiddagen weer. We beginnen zoals ieder jaar weer met een liturgie. Het thema is: 'Voor elkaar - met elkaar'. Zoals gebruikelijk aan het begin van het seizoen is er ook tijd voor een spelletje bingo. We kijken ook even terug naar het afgelopen jaar. De middagen werden over het algemeen heel goed bezocht. Iedere maand probeerden we iets wat de moeite waard was te presenteren. Zo gingen we met Annemarie Tromp en haar vader terug in de tijd dat hij nog groenteboer was. Met Mevr. Zimmer uit Ermelo hoorden we verhalen over haar tijd als ambtenaar van de burgerlijke stand. Met Nico Mantel uit Heilo gingen we naar Ethiopie en met Simone Ahwina gingen we naar Santiago de Compostella en Arnold de Greeuw vertelde over Medemblik van vroeger.

Joke Oud is voor ons ook een oude bekende, ze trad op tijdens de kerstviering en verzorgde ook de slotmiddag in "Hotel West". Het is heel jammer dat we Annie Visser nu moeten missen. Ze heeft altijd heel veel voor de ouderenmiddagen gedaan en we zullen proberen in haar geest door te gaan.

Het 'Hervormd Weeshuis' en de diaconie zorgen ieder jaar dat we de slotmiddag kunnen vieren in 'Hotel West'. Ook een woord van dank aan onze vrijwillige chauffeurs Jan van Bergen en Henk Benedick, die altijd klaar staan om te helpen met het vervoer.

Namens de leiding, Hieke van der Goot.

Leeskring

25 Jaar geleden hadden Ief Bood en ondergetekende een praatje bij de toenmalige super in de Nieuwstraat. Niet ongebruikelijk, want er wordt wat afgekletst in de supermarkt die geldt als een plaatselijke ontmoetingsplek. Maar dit praatje had een staartje.” Zou het een idee zijn, zo opperde Ief, om vanuit de kerk een leesgroep te beginnen. Denk je dat daar animo voor is en zou jij die dan willen leiden”. Aldus geschiede en niemand had kunnen vermoeden dat dit het begin zou zijn van een stukje kerkzijn dat nu al 25 jaar heeft stand gehouden en dat nog net zo levend is als in de beginjaren. Een tiental vrouwen (mannen hebben zich niet aangemeld) begon met het lezen en bespreken van boeken en gedichten. Over het algemeen ging het om boeken die tot de categorie literatuur gerekend moeten worden. Boeken die een zekere zeggingskracht hebben, waar je over na kunt denken en die iets in je teweeg brengen. Iets waarover je met elkaar van gedachten wilt wisselen. Elk jaar passeerden 5 of 6 boeken de revue en elk boek kreeg 2 middagen de aandacht. Vaak spraken we ook nog over het thema dat in het boek behandeld werd. Er kwamen onderwerpen aan de orde zoals : relaties in het gezin, zelfdoding, eenzaamheid, generatiekloof, vrijheid en gebondenheid, pedofilie. Het waren waardevolle middagen waaruit veel denkwerk tevoorschijn kwam. Want onderhuids speelt altijd de vraag, waar sta ik zelf als mens en christen in het door de schrijver vertelde verhaal. We hebben in al die jaren heel veel ondersteuning gehad van de bibliotheek, die het mogelijk maakte dat wij voldoende boeken van dezelfde titel en schrijver tot onze beschikking hadden. In die 25 jaar hadden we natuurlijk ook bij tijd en wijle iets te vieren en zodoende maakten we af en toe een excursie. We bezochten het literatuurmuseum in Den Haag, de prachtige nieuwe bibliotheek in Amsterdam, we wandelden door Enkhuizen en vereerden het huis van Betje Wolf en Aagje Deken in de Beemster met een bezoek. Steevast sloten we het dagje af met een gezellig etentje. Op 19 augustus j.l. vierden we het 25 jarig jubileum met een bezoek aan de Verteltuin in Hem. Een grappige mix van wandelen door de

ruige tuin en luisteren naar verhalen in een iglo-achtige kas. De gastvrouw zorgde ook nog voor allerlei lekkers. We sloten onze gezellige middag af met een diner in de Portugees, Tot slot een klein gedicht van Ida Gerhardt dat treffend weergeeft hoe bevoorrecht je bent als je van lezen houdt.

Laura van Bergen.

“Onvervreemdbaar”

Dit wordt ons niet ontnomen: lezen
En ademloos het blad omslaan,
Ver van de dagelijksheid vandaan
Die lezen mogen eenzaam wezen

Zij waren het van kind af aan,
Hen wenkt de wereld waar de groten,
De tijdelozen voort bestaan.
Tot wie wij kleinen mogen gaan:
De enigen die ons nooit verstoten.

College van Kerkrentmeesters

Verdere kostenbesparing.

Omdat wij als gemeente nauwelijks gebruik maken van de bekende ING rekening(NL59 INGB 0005136951), heeft de Commissie van Kerkvoogden besloten om deze rekening op te heffen. Daarmee vooral ook opnieuw enige onnodige kosten besparend.

*Wij zijn voornemens dit te doen **met ingang van 1 oktober a.s.***

Al uw zaken kunt u vanaf heden doen via de RABO rekening zoals achterin de Onderweg vermeld onder het kopje: “Alle Overige Betalingen”

Beheer van dit onderdeel ligt sinds mei dit jaar bij dhr. H. Benedick. Graag vragen wij u om hiervan goede nota te nemen en bij komende betalingen dus gebruik te maken van de

(IBAN) RABO rekening NL32 RABO 0333012992.

Alvast dank voor uw medewerking.

CvK, Pieter Keemink.

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel: 545477.



Huwelijk:

21-08: Oane Reitsma en Hyun-Ah Kim.

Verhuisd:

De heer J.L. Bos van Goudsmidsgilde 21 naar Scheepmakerssingel 4,
1671 JC Medemblik.

De heer W.F. Vlaming van Breeuwershof 5 naar Piraat 18,
1671 RX Medemblik.

Overleden:

04-06: De heer P.C.J. Horstmann op 93-jarige leeftijd.

10-06: Mevrouw A. Visser op 83-jarige leeftijd.

15-06: Mevrouw J. Dijkman-van Veen op 83-jarige leeftijd.

27-06: De heer T. Harkema op 78-jarige leeftijd.

Verjaardagen:

04-09: mevrouw T. Koolhaas-Groot, Valbrug 53

07-09: de heer J.K. Steeman, Molenmeesterstraat 6

08-09: de heer G. de Graaff, Overtoom 48

14-09: mevrouw P.M. Meijers-van Gijzen, Waterborg 31

17-09: mevrouw T.G. Smoor-Grootenhuis, Pekelharinghaven 11

21-09: mevrouw A.M. van de Wetering-Gelmers, Bottelierstraat 54

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Liornehuis, West-Friesehof 153, 1624 HG Hoorn.
Nicolaas Verpleeghuis, P.J. Jongstraat 53, 1614 LB Lutjebroek.
AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.
MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.
GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Zeven brieven over het ambt

In november 2013 hield de synode een verkennende bespreking over het ambt. Insteek waren zeven knelpunten rond het ambt. 'Ambten zijn een gave van God aan de kerk', aldus synodescriba Arjan Plaisier. 'En toch zitten we er mee. Om ambtsdrager te zijn. Om ambtsdragers te vinden. Hoe blijf je geïnspireerd, ook als met minder mensen en minder geld het werk gedaan moet worden? Voel je je geroepen of geronseld?'

Zeven keer over het ambt

In de april-synode 2014 stond het onderwerp weer op de agenda. Scriba Plaisier had de opmerkingen uit de novembervergadering verwerkt in zeven brieven over het ambt. De brieven zijn gericht aan de gemeente, de kerkenraad, de ouderling en diaken, de predikant, de classis, de bisschoppenconferentie en de missionair werker. Zeven keer over het ambt, vanuit zeven verschillende perspectieven.

Gesprek aangaan

In de april-synode 2014 stond het onderwerp weer op de agenda. Scriba Plaisier had de opmerkingen uit de novembervergadering

verwerkt in zeven. brieven over het ambt. De brieven zijn gericht aan de gemeente, de kerkenraad, de ouderling en diaken, de predikant, de classis, de bisschoppenconferentie en de missionair werker. Zeven keer over het ambt, vanuit zeven verschillende perspectieven.

Bezoek ook onze website: www.pkn.nl/ambt

Aan u als plaatselijke gemeente

Beste gemeenteleden,

Ze zijn er al eeuwenlang in onze kerk: predikanten, ouderlingen en diakenen. Ambtsdragers, noemen we ze. Een tijdje geleden maakte ik een rondje langs een aantal kerkenraden om te vragen hoe het vandaag de dag met de ambtsdragers en hun ambt stond. Dat leverde veel mooie en ontroerende verhalen op. Maar ook verhalen van moeite en zelfs verdriet. Wat dat laatste betreft: in de synode hebben we het over 'knelpunten en uitdagingen' rond het ambt gehad. Dat zegt genoeg. 'We hebben een nieuwe ambtstheologie nodig', werd toen zelfs gezegd.

Dat laatste zou best kunnen, maar we kunnen het paard ook achter de wagen spannen. Volgens mij hebben veel vragen over 'het ambt' vooral te maken met de vraag wat eigenlijk een kerk, een gemeente is. Je kunt je wel druk maken over het ambt, maar wat helpt dat, wanneer we het zicht op wat een gemeente is kwijt zijn? Om het maar eerlijk te zeggen: ik heb het idee dat dit laatste een gevaar is dat niet denkbeeldig is. En daarom schrijf ik u deze brief. Ik beschouw deze brief zelfs als de basis voor alle brieven die ik over het ambt schrijf.

De kerk

Er bestaat nog steeds een hardnekkig beeld om bij kerk te denken aan de organisatie, het gebouw, regelingen, financiën, enzovoort. Natuurlijk is een kerk ook een organisatie, maar daarmee heb je de kern niet te pakken. De kerk is in de eerste plaats een geloofsgemeenschap, een samenleving van zusters en broeder in

Christus' naam. Midden in de wereld bevindt zich een gemeenschap van mensen die leerling van Jezus zijn. De kerk is niet begonnen als organisatie maar als een levende gemeenschap. Lees maar wat er over de eerste gemeente in de Bijbel staat:

De leerlingen van Jezus ... bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed (Hand. 2:42).

De inhoud

Deze tekst helpt om de kerk onder het stof van de gewoonte tevoorschijn te laten komen. Het staat er met zoveel woorden dat die eerste kerk een geloofsgemeenschap is. Hoe die gemeenschap er precies uitzag, staat er niet bij. Wel horen er een paar dingen bij, die wezenlijk zijn, en waar een kerk mee staat of valt. Daarom leg ik die graag aan u voor. Er staat dat de leerlingen van Jezus trouw bleven aan het onderricht van de apostelen. Wat moet je je daar bij voorstellen? Bijvoorbeeld dit: één van de apostelen, Petrus, had net een preek gehouden over Jezus. Hij verkondigde dat Jezus aan een kruis was geslagen maar door God tot leven is gewekt. 'Hij is door God als Heer en Messias aangesteld'. Dat raakte de toehoorders diep. Velen bekeerden zich en gingen in deze Jezus geloven. Zo is het nog steeds. Wat is de kerk? Dat is een dak boven het evangelie. Onder dat dak komen we samen om te horen wat nergens anders te horen is. Over Jezus, die bereid was aan het kruis te gaan, die is opgestaan en die ons raakt door de heilige Geest. We horen er woorden van apostelen en profeten die ons hart laten branden en die ons de schellen van de ogen doen vallen. Een kerk is eenvoudigweg een plaats om die woorden te horen en de betekenis ervan steeds dieper op je te laten inwerken.

Het brood

Dan wordt er ook gesproken over het breken van het brood. Wat een prachtige uitdrukking. De kerk is een plaats van ontmoeting en

dat doe je bijvoorbeeld door samen 'het brood te breken', te eten dus. Met een heuse kookdominee in onze kerk komen we er steeds meer achter hoe belangrijk dat is. Je kunt bij die uitdrukking ook denken aan het heilig avondmaal. We delen brood en wijn en worden zo verbonden met het lichaam en het bloed van Christus. De Heer heeft ons deze uniek tekenen geschonken en hij heeft ons aangemoedigd dit brood en deze wijn met elkaar te blijven delen tot de dag dat hij terugkeert. Voor het gevoel van veel mensen zijn we in onze protestantse kerken erg 'praterig'. Rond de tafel van de Heer worden we stil. Daar geven we onszelf aan de Heer en daar ontdekken we elkaar opnieuw als broeders en zusters.

Het gebed

Ten slotte wordt het gebed genoemd. Ook dat is wezenlijk voor een kerk. Het is de plaats om je te concentreren op waar het ten diepste om gaat en je hart te openen voor God. In een hectische wereld waarin van alles op ons afkomt, ook in onze huizen, komen we bij elkaar om stil te worden voor God. Om God te aanbidden als de Eeuwige en Hem te danken voor al zijn goede gaven. Om te vragen om vergeving en vernieuwing. Om voor elkaar te bidden, soms heel persoonlijk, maar ook voor de mensen om ons heen, dichtbij en veraf.

Vele vormen

Dit is kerk. Een geloofsgemeenschap die leeft door het evangelie, door de tekenen van Christus en door het gebed. Daar heb je nu een kerk voor nodig. Misschien moeten we die kerk opnieuw ontdekken. Vaak zien we door de bomen het bos niet meer. Dat veel mensen afknappen op de kerk komt misschien omdat er veel organisatie is en weinig hart, veel instituut en weinig ziel. De kerk opnieuw ontdekken, dat is de kerk van een kerkdienst op zondagmorgen onder leiding van een dominee. Maar het is ook een gespreksgroep van jongeren die spreken over geloof en leven. Het is een groep gemeenteleden die in een koor zingen. Het is een huisgemeente waar de Bijbel wordt gelezen. Het een groep

gemeenteleden die helpen bij de voedselbank. Dat alles kan overal: in kerken, in huizen, in zaaltjes, in een kroeg. De kerk heeft een hart en een ziel. Die kan overal kloppen. Het gaat erom die hartklop te horen.

Ambt van alle gelovigen

Aan het slot van deze brief wil ik graag nog iets kwijt. Ik gaf eerder aan dat we het in onze kerk over de ambten hebben, over de predikant, de ouderling en de diaken. Het eerste echter dat je over het ambt moet zeggen, is dat elke gedoopte christen een ambt heeft. Dat noemen we in onze kerk het ambt van alle gelovigen. U bent geen onmondige gelovigen die worden bediend door ambtsdragers. Door de Geest weet u van God en bent u medewerker van God. Priesters en koningen noemde Petrus de gemeenteleden (1 Petr. 2:9). En Paulus had het over de gaven van de Geest die aan iedereen worden uitgedeeld. Met die gaven dienen we elkaar. We troosten elkaar, bouwen elkaar op en helpen elkaar om samen gemeente te zijn, naar binnen en naar buiten. Er is dus een ambt van alle gelovigen. Vervolgens zijn er ook bijzondere ambten. Daar heb ik het nog wel in een andere brief over.

Een aantal gemeenten ken ik van dichtbij, de meeste niet. Ik hoop dat u, ook als het tij tegenzit, met elkaar de kerk als geloofsgemeenschap opnieuw mag ontdekken. En dat u opnieuw het voorrecht ervaart van die gemeenschap een levend lid te mogen zijn. Ik wens u daarbij veel Geest en kracht toe.

*Met vriendelijke groet,
Dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de
Protestantse Kerk in Nederland.*

Onderweg september 2014

Contactgegevens

Postadres kerk	Postbus 146 1670 AD Medemblik. Kerkplein 9 (brievenbus aan hek bij nr.7.)	
Predikant:	Dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A,	☎ 820490.
e-mail	predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl	
Kerkenraad	P. Stam, voorzitter.	
e-mail	E. van der Heijden-van den Akker, scriba:	☎ 543336.
College van	scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl	
Kerkrentmeesters:	P. Keemink voorzitter	☎ 0229-725930.
e-mail	R. van der Heijden secretaris	☎ 543336.
Diaconie:	cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl	
email	H. Huttinga, voorzitter	☎ 541099.
Kerkelijke rekeningen	Alma de Greeuw, secretaris	☎ 544897.
Diaconie:	diakonie@bonifaciuskerkmedemblik.nl	
	IBAN nummers: <i>gebruiken zonder spaties</i>	
	W. Mosman	☎ 0228-581888.
	IBAN: NL13 RABO 01324 03366	
	t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.	
Vrijwillige bijdragen:	D. Meijers	☎ 542124.
	IBAN: NL47 ABNA 05868 27404	
	t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.	
Alle overige betalingen:	H. Benedick	☎ 543791.
	IBAN: NL32 RABO 03330 12992	
	t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.	
Bonifaciuskerk	Kerk en/of consistorie zijn te bespreken bij:	
	J. Beek ☎ 541578 of R. van der Heijden	☎ 543336.
	e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl	
Onderweg	Vermenigvuldiging en verspreiding:	
	L. Smoor	☎ 544642.
Redactie:	J.P. Reinstra,	☎ 542043.
	onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl	
Website kerk:	www.bonifaciuskerkmedemblik.nl	
Kopij website naar:	<u>info@bonifaciuskerkmedemblik.nl</u>	