



Kerkdiensten Bonifaciuskerk

zondag 6 november. aanvang 10.00 uur.
Liturgische schikking: Floris-groep. **Dankdienst.**
Gezamenlijke dienst met de Prot. Gemeente THOMAS.

Voorganger: ds. C. Mataheru.
Collecte: 1^e Diaconie:
2^e Kerk: Instandhouding eredienst.

zondag 13 november. aanvang 10.00 uur.
Voorganger: ds. A. Reitsma. **Gemeentezondag** (zie blz. 5, 6).
Collecte: 1^e Diaconie: Binnenlands diaconaat,
2^e Kerk: Energiekosten.
Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

zondag 20 november. aanvang 10.00 uur. **Voleindingszondag.**
Voorganger: ds. A. Reitsma.
Liturgische schikking: Pinkstergroep.
Collecte: 1^e Diaconie: Hospice Dignitas Hoorn,
2^e Kerk: Kerkmuziek.
Koster: J. Kool, tel. 541127.

zondag 27 november. aanvang 10.00 uur. **1^e Advent.**
Voorganger: ds. D. Firet uit Alkmaar.
Liturgische schikking: Florisgroep.
Collecte: 1^e Diaconie: ZWO Najaarszendingscollecte,
2^e Kerk: Instandhouding eredienst.
Koster: L. Voorthuizen, tel. 541039.

zondag 4 december.aanvang 10.00 uur. **2^e Advent.**
Voorganger: drs. J.B. Mulder uit Hilversum.
Liturgische schikking: Florisgroep.
Collecte: 1^e Diaconie: Plaatselijk diaconaal werk,
2^e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.

Onderweg, oktober 2016

zondag 11 december. aanvang 10.00 uur. 3^e Advent.

Voorganger: ds. A. Reitsma.

Liturgische schikking: Florisgroep.

Collecte: 1^e Diaconie: Ouderenwerk,
 2^e Kerk: Plaatselijk toerustingswerk.

Koster: Th. Hoff, tel. 541259.

Overdenking

Stilte – een mijmering

Op een eenzame avond laat
- het nachtelijk duister had zich al gesetteld
in de straten van Medemblik -
zochten mijn voetstappen zich een weg
door die straten.
De deur stond open
van de Sint Martinus.
Die aan de torenkant.
Ik waagde een stap naar binnen
- doorgaans is iedereen welkom in het huis van de Heer.
De nieuwe stiltekapel!
'Zolang het daglicht duurt', hadden ze gezegd.
Dat daglicht was allang vervlogen.
Het licht van de kaarsen alomtegenwoordig.
Een boek lag open
om gebeden te ontvangen, intenties, of zomaar een woord.
"Deze kapel," schreef ik,
"is een gebed voor Medemblik.
Mooi!"

ds. Oane

Van de predikant

Soms roept een preek – tegen de verwachting van de predikant in – veel reacties op. Ik heb dat ervaren na een preek die ik begin oktober hield. Het ging over worstelen met God en twifelen aan God. Veel mensen, zo merk ik in de pastorale praktijk, worstelen met God. Of met een beeld van Hem dat ze in hun jeugd opgedrongen hebben gekregen. Maar dit hoeft niet te verwonderen. Want twijfel, onzekerheid, is al vanaf het begin met geloof verbonden geweest. De Bijbel staat vol van mensen die twifelen. Jakob worstelt met God. Mozes is geroepen, maar schroomt – hij wil eigenlijk helemaal niet uitverkoren zijn. De profeten verzetten zich tegen hun roeping. In het Evangelie is het niet anders: Zacheüs klimt in de boom; hij bekijkt het eerst van een afstandje voor hij dichterbij komt. Petrus twijfelt of hij, net zoals Jezus, over het water kan lopen. “Twijfel niet, heb vertrouwen,” roept Jezus. Maar Petrus valt door de mand (en in het water). De ongelovige Thomas twijfelt ook aan de opstanding totdat hij zelf zijn vingers in de wonden mag steken.

Kortom: twijfel en geloof omarmen elkaar. Dat is van alle tijden. Bewust gebruik ik het woord ‘omarmen’. Ik denk namelijk aan dat verhaal van Jakob. Hij en die andere worstelaar houden elkaar vast in hun worsteling. De één laat de ander niet gaan en de ander de één ook niet. Ondanks dat ze worstelen zijn ze zo nauw op elkaar betrokken. Immers, waren ze niet geïnteresseerd in elkaar, dan zouden ze elkaar toch links laten liggen? Juist de worsteling verbindt hen.

In dat verhaal zit nog een aspect. Ook in overdrachtelijke zin worstelt Jakob hier met die onbekende. Hij vraagt naar zijn naam, maar krijgt geen antwoord. Met andere woorden: hij probeert te doorgronden wie die Ander is. Maar die ander laat zich niet zo makkelijk kennen. Ook dat is een worsteling voor veel mensen in hun leven. God laat zich niet zo makkelijk kennen. Maar moeten we Hem dan maar terzijde schuiven, zoals veel gebeurt in onze cultuur?

Ik doe een suggestie. Zou het niet zo kunnen zijn dat als wij worstelen, wij vooral met onszelf worstelen? En met traumatische gebeurtenissen in ons eigen leven? Die worsteling projecteren wij misschien op God, maar kan het niet zo zijn dat we juist voor zijn Aangezicht vooral met onszelf geconfronteerd worden?

Onderweg, oktober 2016

Ik doe een tweede suggestie. Kan het zo zijn dat twijfel de diepste vorm van geloven is? Immers, als wij niet geloven, twijfelen wij ook niet. Dan leggen we God terzijde. Twijfel drukt juist verbondenheid uit. Ik doe een derde suggestie. Kan het zo zijn dat wij in de worsteling het dichtst bij God zijn? Omdat Hij ons niet koud laat?

Ik heb de antwoorden niet. Wel weet ik dat geloof bij vragen begint en niet bij antwoorden (zoals sommigen denken). Wij zijn een geloofsgemeenschap om die vragen met elkaar te delen en erover in gesprek te gaan. Geloof is voor iedereen bij tijd en wijle een worsteling. Een bekend lied verwoordt het zo: "Waarom moest ik uw stem verstaan? Waarom, Heer, moet ik tot u gaan zo ongewende paden? Waarom bracht Gij die onrust mij in 't bloed, is dat genade?" Dit lied eindigt met een vraag. Op die vraag komt geen antwoord. Dat mogen we zelf zoeken. Het lied legt de diepste dubbelheid van ons gelovig leven of misschien van onze menselijke existentie bloot. Op sommige vragen vinden wij geen antwoord. En dat kan een diepe pijn met zich meebrengen. Toch leer ik iets van dat verhaal van Jakob, die worstelt met die Grote Onbekende. Jakob worstelt. Maar die Onbekende Ander laat Jakob in de worsteling niet los. Hij is nabij. En hij zegent Jakob – die overigens sindsdien mank door het leven ging.

ds. Oane Reitsma.

In Memoriam Trijntje Koolhaas-Groot (1922-2016)

Wij gedenken ons gemeentelid Trijntje Koolhaas-Groot. "Je moet nooit opgeven. Het leven gaat door. Je moet hard zijn." Dat was wat ze mij vertelde als ik haar opzocht. Dat was het levensmotto van een doorzetter.

In dat leven had ze dan ook het nodige meegemaakt. Zelf opgegroeid in Wijdenes, woonde ze sinds haar trouwen in Twisk. Haar eerste man, Kees Stapel, overleed echter toen haar oudste dochter Wijntje net uit huis was en de jongste, Marry, 17 was. Dat is een moeilijke tijd geweest.

In hetzelfde Twisk ontmoette ze Barend Koolhaas, met wie ze vijf jaar later trouwde. Tot zijn heengaan in 1999 waren zij samen. In Twisk was mevrouw Koolhaas zeer betrokken bij de kerk, bij de plaatselijke

Onderweg, oktober 2016

fanfare en bij het kerkkoor. Muziek was belangrijk voor haar en dat heeft ze aan haar dochters doorgegeven.

Mevrouw Koolhaas vond het soms moeilijk zich in een zachtmoedig register te uiten, waarmee ze het zichzelf niet altijd makkelijk maakte. In Medemblik voelde ze zich verbonden met de kerk en kwam ze altijd naar onze ouderenmiddagen.

In het voorjaar verhuisde ze naar de woongroep in de Valbrug. Het was voor haar moeilijk dat ze toen de regie niet meer zelf in de hand had. Ze had haar leven wel geleefd en verlangde naar het einde. Een feestelijk hoogtepunt was haar 94ste verjaardag afgelopen september. Iedereen was er: kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Ze is een maand later in vrede heengegaan.

Bij de uitvaart speelde een hele fanfare-sectie, bestaande uit dochter, klein- en achterkleinkinderen muziek die hun moeder zo bekend was. Ontroerend en indrukwekkend. Haar kinderen en hun (klein)kinderen betekenden zoveel voor haar. Dat is voor hen nu een troost.

ds. Oane Reitsma

13 november: Gemeentezondag

Omdat wij dit jaar de startzondag hebben overgeslagen, heeft de Taakgroep Eredienst het plan opgevat om op 13 november een gemeentezondag te organiseren.

Dat betekent dat de gang van zaken een beetje anders loopt dan op andere zondagen. Wèl is het programma zo ingericht dat alle reguliere kerkgangers (ook de ouderen of wie slecht ter been is) gewoon kunnen meedoen. Wij verwachten dus ALLE gemeenteleden!

Het thema is:

de mooiste Bijbelverhalen

Om **10.00 uur** beginnen we met koffie in de kerkruinte, waar tafeltjes klaarstaan. De dienst zelf begint om **10.30 uur** en krijgt een iets andere invulling dan we gewend zijn. Tijdens de dienst willen wij met elkaar in gesprek gaan over welke Bijbelverhalen (of -teksten) ons op een bijzondere manier raken.

Onderweg, oktober 2016

Wij willen de ochtend na de dienst afsluiten met koffie en een broodje. Gewoon gezellig samen een simpele lunch om ontspannen met elkaar gemeente te zijn. Even in schema:

10.00 koffie in de kerk

10.30 kerkdienst

11.45 koffie met een broodje

afgelopen: uiterlijk 12.30

De Taakgroep Eredienst vraagt u zo mogelijk een Bijbel mee te nemen!

*let Benedick, Laura van Bergen, Lucie Bloemhof, Folkert Bloemhof,
Dicky Poot, ds. Oane Reitsma*

Uit de kerkenraad

Samenstelling van de kerkenraad.

Wij willen u graag op de hoogte houden van de samenstelling van de kerkenraad. Daarom geef ik u die hieronder weer.

Predikant: Ds. Oane Reitsma.

Ouderling: Dicky Poot.

College van Diakenen:

Hannie Huttinga, voorzitter,

Alma de Greeuw, secretaris,

Wil Mosman, penningmeester.

College van Kerkrentmeesters:

Pieter Keemink, voorzitter,

Paul Stam, tevens voorzitter van de kerkenraad.

Scriba: Geke Geveke.

U ziet dat het een heel kleine kerkenraad is geworden.

De Pastorale Raad bestaat uit de predikant Ds. Oane Reitsma en ouderling Dicky Poot.

Het College van Diakenen wordt bijgestaan door Corrie Reinstra, die de notulen van de vergaderingen maakt.

Onderweg, oktober 2016

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit Pieter Keemink, Paul Stam als ouderlingen-kerkrentmeester en Rob van der Heijden als kerkrentmeester. Rob is secretaris.

Waarover spraken zij?

Onder die titel willen wij u zo nu en dan op de hoogte houden van wat zich in de kerkenraad afspeelt.

Op 7 maart hebben wij de visitatiecommissie op bezoek gehad en uit de gesprekken kwam naar voren dat er een fors probleem ligt bij de invulling van de ambten in de kerkenraad. We hebben dit jaar afscheid genomen van Hieke van der Goot en Rob van der Heijden had ook aangegeven dat hij bedankte als ouderling-kerkrentmeester, dat overigens nadat zij ruim over de afgesproken termijn van acht jaar nog steeds hun ambt vervulden. Door het onverwacht overlijden van Riet Overweel is het aantal kerkenraadsleden nog verder afgenomen.

Gelukkig is Dicky Poot de gelederen weer komen versterken. Dit alles betekent wel dat we proberen om oplossingen te zoeken voor het gebrek aan menskracht. We zouden het heel erg op prijs stellen als er gemeenteleden zijn, die wat taken op zich willen nemen, want vooral de ouderlingen-kerkrentmeester hebben heel veel taken die zij moeten uitvoeren. Tegelijkertijd is de commissie Herziening Beleidsplan heel druk bezig geweest om na te denken over de toekomst. Als kerkenraad hebben we over de resultaten en de voortgang gesproken.

Na intensief overleg heeft de kerkenraad besloten om Rob van der Heijden te benoemen als kerkrentmeester. Dat betekent dat hij wel deelneemt in het College van Kerkrentmeesters, maar geen lid van de kerkenraad is. We blijven intussen hopen dat er toch gemeenteleden zijn die bereid zijn om 4 jaar zitting te nemen in de kerkenraad.

Kerkenraadsvergadering 05-09-2016:

Samen aan Tafel - Ron en Klaas blijven nog tot ongeveer februari volgend jaar in onze gemeente. Samen aan Tafel is inmiddels overgenomen door Thomas en Marga van Hulzen.

Liedboeken - Er zijn indertijd 50 liedboeken geschonken zijn door de diaconie, met het oog op gasten in de zondagse eredienst. De liedboeken zijn roodoranje. Soms zijn er onvoldoende, als ook vaste

Onderweg, oktober 2016

kerkgangers een liedboek uit het rek gebruiken. Wij roepen de gemeenteleden op om zelf de liedboeken mee te nemen.

Geslaagden - Drie geslaagden zijn bezocht: Sophie Keemink, Britt Meilink en Mirthé van Bladeren.

Liturgiecommissie - Binnenkort is er een gesprek tussen de kerkenraad en de liturgiecommissie. De laatste komt met enkele voorstellen over de inrichting van de kerk (stiltekapel, gebruik kaarsen, gedachtenishoek, enzovoorts.)

Ambtsdrager van dienst - Met weinig ambtsdragers wordt de belasting voor de zondagse diensten hoger. De kerkenraad bekijkt of het mogelijk is om in plaats van een ouderling en een diaken van dienst voortaan met een ambtsdrager van dienst te werken. Eventueel aangevuld met een gastheer/-vrouw van dienst. Een andere optie is het inzetten van oud-ambtsdragers.

Subsidie - De commissie steunverlening van de PKN heeft onze gemeente €10.000,- toegekend om het projectplan 'De kerk in het midden' nader uit te werken. Dit geld zal besteed worden aan de uitbreiding van de taak van de predikant met het oog op de toekomst van onze gemeente.

Samenwerking met andere gemeentes - Twee keer per jaar hebben we een overleg met het moderamen van de Thomas-gemeente. Ook Opperdoes is daar soms bij. Wij zetten die gesprekken voort om op de hoogte te zijn van wat ons als burens bezighoudt. Een eventuele stap tot verdere samenwerking zou een gezamenlijke vergadering van de diaconieën kunnen zijn. Ook de CvK's kunnen meer informatie uitwisselen.

Uit het moderamen - Het aantal ambtsdragers wordt zorgelijk klein. Er zal één pastorale ouderling bevestigd worden (Dicky Poot), het CvK heeft twee vertegenwoordigers in de kerkenraad, de diaconie vooralsnog drie. Daarnaast zijn er de predikant en de scriba.

Onderweg, oktober 2016

Kerk2025 - Op 31 oktober reist de hele kerkenraad af naar Hoorn, waar regionaal adviseur ds. Peter Verhoeff een presentatie zal houden over Kerk2025 voor gemeenten in onze classis. Dit rapport heeft invloed op de toekomst van alle plaatselijke gemeentes.

Jaarstukken diaconie - De diaconie houdt een verdeling aan van 1/3 eigen gemeente, 1/3 landelijk en 1/3 buitenland. In het najaar zal er overlegd worden over de diverse aanvragen die gedaan worden. De jaarstukken worden goedgekeurd en ondertekend.

College van Kerkrentmeesters - Nico Buijze wordt koster in de plaats van Klaas van Duijn. De werkzaamheden van de koster zijn besproken en vastgelegd, zodat alle koster nu weten wat er van hen verlangd wordt.

Kunstwerk - 23 oktober werd het nieuwe glaskunstwerk in de Gedachtenishoek geplaatst. Ook is er de vraag of er weer een bijbel mag liggen in de ouderlingenbank. Dat zal aan de koster gevraagd worden.

Rondvraag - Alma heeft in De Wereld Draait Door gezien dat er een protocol vanuit de PKN komt over hoe om te gaan met terrorisme. Het komt op de site van de PKN. Met name geldt het voor de koster: hoe moet je mensen aanspreken. Moeten de deuren van de kerk op slot tijdens de dienst? We wachten de adviezen af.

Verder kwamen ook nog de jaarrekeningen en begrotingen van de kerk en de diaconie aan de orde.

Op de gemeenteavond op 14 november, zullen wij u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte brengen.

Scriba. Geke Geveke.

**Uitnodiging voor de gemeenteavond op 14 november om
19.30 uur in de Bonfoyer.**

Geachte gemeenteleden,

Graag nodigen wij u uit voor de gemeenteavond. Als kerkenraad stellen wij het erg op prijs als er een grote opkomst is. Samen het gesprek aan gaan is toch heel belangrijk en u blijft beter op de hoogte van wat er speelt in onze gemeente.

De volgende punten staan voor die avond op de agenda:

- Voortgang en verslag van de commissie Herziening Beleidsplan.
- Visitatie: verslag van de visitatoren en de aanbevelingen.
- Aanvangstijd voortaan naar 10.00 uur.
- Financiële jaarstukken van de Kerk en Diaconie.

Wij hopen dat velen van u zullen komen.

Dagelijks leesrooster

november:

di. 1:	Genesis 41:37-52	<i>Allerheiligen</i>
wo. 2:	Psalm 40	<i>Gered van de dood</i>
do. 3:	Genesis 41:53-42:17	<i>Ontmoeting</i>
vr. 4:	Genesis 42:18-38	<i>Bewijs gevraagd</i>
za. 5:	Genesis 43:1-25	<i>Onverwachte wending</i>
zo. 6:	Genesis 43:26-44:13	<i>Bekerfinale</i>
ma. 7:	Genesis 44:14-34	<i>Door het stof</i>
di. 8:	Genesis 45:1-20	<i>Herenigd</i>
wo. 9:	Genesis 45:21-46:7(27)	<i>Naar Egypte</i>



Onderweg, oktober 2016

do. 10: Lucas 20:1-8	<i>Geen antwoord</i>
vr. 11: Lucas 20:9-19	<i>Toch een antwoord</i>
za. 12: Lucas 20:20-26	<i>De mond gesnoerd</i>
zo. 13: Lucas 20:27-40	<i>God van levenden</i>
ma. 14: Lucas 20:41-21:4	<i>Schijn en werkelijkheid</i>
di. 15: Genesis 46:28-47:12	<i>Gosers</i>
wo. 16: Genesis 47:13-27	<i>Handel-wijze</i>
do. 17: Genesis 47:28-48:7	<i>Dubbele zegen</i>
vr. 18: Genesis 48:8-22	<i>Kruiselings</i>
za. 19: Psalm 46	<i>Een vaste burcht</i>
zo. 20: Lucas 21:5-19	<i>Let op</i>
ma. 21: Lucas 21:20-28	<i>En toch komt het goed</i>
di. 22: Lucas 21:29-38	<i>Laat je (niet) verrassen</i>
wo. 23: Genesis 49:1-13	<i>Schijnwerper op Juda</i>
do. 24: Genesis 49:14-28	<i>Zegen op zegen</i>
vr. 25: Genesis 49:29-50:14	<i>Uitvaartregeling</i>
za. 26: Genesis 50:15-26	<i>Open einde</i>
zo. 27: Romeinen 12:1-8	<i>Gaaf!</i>
ma. 28: Romeinen 12:9-21	<i>Wees een medemens</i>
di. 29: Romeinen 13:1-7	<i>Goed burgerschap</i>
wo. 30: Romeinen 13:8-14	<i>Heb de ander lief</i>

december:

do. 1: Psalm 24	<i>Te groot voor een gewone poort</i>
vr. 2: Romeinen 14:1-12	<i>Plicht van de sterkste</i>
za. 3: Romeinen 14:13-23	<i>Overtuigingskracht</i>
zo. 4: Romeinen 15:1-13	<i>Bijbelstudie</i>
ma. 5: Romeinen 15:14-33	<i>Nieuwe wegen</i>
di. 6: Romeinen 16:1-16	<i>Hartelijke groeten</i>
wo. 7: Romeinen 16:17-27	<i>Eervolle vermeldingen</i>
do. 8: Psalm 141	<i>Geurig gebed</i>
vr. 9: Filippenzen 1:1-11	<i>Verlangen</i>
za. 10: Filippenzen 1:12-26	<i>Doelgericht</i>

Onderweg, oktober 2016



Agenda

do. 10 november	Bonfoyer	18.00 uur.	Samen aan Tafel.
ma. 14 november	Bonfoyer	19.30 uur	Gemeenteavond (zie blz. 10).
di. 15 november	Bonfoyer	14.30 uur	Ouderenmiddag.
wo. 23 november	Kerk	09.00 uur	Koper poetsen (zie blz. 14).
di. 29 november	Bonfoyer	19.30 uur	Filmavond.
do. 1 december		tot 12.00 uur	Inleveren kopij.
di. 6 december	Bonfoyer	19.30 uur	Gespreksgroep.
di. 20 december	Bonfoyer	16.30 uur	Ouderenmiddag.

Filmavonden

Alvast ook de datum voor de volgende film:
dinsdag 29 november: Amour.

Het collectiedoel blijft dit jaar: Family Help
Programm op Sri Lanka.



Hannie Huttinga.

Inleveren kopij kerkblad.

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met
donderdag 1 december 2016, 12.00 uur

via het bekende e-mailadres:

onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl

***Eerder inleveren? Graag, want dan hoeft het werk niet op het
laatste moment gedaan te worden!***

Het volgend kerkblad zal rond vrijdag 9 december 2016 verschijnen.
Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen
adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com.

Diaconie

Actie voor de Voedselbank West-Friesland.

Woensdag 2 november is de (landelijke) dankdag voor gewas en arbeid. De zondag erna, 6 november, houden de Protestantse Gemeenten THOMAS en Medemblik een dankdienst in het kerkgebouw van Medemblik. Op die zondag zullen we, net als vorige jaren, een actie houden voor de Voedselbank West-Friesland.

Hoewel Nederland behoort tot de rijkste landen in de wereld, ja zelfs in Europa spreken we ook in ons land over armoede. Meer dan 1,2 miljoen mensen in Nederland leven rond de armoedegrens. Zo'n 94.000 klanten krijgen van de voedselbanken een steuntje in de rug in een periode waarin ze het financieel heel slecht hebben.

De Voedselbank West-Friesland helpt ongeveer 260 huishoudens in de regio met de wekelijkse verstrekking van een voedselpakket. Het gaat om huishoudens die door uiteenlopende omstandigheden in zó ernstige financiële problemen zijn terechtgekomen, dat ze na betaling van hun vaste lasten niet genoeg geld hebben voor voedsel voor zichzelf en hun kinderen. De voedselbank wil ook voorkomen dat goed voedsel wordt vernietigd. Daarom zorgt men ervoor dat producten die nog geschikt zijn voor consumptie, terecht komen bij hen die daaraan het meest behoefte hebben.

De gemiddelde tijd dat gezinnen een voedselpakket van de Voedselbank West-Friesland ontvangen ligt rond het jaar. 'In sommige gevallen gaat het om een overbruggingsperiode. Bijvoorbeeld als mensen een WW-uitkering ontvangen. Als mensen in de schuldsanering zitten, kan het maximaal drie jaar duren.' Niet alle mensen die recht hebben op een voedselpakket maken er gebruik van. 'Veel mensen hebben toch drempelvrees. Bijvoorbeeld ZZP-ers die gewend zijn om het heel goed hebben en plots in de moeilijkheden komen. Voor hen is het lastig om de stap te zetten.'

Onderweg, oktober 2016

Actie

We vragen aan u om extra boodschappen te doen of wat uit uw eigen voorraad aan te spreken en op 6 november producten voor de Voedselbank mee te nemen naar de kerk. De diaconie zorgt ervoor dat alles de volgende dag wordt bezorgd bij de Voedselbank.



De voedselbanken zijn blij met allerlei soorten eten, maar hebben een ideale boodschappenlijst met lang houdbare en gezonde producten.

De Vrije Universiteit in Amsterdam gaf

advies bij de samenstelling van deze verlanglijst:

groente of fruit in blik of pot

volkoren pasta

couscous

zilvervlies- of meergranenrijst

peulvruchten (bijvoorbeeld bruine, witte of kidney bonen, linzen, kikkererwten) uit blik of pot

houdbare magere of halfvolle zuivelproducten, 20+ smeerkaas, eieren, olie

Verder zijn onder andere ook welkom: pakjes saus voor bij de rijst en de pasta's, jam, hagelslag, lang houdbare vleesproducten en voorverpakte vleeswaren en kaas.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De diakenen.

Ingezonden



Op woensdag 23 november a.s. willen we weer gaan koper poetsen.

Wie komt er helpen?

Vanaf 09.00 uur bent u welkom in de kerk.

Ook graag wat mensen voor extra schoonmaakwerk.

Voor koffie met koek wordt gezorgd!



Onderweg, oktober 2016

Ingezonden

Op zondag 27 november om 16.00 uur geeft Medemalaca Vocali haar jaarlijkse najaarsconcert. Op het programma staat het Kerstoratorium van de Franse componist Saint-Saëns. Daarnaast wordt de middag opgevuld met werken van o.a. Händel, Mozart en Verdi.

Kaarten à € 10,00 zijn verkrijgbaar bij Praktisch Projektmeubel en bij de Marskramer. Ook bestaat de mogelijkheid on-line kaarten te reserveren op de website van ons koor: www.medemalaca-vocali.nl

Openstelling kerk

De openstelling van de kerk heeft dit jaar inclusief Florisdag en Monumentendag 2.487 bezoekers opgeleverd. Bovendien is de kerk 21 ochtenden 2,5 uur open geweest voor bezoek van Duitse passagiers van het cruiseschip Alina met in totaal 1.408 bezoekers. De collectebussen leverden daardoor aanzienlijk meer op dan voorgaande jaren en wel een totaal van € 1.996,00.

Allen die hieraan meegewerkt hebben hartelijk dank. Helaas loopt het aantal mensen dat meewerkt aan de openstelling van de kerk elk jaar terug en we hebben dus behoefte aan nieuwe vrijwillige hulpkrachten. Mocht u zich hierdoor aangesproken voelen of kent u iemand die dit wel zou willen, aarzel dan niet contact op te nemen met Dirk Meijers, telefoon 542124

Graag tot volgend voorjaar!

Dirk Meijers.

Ingezonden

Beste mensen in het noorden van de classis Hoorn-Enkhuizen,

De protestantse gemeente Winkel nodigt u van harte uit voor:

Een avond met Jasper Maas

(17 november 2016, 19.30, Lukaskerk, Dorpsstraat 177, Winkel)

Onderweg, oktober 2016

Tijdens de veertigdagentijd hebben we onder andere stilgestaan bij het werk van Kerk in Actie in Noord-Ghana. Jasper Maas, die daar werkt als toerustingspredikant is in november met verlof in Nederland. De missionaire werkgroep van Winkel e.o. heeft hem uitgenodigd een avond bij ons te gast te zijn.

De Presbyteriaanse kerk in Ghana heeft vooral in het zuiden van het land een groot aantal leden. De eerste gemeenten in Noord Ghana ontstonden toen christenen vanuit het zuiden naar het noorden verhuisden. In de dorpen in Noord Ghana vormen de christenen een kleine minderheid in een islamitische of traditioneel religieuze omgeving.

De kerken zijn op zoek naar een eigen christelijke identiteit die aansluit bij de lokale cultuur. Bovendien missen ze goed geschoolde mensen die de kerk kunnen leiden. Veel leden van de kerk kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Vaak zijn ze nog maar net tot geloof gekomen en missen ze kennis van de Bijbel.

In het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse kerk in Tamale worden catecheten en pastoraal werkers opgeleid die de kerken kunnen leiden. Namens Kerk in Actie is Jasper Maas uitgezonden naar Ghana. Hij werkt bij dit centrum als trainer en is getrouwd met de verpleegkundige Mary Jarga. Samen hebben ze drie kinderen, pleegdochter Samatha (11), Albert (3) en Anniek (1).

Jasper Maas reist veel langs de kerken in het Noorden. Hij adviseert de jonge predikanten bij hun werk en ontlast hen door ook zelf voor te gaan in de diensten. Het trainingscentrum helpt de kerken om bijvoorbeeld vorm te geven aan een christelijke begrafenis of doopceremonie en om liederen in de eigen taal te schrijven.

De mensen in het noorden van Ghana hebben meer nodig dan alleen Bijbelonderwijs. Jasper Maas geeft ook niet-theologische cursussen. Hij leert hen praktische vaardigheden op het gebied van hygiëne. Ook geeft hij voorlichting over het voorkomen van hiv/aids.

U bent allen van harte welkom!

**Op donderdagavond 17 november. Tijd 19.30 uur
Lucaskerk, Dorpsstraat 177 te Winkel**

*Met vriendelijke groet,
Siep Rienstra (missionaire werkgroep Winkel e.o.),*

Onderweg, oktober 2016

Karel Jungheim (gemeenteadviseur Kerk in Actie).

Uit de gemeente

Blijf in contact met uw kerk.

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 545477.



Overleden:

11-10: Mevrouw T. Koolhaas-Groot op 94-jarige leeftijd.

Verjaardagen:

05-11: mevrouw J. Schermer-Kistemaker, Hoogesteeg 4B.

06-11: de heer H. van Unen. Pampus 24.

07-11: de heer K. van der Vaart, Houtkopersgilde 5,
mevrouw J.M. Morks-van Kooten, Droge Wijmersweg 5-275,
Wervershoof.

11-11: mevrouw N.G.M. Duin, Waterborg 259.

12-11: mevrouw G.J. Oldenhof-Versloot, Kaapstander 60.

14-11: mevrouw L.C.C. van Bergen-Meijers, Turfhoek 10.

15-11: de heer W.H.C. Mosman, Dorpsstraat 57, Wervershoof.

18-11: de heer A. Monshouwer, Waterborg 201.

19-11: mevrouw A. Klercq-Schoon, Lijnbaanplantsoen 2.

20-11: de heer K.D. Meurs, Breeuwershof 10.

23-11: mevrouw T. Visser, Bagijnhof 18A.

24-11: de heer H.J. Vogelsang, Westereiland 87.

Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen

Westfries Gasthuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.

Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek.

AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.

GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.

Onderweg, oktober 2016

Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.
Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.
Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.
Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

Bijbel wint verkiezing Belangrijkste Boek

BRENGT DE BIJBEL DICHTBIJ



‘De Bijbel is voor Nederlanders het belangrijkste boek. Hieruit blijkt opnieuw dat de Bijbel heel veel mensen weet aan te spreken.’ Dat zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands Bijbelgenootschap nu de Nieuwe Bijbelvertaling verkozen is tot het Belangrijkste Boek van Nederland. De verkiezing vond plaats in het kader van het Jaar van het Boek. De Nieuwe Bijbelvertaling verschijnt in een nieuwe layout. Daarnaast brengt het NBG de Bijbel met een publiekscampagne extra onder de aandacht.

‘De Bijbel is een boek van en voor iedereen. Het gaat over vriendschap en verraad, vreugde en verdriet, liefde en haat; alles kom je in de Bijbel tegen’, zegt Rieuwerd Buitenwerf. ‘In de verhalen over personen als Jozef, Job en Petrus komen de grote thema’s uit de wereldliteratuur voorbij. De Bijbel staat aan de basis van onze cultuur en is bepalend voor de godsdienstige traditie van ons land.’

Nieuwe Bijbelvertaling en publiekscampagne

De Nieuwe Bijbelvertaling is de Bijbel in een taal die zowel literatuurliefebbers als gelovigen aanspreekt. De eerste editie van deze vertaling kwam uit in 2004. Met 1,5 miljoen verkochte exemplaren is het de meest gebruikte Bijbel van Nederland. Een nieuwe zwart-witte uitvoering ontworpen door Studio Ron van Roon en uitgegeven door Royal Jongbloed, is sinds 1 oktober overal verkrijgbaar.

Het Nederlands Bijbelgenootschap start gelijktijdig de campagne, ‘Jij wordt genoemd in het belangrijkste boek’, om aandacht te vragen voor de Bijbel bij een breed publiek.

Onderweg, oktober 2016

Nederlands Bijbelgenootschap

Het NBG brengt sinds 1814 de Bijbel dichtbij. Met steun van leden en donateurs zorgt het NBG voor betrouwbare en toegankelijke vertalingen van de Bijbel. Zo geven we de Bijbel door aan nieuwe generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Alle vertalingen zijn te vinden op debijbel.nl.

Koning Willem-Alexander is beschermheer van het NBG.

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem.

BRENGT DE BIJBEL DICHTBIJ



Twee: een tegenstrijdig getal

Het getal twee is het laagste priemgetal dat er bestaat. Een eentweetje is iets dat erg gemakkelijk gaat. En wie kent niet het (bijbelse) spreekwoord 'niemand kan twee heren dienen'? Twee is een heel gewoon getal, dat je vaak gebruikt. En ook in de Bijbel is er meer met het getal twee aan de hand dan je op het eerste gezicht ziet.

'Hoe lang blijft u op twee gedachten hinken' (1 Koningen 18:21). Eigenlijk geeft deze uitspraak van Elia perfect weer wat er met het getal twee aan de hand is. Want het getal twee hinkt in de Bijbel op twee gedachten. Aan de ene kant is de tweede man altijd minder belangrijk dan de eerste man. Jozef mag bijvoorbeeld rijden in de op een na mooiste wagen. Hij is dus niet de allerbelangrijkste man in Egypte (Genesis 41:43). Maar tegelijkertijd geef je in de Bijbel met het getal twee aan dat iets het belangrijkste is.

Ook in andere verhalen speelt het getal twee een rol:

- Het feit dat de farao van Egypte twee keer droomt, betekent volgens Jozef dat de droom zeker uit zal komen (Genesis 41:32).
- Abraham wordt tweemaal bij zijn naam geroepen door de engel van God als hij zijn zoon Isaak op het altaar gebonden heeft (Genesis 22:11). Ook Mozes (Exodus 3:4), Samuel (1 Samuel 3:10), Saulus

Onderweg, oktober 2016

(Handelingen 9:4) en Marta (Lucas 10:41) horen tweemaal hun naam na elkaar. Ook weer om te laten zien dat wat er volgt echt belangrijk is. - Vaak krijgen er twee mensen een oproep om ergens naartoe te gaan. Bijvoorbeeld Mozes en Aäron die met z'n tweeën bij de farao komen (Exodus 5:1) en twee verspieders die naar het beloofde land gaan om te kijken (Jozua 2:1). Ook Jezus stuurt zijn leerlingen twee aan twee op weg (Marcus 6:7). Twee getuigen zijn immers voldoende om iets voor waar aan te nemen.

Jezus zet in zijn gelijkenissen ook vaak twee mogelijkheden tegen over elkaar. Daar moet je dan een radicale keuze in maken: kies je voor het goede of voor het slechte? Meer smaken zijn er niet. Zo heb je de twee zonen die wel of niet doen wat hun vader wil (Matteüs 21:28-32), twee mensen in de tempel: de tollenaar tegenover de farizeeër (Lucas 18:9-14), of twee huizen: het huis op de rots en de andere op het zand (Matteüs 7:24-27).

Het getal twee heeft dus iets tegenstrijdigs in zich: aan de ene kant is het 'het belangrijkste'. Het gaat erom dat iets zeker zal gebeuren.

Tegelijkertijd is het niet hetzelfde als één: Je moet kiezen.

Maar als er twee mensen God om iets vragen in hun gebed, zal het gebeuren. Want als er twee of meer mensen in zijn naam bij elkaar komen, is God in hun midden (Matteüs 18:19-20).

Bron: Blog van Roelien Smit, bijbelwetenschapper bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

Ingezonden

Stichting Friends of Kagondo Hospital

In 2011/2012 werkte Cees Weel in het St. Joseph ziekenhuis in Kagondo, op vrijwillige basis uitgezonden door de internationale ontwikkelingsorganisatie VSO.

Het ziekenhuis ligt in het noordwesten van Tanzania, vlakbij de grens met Oeganda aan de kust van het Victoria meer.

Het ziekenhuis is onderdeel van het bisdom van Bukoba met patiënten-bijdragen als inkomsten en kan met moeite de eindjes aan elkaar knopen.

Onderweg, oktober 2016

Dat is de reden dat Cees destijds een Stichting heeft opgericht om het ziekenhuis financieel te gaan ondersteunen. Na Cees zijn dood hebben wij de Stichting voortgezet.



Is de tekst op foto niet goed leesbaar?

Deze tekst staat op de gedenkplaat:

“Kagondo Hospital

Weel care and treatment center”.

(red.)

St. Joseph Hospital

Het ziekenhuis is een plattelandsziekenhuis, omgeven door bananenplantages. Elk jaar worden er zo'n 3500 behandelingen verricht. Daarnaast trekt het medisch personeel de dorpen in en zo kom je op jaarbasis al gauw op 30.000 tot 35.000 patiënten.

In het ziekenhuis worden veel HIV/AIDS patiënten behandeld, die vaak tegelijkertijd lijden aan tbc. Er komt veel malaria voor, die met name op de kinderafdeling dood en verderf zaait. Daarnaast worden er o.a. de nodige verkeersslachtoffers binnen gebracht .

De verpleging levert alleen de medische zorg; voor eten, drinken en de dagelijkse wasbeurt moet de familie zorgen. Gelukkig dat de Afrikanen over een groot netwerk van "relatives" beschikken. Iedere opgenomen patiënt neemt dus een aantal familieleden mee, die hun onderdak moeten zoeken in een bouwvallige "shelter" op het ziekenhuisterrein, waar ze bovendien hun potje moesten koken.

Voor nieuwe keukens heeft de Stichting door de vele donaties kunnen zorgen en ook is er tijdens Cees' verblijf nog een HIV/AIDS poli gebouwd. Bij de realisering van dat laatste project heeft onze Stichting steun gekregen van Stichting Wilde Ganzen.

Watervoorziening

Het ziekenhuis heeft geen waterleidingsysteem zoals wij dat kennen. Het water dat wordt gebruikt, is gezuiverd grond- of regenwater. De

Onderweg, oktober 2016

huidige pomp stamt uit 1963 en werkt op elektriciteit. Dit zwaar verouderde apparaat pompt grondwater omhoog dat wordt opgeslagen in voorraadtanks, die een paar keer per dag moeten worden bijgevuld. De pomp wordt geregeld uitgeschakeld, door de herhaaldelijk uitvallende stroom.

Het ziekenhuis heeft weliswaar een aggregaat, echter, licht is een eerste prioriteit in de operatiekamer, zodat water een probleem blijft.

Waterpomp op zonne-energie

Op verzoek van de Stichting hebben een aantal studenten van de Technische Universiteit Delft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden het waterprobleem op te lossen. Met dit advies in de hand is in samenwerking met het ziekenhuis het plan ontstaan om een nieuwe waterpomp te installeren op zonne-energie, een pomp met een watercapaciteit van 5000 liter per uur. Daartoe moeten 40 zonnepanelen geplaatst worden.

De plannen zijn verder uitgewerkt, de kosten gecalculeerd en het plan is bij Wilde Ganzen voorgelegd. De Stichting prijst zich gelukkig dat het project werd goedgekeurd, dus ondersteund wordt!

Belangrijk vooral in dit verhaal is, dat het ziekenhuis door deze manier van watervoorziening zelf de elektriciteit kan leveren, niet meer afhankelijk is van de uitvallende stroom. Daardoor kunnen ze meer selfsupporting worden en dus minder afhankelijk van hulp uit het buitenland worden.

Projectmanager van het ziekenhuis Josue Joseph vergelijkt het ziekenhuis met een klein kind dat op gang moet worden geholpen. Uiteindelijk moet het, net als een eigen kind op eigen benen gaan staan! Met een nieuwe waterpomp gaat het de goede kant op. De besparingen op elektriciteit kunnen bijvoorbeeld aan patiëntenzorg besteed worden!

Natuurlijk is er ook in het plan opgenomen dat ziekenhuismedewerkers goed getraind moeten worden in het bedienen en onderhouden van de nieuw installatie.

Onderweg, oktober 2016

U kunt ons project steunen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL53INGB0000040000 van Wilde Ganzen, onder vermelding van: 2016.0724 t.b.v. waterpomp ziekenhuis Kagondo.

Wij bevelen dit mooie doel in Uw warme belangstelling aan. Voor elke euro die gedoneerd wordt, legt Wilde Ganzen er nog eens 50 cent bij.

Wij hopen op goede resultaten zodat het ziekenhuis binnenkort blijvend kan worden voorzien van stromend water!

Marijke Braun, voorzitter

Michiel Dol, secretaris

Benno Maassen, Penningmeester



Onderweg, oktober 2016

Contactgegevens

- Postadres:** Postbus 146, 1670 AC Medemblik.
- Predikant:** dr. A. Reitsma, Meerlaan 40A ☎ 820490.
e-mail: predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkenraad:** P. Stam, voorzitter.
mevr. G. Geveke, scriba: ☎ 06-52114019.
e-mail: scriba@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- College van Kerkrentmeesters:** P. Keemink, voorzitter ☎ 0229-725930.
R. van der Heijden, secretaris ☎ 543336.
e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Diaconie:** mevr. H. Huttinga, voorzitter ☎ 541099.
Alma de Greeuw, secretaris ☎ 544897.
e-mail: diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Kerkelijke rekeningen:** IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*
- Diaconie:** W. Mosman ☎ 0228-581888.
IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66
t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.
- Vrijwillige bijdragen:** D. Meijers ☎ 542124.
IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Alle overige betalingen:** H. Benedick ☎ 543791.
IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92
t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.
- Bonifaciuskerk:** Kerk, Bonfoyer en / of consistorie zijn te bespreken bij:
Arnold de Greeuw, e-mail: arnold@degreeuw.nl of Rob v. d. Heijden ☎ 543336, e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Onderweg:** Kopieerwerk: mevr. D. Poot.
Verspreiding: mevr. T. Smoor, ☎ 544642.
Redactie: J.P. Reinstra, ☎ 542043.
onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Website kerk:** www.bonifaciuskerkmedemblik.nl
Kopij website naar: info@bonifaciuskerkmedemblik.nl
- Opgave abonnementen kerkblad (€ 10,00 per jaar) en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:**
Nelly An Bos, tel. 06-23271777, e-mail: heeringa.andre@gmail.com